

Joris op 't Zand



Maurizio Boscolo

Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Drs. G.C.G. Verhey- de Jager
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor.amersfoort@okkn.nl

Assisterend Pastoor Drs. W.J. Woltjer
☎ 033-4754081; ✉ woltjer@worldonline.nl

Pastoraal werker Drs. M.A. Berben-Schuring,
☎ 033-8886503; ✉ angela.berben@casema.nl

Kerkbestuur:

Voorzitter Drs. G.C.G. Verhey-de Jager
Secretaris mw. E. Roobol-Groen
Karveel 35 - 20, 8231 BK Lelystad
☎ 0320-219369; ✉ secretaris.amersfoort@okkn.nl

Penningmeester mw. M.C. van 't Erve-Verheij,
Van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken
☎ 033-2534787; ✉ financieel.amersfoort@okkn.nl

Lid E.H.J. Mulder,
Waarden 5, 3831 AH Leusden
☎ 033-4323056; ✉ kerkinstad.amersfoort@okkn.nl

Lid mw. P.M.M. Visser-Burgers,
Brugakker 10-24, 3704 KT Zeist,
☎ 030-6962996; ✉ publiciteit.amersfoort@okkn.nl

Kosters contactpersoon: mw. E.L. de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort,
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A. de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort
☎ 033-4559924; ✉ anitadehaart@telfort.nl

Beheerder par.zaal mw. J.M de Jager-Broer, Hovenierslaan 9
3925 BW Scherpenzeel
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Bankrekeningen: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,
te Hoevelaken Postbank: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

201001; februari 2010- maart 2010

Groet aan het begin van de vastentijd 2010.

'Hoger dan de engelen'

Onder deze titel wordt dit jaar het boekje uitgegeven met gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd. Die titel - 'Hoger dan de engelen' - is



ontleend aan de brief aan de Hebreëën, de rode draad door het boekje. In die brief wordt de unieke positie van Jezus getekend als Hogepriester voor God. Hij, Jezus, heeft zijn leven als offer prijsgegeven om mensen met God te verzoenen. Door zijn offer worden wij mensen bevrijd van de noodzaak zélf nog offers te brengen. Wij worden bevrijd om ons leven in volkomen toewijding aan God

gestalte te geven.

Behalve in de kerk spreken we ook in ons gewone leven over offers die gebracht worden. Als iemand iets overheeft voor een ander, kan dat als offer worden gezien. Het gaat er in zo'n geval om, dat je iets aan een ander weggeeft dat voor jou van waarde is of dat een speciale betekenis voor jou heeft. Je voelt het als je een offer brengt, het gaat ten koste van jezelf. Waarom doe je dat? Omdat er iets groters dan je eigenbelang op het spel staat. Je handelt uit medemenselijkheid, je deelt je leven met degene die je als je naaste ziet.

Offers brengen we in ons persoonlijke leven, maar het kan ook in het groot gebeuren. Zo zal onze regering offers vragen om de gevolgen van de financiële crisis te bezweren. We hebben gezien hoe mensen door hebzucht en kortzichtigheid verslaafd zijn geraakt aan geld, aan steeds méér geld. En wie brengt het geld dat, dat kost op? Hoge heren met sterke schouders ontlopen hun verantwoordelijkheid of schuiven die op het systeem of op elkaar af. Vele kleine mensen zitten vast in de wurggreep van een ondeugdelijke hypotheek of schulden. Je kunt nu al voelen aankomen, dat het offer dat de regering ons gaat vragen een spannende zaak wordt. Als aan de hebzucht niets wordt gedaan, wordt de solidariteit die de basis is van onze menselijke samenleving op het spel gezet. Want het gaat tégen ons gevoel van solidariteit in als zwakke schouders zware lasten te dragen krijgen, terwijl de sterkere er gemakkelijk vanaf komen. In dat geval wordt er getornd aan de basis van onze samenleving, die vanuit christelijke waarden als naastenliefde is opgebouwd. Het gevraagde offer wordt als last ervaren. In de Bijbel wordt geregeld gesproken over het brengen van offers. Met name in het Eerste of Oude Testament staan uitgebreide voorschriften over de manier waarop de offers in de tempel van Jerusalem gebracht moesten worden. Door die offers werd Israël verzoend met zijn God.

Telkens opnieuw kreeg iemand aldus de mogelijkheid om zijn leven opnieuw te richten op de God die zijn volk had bevrijd uit de slavernij in het land Egypte en het door de woestijn naar het land Kanaän had geleid. Vrijheid staat voorop: vrijheid ván slavernij, vrijheid tót een menselijke samenleving in het beloofde land. Als Israël had gedacht zónder deze God een eigen weg te kunnen gaan en zichzelf daardoor in moeilijkheden had gebracht, was de offerdienst de mogelijkheid tot verzoening, terugkeer tot God. Het brengen van offers is geen last, maar een bevrijding, de terugkeer van een doodlopende weg tot nieuw leven, opstanding uit de dood.

De schrijver van de Hebreeënbrieff is ervan overtuigd, dat Jezus het ultieme offer voor God heeft gebracht en daardoor het antwoord is op onze roep om bevrijding. Jezus' dood was het gevolg van zijn levenslange inzet voor zijn naasten, net zoals hij die naasten had genezen en levensonderricht had gegeven vanuit de Torah. Zijn vertrouwen op Gods toekomst was groter dan zijn angst voor dood en mislukking. En precies daardoor ging hij zijn leerlingen voor op de weg naar het leven in Gods koninkrijk. Het offer van zijn leven bevrijdde zijn leerlingen van toen én nu tot een leven zonder angst. Je kunt verliezen wat je hebt – je blijft geborgen in Gods liefde. Het offer dat wij aan deze God brengen is een offer van dank: onze lofzang juist ook in onzekere tijden; onze handel en wandel in bescheidenheid om de wereld te bewaren voor wie na ons komen; onze sterfelijke natuur opnieuw gericht op Gods bevrijding.

De veertigdagentijd biedt ons de kans om ons leven opnieuw te richten op God. Op al die terreinen van ons leven waar ons eigenbelang zich sterk maakt of waar we door angst worden gedreven, worden we uitgenodigd óm te keren, terug te keren tot de waardigheid waarmee de Schepper ons het leven gegeven heeft. Alle ballast die we met ons meedragen, kunnen we van ons afleggen, om ons in navolging van Jezus geheel te richten op de toekomst die ons te wachten staat: onze opstanding uit de dood, ons leven in Gods koninkrijk. Met Gods Zoon worden wij hoger gesteld dan de engelen en kunnen we leven voor het aangezicht van de Heer.

We wensen u een gezegende veertigdagentijd toe!

Joris, aartsbisschop van Utrecht

Dirk Jan, bisschop van Haarlem

Pastoraal geschreven

“De maat van de liefde is de liefde zonder maat”.

Het zijn woorden die hebben geklonken bij de zegening van Henk Jan en Allan en die worden toegeschreven aan Bernardus van Clervaux.

Het is een uitspraak die ons in de ruimte wil zetten, de ruimte van God. Want als wij naar onze eigen maat van liefde en liefhebben kijken, dan ervaren we vaak iets van tekortschieten of van onmacht.

Onze liefde lijkt te klein en te kwetsbaar, zeker wanneer mensen om ons heen pijn en verdriet lijden.

De afgelopen weken is de hele wereld geschokt door het gebeuren op Haïti. Zoveel ellende overal en we doen wat we kunnen, al lijkt het vaak een druppel op de gloeiende plaat.

De afgelopen weken hebben mensen in onze parochie ook een schok te verwerken gekregen.

Het plotselinge slechte nieuws van een ernstige ziekte, een bericht van echtscheiding. Dan staat je leven op z'n kop.

Maar ook in vreugdevolle dingen kunnen we ons juist in onze liefde kwetsbaar voelen.

Een kind dat geboren is, een nieuw huis, een nieuwe baan, een verre reis. Naast geluk, geeft het ook spanning. "Je houdt je hart soms vast..."

Bij dat alles mogen we echter weten dat het niet de maat van onze menselijke liefde is of de maten van ons menselijk leven, maar dat het de liefde van God is die ons draagt en die ons niet langs een meetlat legt, maar die alle maten te boven gaat, ja mateloos groot is!

Met die liefde heeft God ons het eerst liefgehad en Hij heeft Jezus gezonden om ons te redden en om ons tot voorbeeld te zijn van hoe wij vervolgens met onszelf en met anderen en met elkaar mogen en kunnen leven.

Dat die mateloze liefde van God u mag dragen in deze en komende tijd!



Laten we daar voor elkaar om blijven bidden, vooral voor diegenen die hun kwetsbaarheid ervaren, door ziekte, maar ook door vreugdevolle dingen, vooral ook voor diegenen voor wie het onderwerp "verhuizing" spanningen geeft.

Uw meeleven wordt gevraagd met degenen die hieronder bij kerkelijk leven staan genoemd.

Dat de vastengroet van de bisschoppen en ook het vastenboekje voor u tot inspiratie en steun mogen zijn in de vastentijd. En dat het licht van Pasen u af en toe al tegemoet mag schijnen!

Pastoor Grete

Van het Kerkbestuur

Kerkbestuur

De secretaris van het kerkbestuur heeft van het landelijke bureau de aankondiging ontvangen, dat haar termijn (met dispensatie) er op 1 juli 2010 opzit. Dan heeft zij deze functie met voldoening en plezier 10 jaar uitgeoefend.



De kerkbestuursleden zijn de afgelopen jaren op verschillende manieren naarstig en zeer ijverig op zoek geweest om parochianen warm te krijgen voor een kerkbestuursfunctie. Dit heeft in ieder geval geresulteerd in de komst van Evert Mulder in het kerkbestuur, waarmee we zeer blij zijn.

Helaas echter is niemand momenteel bereid de functie van secretaris in het kerkbestuur te aanvaarden. Wie, o wie weet een oplossing? Uw secretaris wordt er in ieder geval heel moedeloos en verdrietig van.

Open kerk in de winter.

Op 25 april a.s. na de eucharistieviering zullen we een evaluatie houden over Open Kerk in de winter. Voor die datum zal een overzicht gemaakt worden van het aantal bezoekers etc. Een blik op de periode september tot en met december 2009 laat een zeer wisselend beeld zien: maximaal 86 personen en minimaal 6. Een dip in het aantal bezoekers is te zien in de maand januari, als gevolg van ziekte en het barre winterweer, waardoor er 3 zaterdagen uitvielen. Gehoopt wordt, dat de rest van de winterperiode de weergoden ons beter gestemd zijn.

De gastheren en gastvrouwen krijgen tijdig een uitnodiging voor 25 april toegezonden met daarbij een aantal vragen over hun ervaringen en meningen.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Betty Roobol-Groen, secretaris

De kerk is van blijvende waarde.

Opbrengst kerkbalans 2009.

Aan allen die bijdroegen aan kerkbalans 2009 en allen die de parochie een warm hart toedragen heel hartelijk voor uw bijdragen. De voorlopige opbrengst overtrof de hoop en verwachting: € 36.037. Niet alleen gaven velen gehoor aan de oproep om de bijdrage te verhogen, maar ook de mogelijkheid om slim te geven, d.w.z. voordelig voor u en de kerk – maar níét voor de belastingdienst – droeg bij aan dit resultaat.

Kerkbalans 2010

Ook dit jaar wordt de actie kerkbalans ondersteund met een mooie folder van onze parochie. Ook nu worden die momenten getoond waarom we met elkaar een kerk vormen. Deze kerk is ons heel wat waard.

Hoe slim geven.

Er zijn diverse mogelijkheden. Het belangrijkste is dat de kerk voor de belastingdienst een ANBI-instelling is: we beogen het “algemene nut”. Daarom zijn alle giften aan de kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting op één voorwaarde: U moet deze kunnen aantonen. Dat is heel simpel: het bankafschrift is voldoende. Spijtig dat de belastingdienst wel een drempel

hanteert van 1%: oftewel de 1% van het verzamel (gezamenlijk) inkomen telt niet mee. Maar alles wat daarboven komt wel. Doet u niet jaarlijks aangifte dan kunt u een T-formulier (verzoek tot teruggave), downloaden op de site van de Belastingdienst, of aanvragen via de belastingtelefoon. Dat kan nog voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

Nog slimmer geven.

Dat is het omzeilen van de 1% drempel. Dat kan via een afspraak dat u vijf (5) jaar lang een vast bedrag aan de kerk schenkt. Dat moet vastgelegd worden in een



notariële akte. Het lijkt ingewikkeld, maar is het niet: de penningmeester heeft een blanco conceptakte beschikbaar, na invulling retourneren aan de penningmeester, waarna de plaatselijke notaris de rest verzorgt.

Wat levert dat op? Een rekenvoorbeeld:

Iemand heeft een bruto jaarinkomen van € 35.000, betaalt € 11.300 aan belasting, en schenkt aan de kerk € 700, dan blijft er netto over € 23.000.

Met notariële akte wordt dat;

Inkomen € 35.000 af gift € 700, blijft over € 34.300. Hierover betaalt hij € 11.000 belasting dan blijft over € 23.300.

Zo verdien je er dus aan, namelijk € 300 per jaar! Als je die extra verdienste, het bedrag dat je van de Belastingdienst terug krijgt, óók aan de kerk wilt geven verhoog je, je bijdrage.

Inkomen € 35.000, gift aan de kerk € 1.200, blijft over € 33.800, belasting € 10.800, blijft over € 23.000.

Conclusie: je kunt de bijdrage verhogen zonder er zelf armer van te worden.

Een berichtje aan de penningmeester en de formulieren worden u toegezonden! Na invulling kunt u deze retourneren, de penningmeester verzorgt de afwikkeling bij de notaris.

Collecten in 2009.

Het Vastenoffer 2009 ten behoeve van het Citypastoraat Rotterdam bedraagt: € 1.057,40

De maandelijksse collecte, geïnitieerd door het Collegiaal Bestuur:

Opleidingen	€	59,00
Diaconaal werk (de Glind)	€	60,20
Ontwikkelingssamenwerking	€	65,65
Oecumenisch werk	€	72,10
Unie van Utrecht	€	75,20
Missie St Paulus	€	92,55
Zusterkerken	€	138,70
Oost-europa	€	139,15
Filippijnen	€	174,85

De opbrengsten van de plaatselijke acties/collectes zijn als volgt:

Africlowns	€	285,00
------------	---	--------

Kerstmis voor iedereen	€	236,95
Hospice Dome	€	81,45
Radio-uitzending Ikon tbv Wilde ganzen	€	110,00

Ook hier heel hartelijk dank voor uw giften.

Het barre winterweer.

Onder alle banken ligt vloerverwarming, deze werkt op vol vermogen en zorgt voor warme voeten en een aangename bank om op te zitten. Maar bij langdurige en strenge vorst dringt de koude door de eensteensmuren naar binnen. Aan dit euvel is weinig te doen. Alle kieren en gaten zijn al zo veel mogelijk dichtgestopt, de ramen zijn voorzien van voorzetramen. Kort voordat deze winter begon is de proefopstelling van de bankverwarming - in het linker voorste bankenvak – definitief gemaakt. Om het meeste effect te bereiken zit de verwarming nu om en om onder 2 banken verdeeld. Een tijdsklok regelt de duur en zorgt ervoor dat de verwarming na de dienst uitgeschakeld wordt. Schroomt u niet om op koude dagen daar plaats te nemen.

Aanpassing altaarruimte – zorgvuldigheid staat voorop!

In nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

(voorheen Monumentenzorg) en de afd. Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort zijn de voorgestelde aanpassingen besproken en zijn deze diensten gekomen tot een positief advies hoe de altaarruimte aangepast kan worden aan de behoeften voortvloeiende uit het bredere liturgische gebruik, zonder het karakter en het monumentale aspect van de kerk aan te tasten.



In het kort komt dat neer op: wegdraaibaar maken van de zijstukken van de communiebank, dat wil zeggen in normale toestand is er “niets van te zien”, aanbrengen van vloerverwarming op het vooraltaar, verbetering zitcomfort van de voorste bank. Hiermede wordt ook de toegankelijkheid voor rolstoelen gerealiseerd. Het kerkbestuur onderzoekt nu de mogelijkheden hoe de kosten (ca. € 17.000) te dekken zijn.

Mieke van 't Erve-Verheij

Bij de Kerkdiensten

De Kersttijd hebben we afgesloten op zondag 31 januari met de viering van “de opdracht van de Heer in de tempel” en de kaarsenwijding.

De afgelopen weken speelde het winterweer ons af en toe parten, maar we hebben prachtige vieringen in de Kersttijd met elkaar beleefd in ons mooie kerkgebouw. Ik denk daarbij ook aan de viering op 24 januari, waarin

Henk Jan en Allan de zegen ontvingen.

Dit is alleen mogelijk wanneer vele parochianen hun steentje daaraan bijdragen, gezien of ongezien.

Dat is heel waardevol. Heel veel dank daarvoor!

En dan begint op Aswoensdag de Paastijd.

Er is een gezamenlijke viering met onze rooms-katholieke zusters en broeders in ons kerkgebouw.

De vasten begint. Veertig dagen zijn we op weg naar Pasen.

Veertig is een veelbetekenend getal. Een getal van volheid. Het zegt iets over het geheel.

Ons hele leven zijn we op weg, verlangend naar het grote licht van God. Verlangend naar Pasen.

Onderweg wordt ons af en toe al een blik daarop gegund, een ervaring daarvan gegeven. Dat is iets wat we elke zondag vieren en gedenken. De zes zondagen tellen dan ook niet mee in de 40 dagen, wanneer we tellen vanaf Aswoensdag tot Pasen. Het vasten wordt dan even onderbroken en we mogen weten en zien waar naar toe we onderweg zijn.

Om dat te benadrukken wordt er voor deze zes zondagen steeds een verbindingslijn gezocht.

Dit jaar hebben we gekozen voor een serie oudtestamentische lezingen uit het boek Exodus. De lezingen vertellen over Mozes en de Farao en het volk van God dat uit Egypte vlucht en door de woestijn trekt op weg naar het beloofde land. We sluiten daarmee aan bij het alternatieve oecumenische leesrooster en ook de kinderkerk zal hier mee bezig gaan. Deze lezingen en ook de hallelpsalmen willen ons (weer) bewust maken van de verbinding tussen het hele verhaal van en rond de Uittocht met onze Paastijd.

Daarnaast zullen ook enkele gezangen een verbindingslijn vormen.

Het woord hallêl is een Hebreeuws woord, wat 'juichen', 'lofzingen' betekent (ter ere van een koning of van God). Het woord 'Halleluja' is hiervan afgeleid.

Volgens de overlevering werd dit tijdens Mozes' leven al gezongen. Na 1^e Paasdag blijven we lezen uit Exodus tot "de 50^{ste} Paasdag".



Voorbedenboek

Met ingang van de veertigdagentijd willen we een voorbedenboek gaan gebruiken in de zondagse vieringen. Het is een voorstel van onze liturgiewerkgroep en er zijn ook al goede ervaringen mee opgedaan in het wekelijks avondgebed.

U zult elke zondag achter in de kerk een boek kunnen vinden, waarin u voor die dag voorbeden kunt opschrijven. Graag in een korte en duidelijke intentie geformuleerd. Tijdens de voorbeden vóór het stil gebed, zullen dan deze intenties worden uitgesproken.

We hopen dat dit bijdraagt aan de “gemeenschap van gebed” die wij met elkaar vormen.

Van harte wens ik u gezegende vieringen, dat deze u mogen dragen en steunen en inspireren!

Pastoor Grete

Geloven met kinderen, de spiritualiteit van je kind

Met gaat er wel eens van uit dat kinderen zich God voorstellen als een oude man met een baard, die op een troon zit boven op de wolken. In hoeverre sluit dit beeld van God aan op de beleving van kinderen? Ervaren kinderen van deze tijd God op deze wijze? Wie goed luistert naar kinderen komt tot de ontdekking dat zij God op een spontane manier ter sprake kunnen brengen.

Kinderen komen met hun wijsheden en inzichten onverwacht, zonder dat wij, volwassenen, ons daarop hebben kunnen voorbereiden. Deze inzichten roepen enerzijds verbazing op: waar haalt mijn kind deze wijsheden vandaan? Anderzijds kan dit bij ons, volwassenen ook schroom oproepen. Hoe maken wij ruimte voor hun ervaring? Hoe kunnen we ons inlaten met de spiritualiteit van kinderen?

Met deze vragen gaan we aan de slag.

Op **17 maart** is er een avond voor ouders van kinderen om hierover na te denken. Deze avond vindt plaats in de Joriszaal, Boldersstraat 2 in Amersfoort en begint om half acht. Om kwart over zeven staat de koffie klaar. Opgeven is niet nodig.

De inleider is Kitty Bouwman. Zij schreef het boek: *De spiritualiteit van je kind*. God kan zich wel in duizend stukjes verdelen. Ze is werkzaam op het gebied van catechese en spiritualiteit in het RK Bisdом Utrecht.



Kinderkerk

Yes, we can

Deze kreet hebt u heel wat keren gehoord toen er presidentsverkiezingen waren in de Verenigde Staten. Deze slagzin: HET KAN is wat in de kinderkerk aan de orde komt in de komende veertig dagen tijd. Daar is het

Mozes, die samen met zijn broer Aaron keer op keer naar de farao gaat met de vraag: "laat ons volk gaan" en elke keer nee te horen krijgt. Ondanks alle tegenslagen blijven Mozes en Aaron geloven HET KAN.

In dit veertig dagenproject van Kind op zondag volgen we de Oud Testamentische lezingen van het alternatieve oecumenisch leesrooster. We hebben zelfs besloten dit rooster tot en met Pinksteren te volgen .

Praktische mededeling

In de kinderkerk wordt altijd gecollecteerd. Wilt u uw kind als het naar de



kinderkerk gaat alstublieft wat collectegeld meegeven. Het is voor een kind erg naar als hij niets kan geven en anderen wel. Momenteel is de opbrengst bestemd voor een Wereldgebedsday project in Kameroen. Het is de bedoeling bij dit project schoolboekjes aan te schaffen. De kinderen hebben dan een boek en de leerkrachten hoeven niet elk lesje op het bord te schrijven. De situatie in Afrika is niet te vergelijken met die in Nederland. Hier begint een school al achter te

lopen als er geen digitaal schoolbord is. Ginds is men al erg blij met een goed en niet al te krakkemikkig schoolbord.

Leiding

In de vorige Joris op 't Zand heeft u al kunnen lezen dat er leden van ons team zijn, die stoppen. Van Alja hebben we inmiddels al afscheid genomen. Daar zij in Groningen gaat studeren na de zomervakantie komt zij niet terug. Gelukkig is er aanvulling. Martha Schouten gaat ons team versterken en na de zomervakantie gaat de moeder van Ramon ook meedoen binnen de kinderkerkleiding.

Hulp gevraagd!

Schrikt u niet. U hoeft geen vast lid van ons team te worden. U hoeft niets voor te bereiden. U hoeft geen verhaal te vertellen. In de maanden september en oktober gaan er diverse teamleden op vakantie. Onze vraag is: **Wie van U wil er in die periode een keer meehelpen bij de kinderkerk? Eén van ons team zorgt overal voor, maar u bent er die zondag ter ondersteuning tijdens de kinderkerk.**

U kunt het ons zeggen op een zondag of bellen: 0318-483819 of mailen: famborggreve@hotmail.com

Kinderkerkleiding

Catechese

Binnen het parochieleven gaat de catechese ook weer door. Een aantal kinderen volgt de Lering en Vermaak in Hilversum.

Spelend leren en lerend spelen, zo gaat het er toe tijdens de Lering en Vermaak - catechesemiddagen voor kinderen van zo'n 8 tot 12 jaar. Op vier

zaterdagen komen de kinderen 's middags naar de kerk om van 14.00 tot 17.00 uur bezig te zijn rond een thema. Dat kan bijvoorbeeld zijn: water, horen, brood, voeten, woestijn.

Thema's die terug te vinden zijn in Bijbelverhalen en die je meestal kunt opzoeken in het kerkgebouw. Zo ruiken we de wierookkorrels, tellen we hoeveel kaarsen er wel niet in de kerk zijn (en wat kunnen ze verschillen in lengte!), tekenen we de symbolen op de kazuifels na en praten we, kauwend op dadels, over het genot van een oase in de woestijn. Elke middag sluiten we af rond het altaar; we zijn een moment stil, horen een korte tekst, bidden onze eigen gebedsintentie en ontvangen de zegen. Een klein heilig moment van ongeveer 5 - 10 minuten na een middag vol activiteit.

De jongeren van 12-14 jaar komen op 4 zaterdagen samen in Amersfoort als vervolg op de 1^e communie. De catechese volgt de verhalen uit de bundel Kabaal en Verhaal. Het maakt hen bekend met de Bijbelverhalen en de Bijbelse figuren. Met het thema van het verhaal gaan we dan verder. Op dit

moment volgen 6 jongeren deze catechese.

Ook bereiden zich op dit moment 4 jongeren voor op het Vormsel. In vier bijeenkomsten verdiepen we ons met hen in het geloof zodat ze hopelijk de keuze tot het vormsel kunnen maken.

We starten iedere keer met een avondmaaltijd op vrijdag. Tijdens de maaltijd komen we aardig in gesprek en leren we elkaar beter kennen. Bij de laatste bijeenkomst zal de aartsbisschop Joris Vercammen ook aanwezig zijn.

Op zondag 11 april zal de bisschop het Vormsel toedienen en hopen we dat de parochie om deze jongeren heen zal staan.

Anita de Haart



Vijf avonden op weg met Job

Het boek Job beschrijft de weg van een mens in groot lijden. Met de grote vraag naar God in dit drama. Het boek is een hoogtepunt in de wereldliteratuur.

De avonden worden ingeleid door Jan van Adrichem. Hij zegt: "Jarenlang kwam ik **Job** tegen tijdens mijn pastorale werk in revalidatie en psychiatrie.

Fragmenten uit het boek herkennen de mensen daar als voor henzelf geschreven."

Wij zullen passages lezen en bespreken; zo beleven we het proces dat Job doormaakt. Dat blijkt heel herkenbaar voor onze tijd. Het wordt



een leerhuis: een studie in onderling bevragen van de teksten en de weerslag bij onszelf.

Het is aan te raden om een bijbel mee te nemen, en zo nodig pen en papier, maar neem vooral jezelf mee.

Om te weten hoeveel mensen deze vijf avonden willen meemaken, wordt u verzocht om u **op te geven bij pastoor Grete Verheij: gv@okkn.nl of telefoon 033 4940390.**

Tijdstip:

donderdagavond 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Na het oecumenisch avondgebed (19.00 – 19.30 uur) in de Oud Katholieke Kerk. Er is vanaf ca. 19.35 uur inloop met koffie in de Joriszaal. Dan gaat ook de ingang Boldersstraat 2 open.

Adventsviering met senioren.



Op 15 december jl. waren de leden van de bezoekersgroep rond 14.00 uur in de Joriszaal begonnen met de tafels te schikken en te versieren voor de jaarlijkse adventsviering met de senioren. Een uur later was de klus geklaard en kwamen de eerste van de 28 deelnemers binnen en schoven aan voor een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.

Janny de Jager heette iedereen hartelijk welkom en onder haar leiding werd er aan tafel gegaan. Na het aansteken van drie kaarsen sprak pastoor Wessel Jan een gebed en zongen we, met monseigneur Teus Glazemaker als speelman, het lied “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn”.

Na twee gangen luisterden we naar het door Rie van Rossum geschreven kerstverhaal “De engel en het stukje glas” en werd het lied “Een ander

wellekome” gezongen. Daarna volgden de voorbeden waarbij ook werd gebeden voor de afwezigen en hen die het moeilijk hebben of ziek zijn en werd Gods zegen gegeven.

Tijdens de koffie bedankte Evert Mulder namens het kerkbestuur voor de inzet van de bezoekersgroep en de goede en gezellige viering. Na de uitreiking van een attentie namens het kerkbestuur en Clara besloot Janny de bijeenkomst en wenste allen wel thuis en zalige feestdagen toe.

Mea Woltjer-van der Veen.

Werkgroep diaconaat

Het is de laatste tijd wat stil rondom de werkgroep diaconaat. Dat vonden wij ook echt even nodig na alle acties, die wij voor de Voedselbank hebben gehad en waaraan u, parochianen, steeds zo geweldig heeft meegedaan.



Met onze laatstgehouden actie in november 2009 met de boodschappenlijstjes, bracht u een enorme hoeveelheid allerhande boodschappen bij elkaar. Wij konden weer een auto vol afleveren bij de Voedselbank, waar men uiteraard dolblij is met alle producten maar vooral met de aandacht en de inzet van kerken. Daarnaast heeft de Voedselbank in december jl. voor onze rekening alle cliënten (toen 180) een kilo rundergehakt kunnen geven.

Ook in 2010 willen wij doorgaan met onze acties voor de Voedselbank, want voor veel mensen is de financiële crisis nog niet voorbij en worden de problemen groter.

Maar de werkgroep diaconaat richt de aandacht in de komende Veertigdagentijd eerst op de vastenactie van de gehele Oud-Katholieke kerk in Nederland.

Hierna vindt u in dit blad de informatie over de Vastenactie 2010. Tijdens de kerkdiensten in de Veertigdagentijd zal de werkgroep diaconaat hiervoor steeds uw aandacht vragen. Ook de ‘thuisblijvers’ kunnen natuurlijk meedoen aan het Vastenproject. De penningmeester van het kerkbestuur zal blij zijn met uw giften op de bankrekening van het kerkbestuur, graag o.v.v. “vastenactie”.

De werkgroep diaconaat dankt u bij voorbaat voor uw steun.

Do de Haart

ROOSTER VAN KERKDIENTEN			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
WO 17 februari; 19.30 uur Aswoensdag Eucharistieviering	Gen. 4; 1-16		Mat. 6; 1-6 & 16-21
ZO 21 februari; 10.00 uur 1 ^e zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod. 3; 1-18	Rom. 10; 8-13	Luc. 4; 1-13
ZO 28 februari; 10,00 uur 2 ^e zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod. 4; 18-31	1 Kor. 13; 1-13	Luc. 9; 28-36
ZO 7 maart; 10.00 uur 3 ^e zondag van de Veertigdagentijd Schriftlezing en gebed	Exod. 6; 2-9 & 6; 28- 7; 7	Rom. 5; 1-11	Luc. 13; 1-9
ZO 14 maart; 10.00 uur 4 ^e zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod. 7; 18-25	2 Kor. 5; 14-21	Luc. 15; 11-32
ZO 21 maart; 10.00 uur 5 ^e zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod 9; 13-35	Filip. 3; 7-14	Luc. 20; 9-19
ZO 28 maart; 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Exod. 11; 1-10	Filip. 2; 5-11	Luc. 22; 1-23 & 56

De 1e lezing in het rooster volgt het oecumenisch alternatief, de andere lezingen zijn uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Grote schoonmaak- en klussendag in de kerk.

Op gezette tijden komt de schoonmaakploeg bij elkaar om de kerk schoon te houden en op het oog lukt dat heel goed. Het levert een flinke besparing op en is nog gezellig ook. Maar omdat de grotere klussen blijven liggen organiseren we dit jaar weer een Grote Schoonmaak. Te denken valt aan: alle kerkbanken, tafels en kasten in de kerk "in de was" zetten, de hoge vensterbanken afnemen, de altaarvloer dweilen en in de was zetten, het plafond "doen", alle ramen in de hal en van de serre deuren wassen. En zoals zo vaak maken ook hierbij vele handen licht werk. Daarom deze oproep: komt allen op zaterdag 24 april helpen om de kerk weer zeer klaar te maken! We beginnen om 10 uur en willen maximaal doorgaan tot ca. 15.00 uur. Voor de inwendige mens wordt gezorgd!
De OPEN KERK die dag gaat gewoon door.

Mieke van 't Erve-Verheij

Het Bethunehuis in Hong Kong

Op voorstel van de Missie Sint Paulus heeft het Collegiaal Bestuur de vastenactie 2010 bestemd voor het Bethunehuis in Hongkong.

Sinds een aantal jaren heeft de Missie contact met het Bethunehuis. Via onze zusterkerk, de IFI (onafhankelijke Filippijnse kerk), zijn zij in contact gekomen met dit project. Bij het Bethunehuis is ook een IFI priester werkzaam.

Het Bethunehuis is een opvang project voor Filippijnse, Indonesische, Indiase en andere Aziatische vrouwen die in Hong Kong huishoudelijk werk hebben verricht en daar in problemen zijn geraakt.

Ze werken met een contract voor twee jaar, de bemiddelingsbureau's die hen uit omliggende landen halen strijken de eerste 5 tot 7 maanden vaak 90% van hun inkomen op. Dit betekent dat wanneer ze vroegtijdig worden ontslagen ze vaak zonder geld op straat komen te staan. Hun visum loopt dan binnen 2 weken af, veel van deze vrouwen komen dan in de problemen. Ook vrouwen die lichamelijk of psychisch zijn mishandeld of misbruikt kloppen bij het Bethunehuis aan. Ook dit is een groot probleem.

Het Bethunehuis bestaat uit een inloop- en een opvanghuis. Het biedt o.a. de volgende diensten aan:

- Pastorale zorg;
- Groepstherapie;
- Therapeutisch werk waarbij de vrouwen een ambacht leren;
- Rechtsbijstand;
- Tijdelijk onderdak en opvang voor 30 vrouwen inclusief maaltijden (gemiddeld blijven de vrouwen 3 maanden);
- Telefonische hulplijn voor vrouwen die in problemen verkeren, maar het huis niet uit kunnen, 20 oproepen per dag;
- Allerlei cursussen voor vrouwen die in Hong Kong werken: o.a. Cantonees en Engels, Vrouw en gezondheid, E.H.B.O., HIV-AIDS; Ken Je Rechten en Bijbelstudies;
- Wekelijkse bijeenkomst op zondag voor vrouwen die in Hong Kong werken (50 bezoekers per keer).

Er ligt een verzoek om het Bethunehuis een aantal jaren te ondersteunen, graag maken wij dat langs deze weg mogelijk. Wij kiezen voor een kwetsbare groep vrouwen die onze solidariteit nodig heeft. Het mooie van



het Bethunehuis is dat ze over een langere periode hebben aangetoond dat ze in staat zijn om deze vrouwen goed te helpen.

Het Collegiaal Bestuur

Bedankje

Ik zou iedereen willen bedanken die de afgelopen periode heeft meegeleefd met me. Het heeft me veel plezier gedaan en maakte het geduld beoefenen gemakkelijker. Ik ben nu heel wat beter dan voor de operatie en het herstel verloopt goed maar langzaam. Nogmaals hartelijk dank!

Hilde Witters

Elf vragen aan:

Emilie Urbanus, 74 jaar, sinds 1995 weduwe van Ton Urbanus. Moeder van



drie volwassen kinderen en oma van een kleindochter en twee kleinzonen. Geboren in Den Haag, na ons huwelijk woonachtig geweest in Rotterdam en Rijnsburg. Elf jaar geleden verhuist naar Amersfoort, in een woongroep van senioren. Van beroep was ik drogist.

Mijn activiteiten als vrijwilliger in de maatschappij en in het bijzonder binnen onze parochie...

In 2008 toegetreden tot de Oud-Katholieke Kerk, actief als vrijwilliger in de diaconale werkgroep, gastvrouw van de Open Kerk en in de koffiegroep. Daarnaast neem ik deel aan de huiskring o.l.v. Angela Berben.

Buiten de parochie doe ik vrijwilligerswerk voor de U.V.V. (Unie van Vrijwilligers) in Meander Medisch Centrum, locatie de Lichtenberg. Wekelijks geef ik ondersteunende Nederlandse taallessen aan vier Marokkaanse vrouwen.

Ik zou graag uit eten gaan met....

Nelson Mandela, een man die na zijn jarenlange onterechte gevangenschap met waardigheid, barmhartigheid en wijsheid terugkeerde in de maatschappij.

Drie dingen in de kerk die ik zou willen veranderen....

Dat is een moeilijke! Eigenlijk zou ik het niet weten. Ik trad juist toe tot de O.K.K.N. omdat het er zo goed voelde: iedereen gerespecteerd, geaccepteerd, niemand uitgesloten!

Drie dingen in de maatschappij die ik zou willen veranderen....

Agressie die zich steeds sterker lijkt op te dringen; discriminatie van welke individu of groep dan ook; onverschilligheid ten opzichte van mens, natuur en milieu.

Miskende helden/heldinnen....

De vrouwen en mannen die met hun ambulance uittrekken om slachtoffers bij te staan en/of het leven te redden, terwijl zij daarbij zelf vaak belaagd worden door onverantwoordelijke lieden.

€ 1.000.000 geef ik graag aan....

Het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg waar een kleine oecumenisch samengestelde gemeenschap behalve een milieuvriendelijk huishouden voert, groente, kruiden en klein fruit in de biologische tuin kweekt. Verder biedt de gemeenschap een ervaringsplek aan mensen die kortere tijd willen meelevens en organiseren ze activiteiten en cursussen die zich bewegen rond de thematiek milieu en spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Het dagelijks leven van de gemeenschap speelt zich af in een religieus dagritme waarin werk, rust en meditatie en gemeenschappelijke activiteiten elkaar afwisselen.

Godsdienst maakt blij: waar of niet waar?

Volgens mij is het, "het geloof" dat blij maakt en dat ondersteund wordt door godsdienst.

Woorden in de nederlandse taal die naar de schroothoop moeten worden verwezen....

In het algemeen grove woorden, schuttingwoorden en scheldwoorden.

Essentiële ingrediënten voor een gezond leven zijn....

Soberheid, optimisme, sociale betrokkenheid.

Ik wou altijd nog....

Een rondreis door Marokko maken met de vrouwen die ik les geef.

Mijn lijfspreuk is....

Leven en laten leven.

Ik geef de pen door aan....

Dick Brons

Kerkbalans Award, een ervaring rijker.

Geachte mw Van 't Erve – Verheij,

Met deze brief wil ik u namens de jury Awards van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst van de jaarlijkse actie Kerkbalans. Op woensdag 13 januari 2010 om 10.25 uur wordt in de Jacobikerk te Utrecht, St. Jacobsstraat 171, het startsein van de grootste geldwervingsactie van Nederland gegeven. U heeft een zeer bijzondere reden om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn: u bent namelijk voorgedragen voor de kerkbalans Award 2010 namens de Oud-katholieke Kerk van Nederland en u zult deze prijs deze morgen overhandigd krijgen. Uw penningmeester werkt het liefst op de achtergrond, maar als er – naar aanleiding van



bovenstaand citaat - het verzoek komt voor een interview om uit te leggen hoe de Amersfoortse werkwijze van kerkbalans is wil ik graag meewerken. Zodoende had ik mij voorbereid op een aantal technische vragen: de inrichting van de boekhouding, behandeling van declaraties en vergoedingen, verzekeringen, gezamenlijke inkoop van energie, etc. Altijd terugreageren naar gulle gevers om te bedanken en aan te geven waarvoor een gift besteed wordt. Niet alles alleen doen, raadpleeg – naast het kerkbestuur - medeparochianen bij cruciale keuzes.

Maar vooral proberen in de financiële situatie van de parochie zo transparant mogelijk te zijn. De cameraman en geluidsman wilden ter plaatse opnamen maken: “is de kerk een beetje aardig en is er een aangekleed zaaltje?” Dat kon bevestigend beantwoord worden, waarbij ik mij bij voorbaat verkneukelde op het aardige en aangeklede. De heren keken hun ogen uit! En weg was mijn mooie voorbereide verhaal! Niks boekhouding, maar vertelt u eens over de kunst in de kerk. Hoe wordt het onderhouden en wie financiert dat allemaal? Geheel onvoorbereid wandelden we diverse malen vanuit alle richtingen door de kerk en mocht ik bij alles het e.e.a. vertellen. Ondanks dat er veel werd weggelaten leverde dat uiteindelijk een mooie opname op.

Deze beelden zouden gebruikt worden bij de start van de actie Kerkbalans op 13 januari jl. een hele geruststelling – ik voel mij niet echt geëquipeerd om op de landelijke TV de Oud-Katholieke kerk te komen uitleggen. Tot mijn verrassing werd het feestelijke gebeuren van de start kerkbalans rechtstreeks uitgezonden en 's middags herhaald in het TV-programma RKK/Katholiek Nederland TV.

De Award is een gestileerd beeldje van menselijke figuren die elkaar vasthouden. Heel symbolisch brengt het mij waar het begon. Bij de parochianen die zich zo betrokken weten bij de kerk en dus bij elkaar dat vrijwel allen op de één of andere wijze hieraan bijdragen. Als het mogelijk is in financiële zin - gul van hart, gul van geest en gul van hand - maar ook in aandacht voor elkaar, zorgen voor en door het geloof.

Mag ik u allen heel hartelijk danken voor alle lieve woorden en groeten!

Mieke van 't Erve, penningmeester.

Werkgroep Liturgie

De werkgroep kwam eindelijk een keer toe aan de bespreking van de uitkomsten van de liturgie enquête, die vorig voorjaar in de parochie werd gehouden. Voor de leden van de parochie waren de verzamelde gegevens al een tijdje achter in de kerk te vinden.

Enkele opvallende waarnemingen:



- De respons was bijzonder hoog er kwamen 56 formulieren terug. De werkgroep is daar bijzonder blij mee omdat verreweg de meeste kerkgangers hun mening hebben gegeven zodat er een goede indruk is verkregen
- Er was een gelijke verdeling man/vrouw. Wat de groepen naar leeftijd betreft, 34 antwoorden kwamen uit de groep van 60 jaar en ouder, 17 uit de groep 40-60 en 4 van de groep tussen de 18 en 40 jaar.
- Een opsteker voor de lectoren was zowel de hoge positieve score wat betreft de maandelijkse frequentie van de diensten van Schrift en gebed als wat betreft de inhoud daarvan.
- Hetzelfde geldt voor de bijzondere kinderdiensten, waar de frequentie goed scoorde en ook de inhoud werd gewaardeerd. 19 personen maakten gebruik van het antwoord *persoonlijk heb ik niet zoveel met deze diensten, maar is het goed voor de doelgroep*. Wat kan worden opgevat als steun voor het initiatief.
- Liederen en gebeden uit andere dan de OK boeken werden resp. door 36 en 42 respondenten als een waardevolle aanvulling ervaren. Met mate zal daar zeker mee worden doorgegaan.
- Het oecumenische avondgebed en de Taizéviering worden positief ondersteund, ook al zullen de meeste parochianen er niet naar toe gaan.
- Positief wordt ook de inbreng ervaren van de diaconale werkgroep mits de toelichtingen op vastenactie en collecten gedoseerd worden aangeboden. Het besef dat de offertoriumcollecte bij voorkeur een diaconaal doel moet hebben, is breed aanwezig. Ook de eigen projecten van de kinderkerk worden gewaardeerd.
- Bijzondere diensten: de dienst op de 1^e kerstdag voor jong en oud ondervindt ruim voldoende support om te handhaven. Op de 1^e paasdag wordt dat niet gewenst. De aparte dienst op de middag van Nieuwjaarsdag valt goed in de smaak evenals de gezamenlijke Aswoensdagviering met de R.K. burenen. De andere vorm van de viering van Goede Vrijdag werd goed ontvangen, er zijn echter ook stemmen, die pleiten voor afwisseling. Dit jaar zal daarom weer de klassieke vorm gekozen worden. De actieve deelname van jongeren aan de Paaswake krijgt heel veel waardering. We kunnen ook doorgaan met de Pinksternoveen.
- Waar de meningen echt over verdeeld zijn is de palmwijding, vóór palmwijding en processie in de kerk zijn 18 stemmen, in de tuin en meteen door naar kerk is de voorkeur van 14 personen en 15 antwoorden zijn voor in de tuin met een kleine processie. Daaruit zou je kunnen opmaken dat niet zozeer de plek (tuin) het punt is (meer dan de helft voor) maar dat men moeite heeft met het wandelen en zingen



over straat. Dat verdient dus nog nadere overweging voor dit jaar.

- Vrouwenvaart: 12 mensen vindt het een goede zaak, terwijl 17 respondenten vinden dat de volgorde van kerken (OK en RK) ook wel eens omgedraaid mag worden. Dat laatste zal niet zo eenvoudig zijn, maar zal zeker worden aangekaart in het voorbereidend overleg.
- Tot slot de zondagse liturgiewijzer, hij moet er elke zondag maar weer liggen, maar wordt gewaardeerd. De grote meerderheid is tevreden over de huidige vorm (39) terwijl bij 11 personen de wens leeft de liturgiewijzer uit te breiden opdat er alleen een gezangboek nodig is. Begrijpelijk maar hier zal voorlopig nog niet toe worden overgegaan, ook vanwege de kosten. Bovendien zijn er al regelmatig speciale vieringen waarvoor een compleet boekje wordt vervaardigd.

Emile Verhey

Koor

Onze wijze van vieren is mede gebaseerd op het afwisselend zingen door koor en gemeente (missen, psalmen e.d.)

Jarenlang heeft een heel trouw groepje zangers gezorgd dat er elke week een koortje boven aanwezig was. Maar om verschillende redenen zijn er nu niet veel zangers meer over gebleven. Hoewel we blij zijn met de gelegenhedszangeressen, die ons komen versterken op bijzondere dagen, is er dringend behoefte aan nieuw bloed voor het 'gewone werk'.

Zo nu en dan kan er ook een beroep gedaan worden op een cantor, maar voor de meeste zondagen hebben we gewoon koorzangers nodig.

Vandaar opnieuw deze oproep om mee te komen zingen. Mannen of vrouwen, van harte welkom. Repetities kunnen in overleg worden vastgesteld, het belangrijkste is niet een meerstemmig concert (hoe leuk ook) maar een stukje trouw bij repetitie en bij de vieringen.

Emile Verhey

Presentatie boek "Sint Joris op 't Zand".



Dat de laatste loodjes het zwaarst wegen kon met recht gezegd worden van het verschijnen van het boek "Sint Joris op 't Zand". De lange voorbereidingstijd en de vele perikelen die overwonnen moesten worden door de auteur Wietse van der Velde, oud-pastoor van deze parochie, werden ruimschoots goedgemaakt: het resultaat is er naar. Uitgeverij Bekking & Blitz uit Amersfoort verzorgde de kwalitatieve

en mooie uitgave. Gedegen onderzoek leidde tot de gedetailleerde geschiedschrijving van de parochie vanaf haar eerste begin in samenhang met het ontstaan van onze kerk. Daarbij is de tekst vlot leesbaar en wordt ondersteund door de vele goede illustraties.

De boekpresentatie op 27 november 2009 was een waar feest. De aanwezigen - parochianen, genodigden en belangstellenden – ondergingen een aantrekkelijk programma. Aartsbisschop Joris Vercammen, emeritus bisschop Antonius Jan Glazemaker, wethouder Kruyt, de uitgever Hr. Bekking en de auteur Wietse van der Velde spraken de juiste woorden: waardering voor het vele werk, de zin van de geschiedschrijving, de humor van het terugblikken, felicitaties aan de parochie. Musics'Monuments met Paula Bär, Francis Evers en Hans Meijer brachten enkele Mirakelen muzikaal tot leven, aangevuld met kerstliederen uit het St Agnesklooster (Catharijnenconvent) van vòòr 1500. Een geanimeerd samenzijn in de Joriszaal besloot deze blijde gebeurtenis.

De realisatie van het boek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van kerkelijke fondsen: het OKOF, Cor Unum et Anima en het Kapittel. Het kerkbestuur dankt deze fondsen en allen die aan de totstandkoming meewerkten heel hartelijk.

Mieke van 't Erve-Verheij

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.!

(Aflevering 3)

In aflevering 2 noemde ik de synode van 21 november 2009. Er kwamen veel belangrijke punten aan de orde waaronder de zorgen over de kerkelijke financiën en de daarmee verband houdende noodzaak van groei.

Een belangrijk inzicht per parochie ontstaat aan de hand van de diverse overzichten. Per parochie:

- het aantal meelevende leden en gastleden;
- het gemiddelde kerkbezoek op gewone zondagen;
- de opbrengst van de levende kerk en
- de formatieplaats.

Dat er niet altijd een evenwicht is tussen de formatieplaats en het aantal meelevende leden, blijkt heel duidelijk voor Amersfoort, daar zou de formatieplaats groter moeten zijn.

Onder agendapunt 5 'Op naar groei', werd door de afgevaardigde van de parochie Leiden, de heer Geert de Rijk, namens het bisdom Haarlem, pastoor Peter Feenstra en namens Amersfoort door ondergetekende ervaringen toegelicht en suggesties gedaan.

De afgelopen 3 jaar, dus tot en met 2010 is 'groei' het speerpunt geweest. Het Collegiaal



Bestuur heeft daartoe de raamnota 'Uitzicht op groei' opgesteld.

In het verlengde daarvan heeft Han van Peer, Consulent Parochieopbouw OKKN voor alle parochies het zgn. Cahiers parochieontwikkeling 'Groeï impulsen' ontwikkeld met daarin 5 tabbladen waaronder zaken m.b.t. 'groeï' (en één met nieuwtjes) zijn gerangschikt.

De synode was van mening dat de evaluatie van de acties gericht op 'groeï' niet uitgesteld kan worden tot de reguliere synode van november 2011 en daarom is een tussentijdse synode gepland op 17 april 2010. van 10.00 uur tot 15.00 uur, in de Akker te Hilversum.

De synode zal per beleidsnota een oordeel geven over:

- de uitvoering (zijn de voorstellen in de beleidsnotities daadwerkelijk uitgevoerd)
- de werking (effectmeting van het beleid)
- wat behouden moet blijven van de in gang gezette inspanningen
- wat als niet opgeefbaar wordt geacht
- hoe e.e.a. te realiseren valt met krimpemde middelen (de begroting 2011 moet weer in evenwicht zijn).

Deelt u ook de zorg om het voortbestaan van onze kerk en zet u daarom 17 april in uw agenda? Graag!

Digna Schade van Westrum

Een gastvrije ontvangst



Vorig jaar heeft de commissie Vorming & Toerusting een dag georganiseerd voor mensen die betrokken zijn bij kerkopenstellingen. Wij hebben met elkaar ervaringen uitgewisseld en elkaar tips gegeven hoe met gasten om te gaan. Op deze zeer geslaagde dag komt nu

een vervolg.

Deze keer willen we het hebben over gasten die niet alleen maar komen kijken bij een openstelling maar een dienst meemaken.

Wij zeggen het gemakkelijk aan het einde van een eerste gesprekje: als u wilt weten hoe het echt bij ons is, kom dan een keer een dienst meevieren. Of mensen hebben de weg naar onze kerk gevonden via een kennis, een persbericht of een website.

En dan stapt er opeens een onbekende de kerk binnen. Hoe gastvrij of gastvriendelijk zijn we dan? Waaraan zou onze gast behoefte hebben? Welke drempels liggen er voor een willekeurige bezoeker? Zijn we in staat om ze toch, een beetje, deelgenoot te maken van wat wij tijdens en na de vieringen beleven?

“Een vierende gemeenschap is als een glimp van hoe het er in de hemel aan toe gaat” schrijft de aartsbisschop in De Oud-Katholiek. Kunnen we dat ook herkenbaar maken voor de gasten die we ontvangen?



Over deze vragen gaat de bijeenkomst van zaterdag 20 maart 2010.

Een deel van de dag willen we ook besteden aan de promotie-DVD die door onze kerk is gemaakt. Wat laat de DVD zien over hoe we kerk willen zijn? De DVD kan ons zo een spiegel voorhouden. Maar we kunnen de DVD ook laten zien aan mensen die met onze kerk willen kennismaken. Welk beeld krijgen ze dan van ons, van onze kerk?

De dag is bedoeld voor iedereen die na wil denken en met elkaar wil praten over de gastvrijheid van onze diensten. Want het is van belang dat wij mensen die ons bij uitstek dáár opzoeken, goed ontvangen.

De organisatie van deze dag is in handen van: Rina Homan, Joke Kolkman en Han van Peer.

De bijeenkomst vindt plaats in Haarlem, in het kerkcomplex van de Parochie van de H. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76 (zij-ingang tussen pastorie en kerk) op zaterdag 20 maart 2010 van 10.30 tot 14.30 uur.

Zaal open voor koffie en thee 10.15 uur.

Als u zelf uw lunchpakket meeneemt, zorgen wij voor melk en karnemelk.

Opgeven, bij voorkeur per mail, bij: Mariska Donker,

✉: mariskadonker@quicknet.nl, ☎: 023-5392080, **voor 15 maart 2010.**

Volleybaltoernooi

Alkmaar
VOLLEYBAL
2010

Het Oud-Katholiek volleybaltoernooi wordt jaarlijks op 2^e Paasdag gehouden. Aan dit evenement nemen circa 150 jongeren en volwassenen uit

de Oud Katholieke parochies deel. Daarnaast wordt het evenement door vele toeschouwers bezocht. In 2010 wordt op 2^e Paasdag (5 april) dit toernooi weer gehouden en wel in Alkmaar. De inschrijving voor het toernooi sluit op 1 maart 2010. De inschrijfkosten per team zijn € 40,-, op 5 april te voldoen.



Programma 5 april 2010

- 10.30 uur Viering in de Oud-Katholieke kerk, Nassaulaan 43, Alkmaar.
11.15 uur Koffie in de kerk.
11.45 uur Vertrek naar de sporthal.
12.15 uur Uiterlijk aanwezig in Sporthal De Meent, Terborchlaan 301, 1816 MH Alkmaar.
De sporthal beschikt over 3 volleybalvelden, kleedruimtes en een sfeervolle kantine.
12.30 uur Aanvang wedstrijden.
16.30 uur Finale.
17.45 uur Prijsuitreiking.

Opgeven voor 1 maart 2010 bij:

Jacqueline de Wit

Frans Mentonstraat 8, 1816 HE Alkmaar

☎06-22092622 of 072-5314155, ✉ Jacqueline_dw89@hotmail.com

In het verleden was de parochie Amersfoort diverse keren met 1 of 2 teams aanwezig op het landelijk oud-katholiek volleybaltoernooi. Niet alleen lieten wij als Amersfoorters onze sportkwaliteiten zien, ook was het altijd erg gezellig met een etentje na afloop.

Bij deze dus de oproep aan sportieve parochianen: formeer een team en ga ervoor!

Betty Roobol-Groen.

Oud-Katholieke kampen

Voorjaarskamp

Met het thema "Wereld(s)" vindt het komende voorjaarskamp dit jaar plaats van 13 tot en met 16 mei 2010 op een kampeerterrein in Elim (Drenthe). Informatie of opgave op voorjaarskamp@hotmail.com of telefonisch op 06-14430030.

Jeugdkampen 2010

In de zomer vinden weer de bekende kampen plaats voor onze jeugd. Het landkamp voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar wordt gehouden van zaterdag 31 juli tot en met zaterdag 7 augustus 2010. Kosten € 70,00 per kind.

Het ZAKamp voor jongeren van 15 tot en met 19 jaar wordt gehouden van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 24 juli 2010. Kosten € 110,00 per kind. Misschien hebt u de folder al op het prikbord zien hangen. Zo niet, dan verwijs ik u hier graag naar. Hierin vindt u het programma en meer inhoudelijke informatie. Aanmeldingsformulieren vindt u op de tafel achterin de kerk.

Een mooie en leuke manier om onze kinderen landelijk met elkaar in contact te laten komen!

Wereldgebedsdag

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 5 maart 2010.
Het thema zal zijn: **Alles wat adem heeft**



De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen. De viering voor 5 maart 2010 is voorbereid door vrouwen uit Kameroen, een land dat in West-Afrika ligt tussen Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de baai van Biafra. Er wonen ruim 18 miljoen mensen, waarvan de helft op het platteland. De belangrijkste godsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Animisme. Ook Kameroen wordt zwaar getroffen door Aids en HIV: 79% van de bevolking tussen de

15 en 49 jaar is besmet.

Het Nederlands Comité heeft in samenwerking met het Luxemburgs Comité gekozen voor de volgende projecten:

- Het opzetten en uitbreiden van een lesprogramma over Aids- en HIV-preventie in de sloppenwijken van de hoofdstad Yaoundé en mogelijkheden scheppen voor een educatieproject onder de allerarmste bevolkingsgroepen.
- Het opzetten van een centrum in Efoulan waar Aidswezen en kinderen in een kwetsbare positie worden opgevangen.
- Jeugdproject: Aanschaf van schoolboeken en een schoolbusje in Sangmélima, zodat 1800 van de armste kinderen naar school kunnen.

Vieringen in Amersfoort:

donderdag 4 maart 2010 10.45 uur

Kapel O.L. Vrouw van Amersfoort, Zuidsingel 40, Amersfoort
en

vrijdag 5 maart 2010 15.00 uur

Andreaskapel Zorgcentrum Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, Amersfoort
Inlichtingen bij T. de Haart-Rinkel, De Wingerd 32, 3823 CT Amersfoort,
tel. 4558819



Stichting Nederlands Comité
Wereldgebedsdag

Agenda

februari

di	16	19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
wo	17	19.30	Kerkgebouw	Aswoensdagviering
do	18	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	20	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
do	25	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Avond over Job
vr	26	18.00	Joriszaal	Vormsel catechese
za	27	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur

maart

di	2	19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
wo	3	10.00	Joriszaal	Eucharistieviering senioren
		15.30	Leger des Heils	Binnenstadskerken overleg
		20.00	Joriszaal	Kostersoverleg
do	4	10.45	Kapel O.L. Vrouw van Amersfoort	Viering Wereldgebedsday
		16.00	Gebouw OKKN	Utrechtse geestelijkheid
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Avond over Job
vr	5	15.00	Andreaskapel	Viering Wereldgebedsday
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	St. Joriskerk	Vesper (mmv Bergkerkcantorij)
		19.00	Franciscus Xaveriuskerk	Concert st. Rondon Cantates
ma	8	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
wo	10	20.00	Joriszaal	Commissie Bebouwde Eigendommen
do	11	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Avond over Job
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	14			Redactiesluiting Joris op 't Zand
di	16	10.30	Joriszaal	Redactievergadering
		19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
wo	17	19.30	Joriszaal	Spiritualiteit van Kinderen
do	18	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Avond over Job

maart vervolg				
za	20	10.30	Haarlem	Gastvrij, training gastdames & heren
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
zo	21	16.00	Joriszaal	Overleg Agatha pastores
di	23	19.00	Joriszaal	Koperpoetsen
do	25	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Avond over Job
vr	26	18.00	Joriszaal	Vormsel catechese
za	27	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	28	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
wo	31	19.30	Utrecht	Oliewijdigen

Toekomstige evenementen

april

ma	5	10.30	Alkmaar	Oud-Katholiek volleybaltoernooi
za	17	10.00	De Akker	Extra Synode
za	24	10.00	Kerkgebouw	Grote klussen en schoonmaakdag

mei

13 tot en met 16	Elim	Voorjaarskamp
------------------	------	---------------

juli

17 tot en met 24		Zomer Activiteiten Kamp
------------------	--	-------------------------

augustus

31-7 t & m 7-8		Landkamp
----------------	--	----------





Redactie Joris op 't Zand:

Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van 't Erve & W. Roobol.

Kopij: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl.

Kopijsluiting: **14 maart 2010**

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ jorisoptzand@upcmail.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Nr. 201001, februari 2010 – maart 2010