

Joris op 't Zand



“Hemelvenster”

foto: Ankie Ligteringen

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Rudolf Scheltinga
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ rudolf.scheltinga@okkn.nl

Kerkbestuur
Voorzitter Rudolf Scheltinga
Secretaris Wilma van Oevelen-Eijkelboom
Birkstraat 102, 3768 HL Soest
☎ 035-6010246; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Marta Schouten-Kropielnicka
Schepel 15, 3763 WD Soest
☎ 06-20298931; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid vacant

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster via ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Bankrekening:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: www.amersfoort.oudkatholiek.nl
Landelijk: www.oudkatholiek.nl
facebook.com/okkamersfoort

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen.
Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet: ✉ marcel.vandervloet@okkn.nl ; ☎ 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek: ✉ mary.hallebeek@okkn.nl ; ☎ 06 28 89 27 84

zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/trouwenspersonen/>

★Kopijsluiting: 12 maart 2023★

Nummer: 202301, februari – april 2023

VOORWOORD

Aan de paastijd gaat de veertigdagentijd vooraf. Deze tijd begint op Aswoensdag: 22 februari.

De clown: Waarschijnlijk gaan we er tijdens carnaval weer heel wat zien op de televisie. De clown is nog niet zo oud, eerst had je de hofnar en de harlekijn. Pas later kwam de clown met zijn geschminkte gezicht, met de brede lach over zijn gezicht, het zonnetje op zijn wang, de rood met witte schmink, de te grote schoenen, de slobberkleding en de potsierlijke hoed.

U kent natuurlijk ook de verhalen van de droeve clown, de paljas, de man die anderen aan het lachen brengt maar zelf door verdriet verscheurd wordt. Dan moet de geschminkte lach de mistroostige trek om de mond verbergen, het zonnetje op de wang haalt de droeve blik uit de ogen, de grappen en grollen maskeren het eigen verdriet. Zijn wij soms allemaal niet een beetje de clown, de harlekijn, de hofnar, de paljas?

Carnaval: de dagen waarin sommigen van ons zich ons verkleden, vrolijk zijn en uitleven, waarin we de zorgen van alledag van ons afzetten. Optocht door het dorp of de stad.



Vervolgens Aswoensdag waarmee de veertigdagentijd begint. Wat is die veertigdagentijd eigenlijk en wat betekent het askruisje daarbij.

De Joden kenden nog het gebruik van het in zak en as zitten, wij kennen het alleen nog als een oude uitdrukking. In zak en as zitten, dat is alle geneugten van het leven afleggen omdat iets droevigs je heeft getroffen. Een tijd van rouw, waarin alle vrolijkheid ongepast is geworden.

Toch is dat niet onze veertigdagentijd. De veertigdagentijd is niet louter een rouwtijd, het is een tijd van bezinning, van herstel, een tijd waarin je de maskers aflegt en bezig bent met de dingen die werkelijk belangrijk zijn.

De maskers af, de schmink af, alles waardoor we onszelf anders voordoen dan we zijn. Wat zijn we eigenlijk, stof en as, mensen die een aantal jaren leven op deze aardbodem, mensen die veel goede dingen willen, maar toch al te vaak tekortschieten. Wat zijn wij? Wat blijft er over als we onze status kwijt zijn, als de uniformen of de mooie kleren, de versierselen en de hoeden worden afgelegd?

De veertigdagentijd wordt vanouds een vastentijd genoemd, maar dan denken we al te snel aan niet eten of drinken, aan soberheid of onthechting en dat is prima, dat helpt, maar het gaat in de eerste plaats erom dat we de tijd nemen om onszelf terug te vinden.

De veertigdagentijd zou je een soort jaarlijkse retraite kunnen noemen voor iedereen. Je gaat niet naar een klooster (dat is wel heel goed, maar hoeft niet), toch neem je wat afstand van de wereld waarin je leeft. Je maakt tijd voor meer stilte, voor bezinning om jezelf terug te vinden.

Jezelf terugvinden achter het masker, achter de lach van de clown, achter het geschminkte zonnetje, jezelf in deze de werkelijkheid met open vizier tegemoet treden. Dat zou egocentrisch en zelfs egoïstisch kunnen klinken, een soort navelstaren, waarbij alles om jezelf draait. En dat is het nu precies niet. De veertigdagentijd is een tijd om je te bezinnen op wie jij echt bent en dan komt God om de hoek kijken.

Jezus houdt ons voor dat wij als mens alleen zullen ontdekken wie wij zijn, als we God als Vader aanvaarden. Als we God de ruimte geven, als we ons door God laten onderwijzen. De meeste maskers zijn stoere maskers, sterke maskers, maskers waarmee we aanzien krijgen. Maar als we ze afleggen, komen er kleine en kwetsbare mensen tevoorschijn, mensen die twijfelen, die het veel minder zeker weten dan ze doen lijken. God roept ons op om de mens die daarachter verborgen zit naar boven te halen, naar voren te halen, want daarin zit jijzelf verscholen.

Welke mens is dat? Volgens Jezus zit daar de mens die medelijden heeft met iemand die in de ellende zit, die bescheiden blijft als hij of zij iets goeds heeft gedaan, die niet te koop loopt met zijn of haar goede daden.

Daartoe nodigt de veertigdagentijd ons uit; om op zoek te gaan naar die mens in ons die durft te geloven ook al weet ons verstand het niet zeker, die de twijfel voorbijgaat omdat hij durft te vertrouwen.

Aan het eind van het carnaval gaat de steek af (bij de Raad van Elf), we ontvangen een kruisje op ons hoofd. We worden ons bewust dat niemand van ons méér is dan de ander. Dat we allemaal stof zijn, mensen die tijdelijk bestaan. Dat maakt ons nuchter en bescheiden. Dit gebaar maakt duidelijk dat we deze tijd weer serieus in willen gaan. De maskers gaan af, de clown is afgeschminkt, we willen weer meer tot onszelf en de naaste komen en vragen God om ons te helpen.

Ik wens ons allemaal een goede opgang naar Pasen!

Pastoor Rudolf Scheltinga

Parochianen en gastleden

Gedoopt



Gedoopt werd er in onze parochie op zondag 27 november: Sophie, dochter van Martine en Robert Timmer en zusje van Leon en Lucas. Gedoopt werd er ook op zondag 4 december: Fede, zoon van Paula Zijp en Rimme Mastebroek.



Aan beide dopelingen en hun gezin: gefeliciteerd. Dat geldt uiteraard ook voor de parochie.

Vormsel en toetreding

Gevormd werden op zondag 20 november door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Barend Theodoor Wallet, Sjoukje Niemeijer en Rimme Mastebroek. Tevens werd ook lid van onze parochie Paula Zijp. De gevormden en toegetredene, ook via deze weg nogmaals: van harte welkom in onze parochie.



Paula Sjoukje Rimme

De kinderen van de kinderkerk maakten het extra feestelijk met een verbindingsspel.

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

Wij bezinnen ons nog op de datum en het tijdstip van de “voorjaarsgemeentevergadering” en daar hebben wij uw hulp bij nodig. Als alternatief voor een woensdagavond denken wij aan een vergadering na een zondagse eucharistieviering. Na de koffie kunnen we dan beginnen en in de pauze zorgen we voor een simpel broodje met wat te drinken. Rond 14.00 uur zouden we dan kunnen afsluiten.



Wilt u via de mail (aan secretaris@amersfoort.okkn.nl) laten weten wat uw voorkeur heeft? In het onderwerp kunt u dat aangeven met: “vergadering op zondag”; “vergadering op woensdag” of “geen voorkeur”

Reacties kunnen tot en met zondag 12 maart verstuurd worden (1 stem per parochiaan of gastlid).

Offertoriumcollecten

Alle offertoriumcollecten zijn van 26 februari tot en met 2 april bestemd voor het vastenoffer “Tumaini-project”. Meer informatie vindt u op bladzijde 6 of de landelijke website oudkatholiek.nl.

Opbrengst Stichting Kenyakinderen

De totale opbrengst van de offertoriumcollectes in de maand januari voor deze stichting is € 608,25 geworden! Een prachtig bedrag 😊.

Actie Kerkbalans

Zoals gewoonlijk in het begin van het nieuwe jaar wordt er gestart met de actie "Kerkbalans". Dit is een gezamenlijke actie van verschillende kerkgenootschappen die hun leden om een financiële bijdrage vragen. Ook dit jaar kunt u binnenkort hierover informatie verwachten. Onze parochie heeft een langdurige traditie om niet een standaard reclame folder hiervoor te gebruiken maar een korte parochiële samenvatting. Het is een mooie gelegenheid om met foto's en verhalen terug te blikken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de verwachtingen in het nieuwe jaar. Tot slot; door zelfs de kleinste financiële bijdrage kunnen we als kerk van meer betekenis zijn en blijven voor elkaar en met elkaar. Ik dank u alvast hartelijk voor de inzet en tot snel met veel lees plezier.



Marta Schouten

Liturgie

Onze opgang naar de Paastijd!

Op Aswoensdag (22 februari) beginnen we de Veertigdagentijd met een Oecumenische viering van Schrift en Tafel met zegening en oplegging van as in de Joriskerk op de Hof, om 19.30 uur. Ons hoofd wordt met as bestrooid ten teken van onze bereidheid tot inkeer, tot boete en tot verzoening.

Elke zondag van de veertigdagentijd komen we samen om te vieren: of wel een viering van Schrift en Gebed ofwel een Eucharistieviering.

Dan begint de Goede Week op Palmzondag (2 april). De Eucharistieviering begint om 10.00 uur. Bij mooi weer buiten in de tuin. Dán gaan we plechtig, mét onze Palmpaasstokken de kerk in, in een palmpaasprocessie. We lezen in die Eucharistieviering 't verhaal van de intocht van Jezus in Jerusalem.

Op woensdag in de Goede Week (5 april) wijdt de bisschop van ons aartsbisdom Utrecht, Mgr. Barend Theodoor Wallet, de zalfolie die wordt gebruikt bij de catechumenenzalving, doop, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding, bisschopswijding en altaarwijding. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk te Utrecht tijdens een Eucharistieviering waar heel ons bisdom welkom is. Deze plechtige Eucharistieviering begint om 19.30 uur. Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om de olie mee te nemen naar Amersfoort.

Op Witte Donderdag (6 april) vieren we om 19.00 uur de instelling van de H. Eucharistie. Jezus liet ons het sacrament van Brood en Wijn na, om altijd bij ons te zijn wanneer wij met elkaar Brood en Wijn nemen, zodat wij het Lichaam en Bloed van Christus kunnen ontvangen. Op het eind van de viering wordt het altaar 'ontbloot', kaal gemaakt, vooruitlopend op en ter voorbereiding op de gebeurtenissen de volgende dag.

Op Goede Vrijdag (7 april) gedenken we om 19.30 uur de dood van Jezus Christus, die voor ons de poort naar het Leven werd. Het is een sobere, ingetogen en tegelijk indrukwekkende dienst, welke de vorm gegeven wordt aan de hand van de 'staties' in de laatste tocht van Jezus.

Na de stilte van Paaszaterdag (8 april) begint 's avonds om 21.00 uur de Paaswake. Het is een indrukwekkende dienst met een groot aantal lezingen, waaraan maar geen einde lijkt te komen. We vieren de overgang van dood naar leven (van duisternis naar licht en van slavernij naar vrijheid). In deze Paasnachtwake ontsteken we het nieuwe licht dat een héél jaar zal branden. Tevens hernieuwen we onze doopbeloften. De Paasnacht is bij uitstek hét moment om als mens herinnerd te worden aan het lidmaat zijn van de Kerk van Christus.

De hoogmis van Eerste Paasdag (9 april) begint om 10.00 uur.

Pastoor Rudolf

Vastenactie 2023: Tumaini-project

Graag wordt in 2023 de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo. In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven. Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding. De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten.



Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren.

Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen. Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten. De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten. Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen?

Missie Sint Paulus

Diaconaat

Voedselbank van Amersfoort.

Een nieuwe start in 2023 begon voor sommigen met het voornemen minder te eten om zo de overtollige pondjes van het kerstdiner kwijt te raken. Proficiat als u dat lukt! In de komende vastentijd, kun je daarmee met een gerust hart doorgaan, want we moeten immers “vasten”. Consumenten en consuminderen, inflatie en energieplafonds (hoe houd ik mijn huis warm?!): als gewone burger ben je voortdurend bezig met de vraag hoe het beschikbare huishoudbudget te besteden. Ook al heeft de één het ruimer dan de ander, zorg geeft het vrijwel altijd. Gelukkig zijn er nog mensen in onze maatschappij die de zorg op zich blijven nemen voor de zwakkere, om deze te *ontzorgen*. Zo las ik in de Stad Amersfoort van december 2022 dat een auteur de opbrengsten van zijn debuutroman afstaat aan de Voedselbank. Een nobele daad! Zelf spaarde ik al meer dan een jaar DE-punten en ontdekte via Google dat de voedselbank Amsterdam zulke punten inzamelde. Door hun grote aanbod konden zij rechtstreeks onderhandelen met Douwe Egberts en hun punten inruilen voor vele pakken koffie en thee. Ik had vorig jaar mijn DE-punten reeds twee keer ingestuurd, en kreeg afgelopen november een mailtje waarin ik hartelijk werd bedankt voor het toesturen en dat ze blijven uitzien naar nieuwe inzendingen. Dus als wij ook ijverig DE-punten uit koffie- en theepakken knippen, dan kunnen we voedselbankgangsters weer van koffie of thee voorzien.

Laten wij als parochie van Amersfoort dus weer doen wat we kunnen, ieder naar haar of zijn vermogen. Op maandag 4 april brengen we de volgepakte dozen naar de Voedselbank van Amersfoort.

Martine Timmer en Hans Roodenburg

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden

Het jaar 2022 zit erop! Ook hier geldt een nieuwe start: doppen sparen en blijven sparen. Het inzamelen kost niets, hooguit wat meer moeite, want op de NS-stations zie ik dat de plastic flesjes, nu met statiegeld, kunnen worden ingeleverd en ook in de hal van het ziekenhuis staan containers voor dit doel. Een deel van de doppen wordt nu via recycling teruggewonnen. Een goede zaak. Maar thuis kunt nog altijd uw eigen doppen verzamelen. In januari heeft u mijn verwachting al overtroffen: het was of ik over een berg of door een zee van doppen moest! Ik heb ze weer trouw bijeen geharkt en weggebracht. Zullen we in 2023 hier gewoon mee doorgaan? We helpen er nog altijd mensen mee!

Hans Roodenburg

Vasten - nader bekeken

Vasten in de vroeg christelijke tijd

Als gereformeerd opgevoede gelovige ben ik steeds weer op zoek naar uitleg over de katholieke gebruiken die ik niet met de papelepel heb binnengekregen. In dit vastennummer wil ik jullie meenemen in wat ik vond in de katholieke encyclopedie over het vasten bij de vroege christenen en de ontwikkeling van het vasten in de Oud-Katholieke Kerk.

De vastenpraktijk was bij de eerste christenen belangrijk. In handelingen 13, 2-3, lezen we “Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: ”Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld”. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken”.

Jezus moedigde het ware vasten aan lezen we in Matteüs 6; 16. “Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.”



Strijdend tegen de excessen van sommige sekten als de manicheërs en albigenzen, is de kerk nooit opgehouden de waarde van het vasten te zien. In de vroeg christelijke tijd bleef men nuchter tot zonsondergang, o.a. tijdens de grote paasvasten, die volgens Eusebius 40 volle uren duurde.

Rond 250 na Christus werd dit vasten uitgebreid tot alle dagen van de Goede Week. Het concilie van Nicea in 325 getuigt van de verdere uitbreiding tot 40 dagen. Een volle vasten onderhield met ook op de dagen voor bijzondere feesten. De kerk heeft haar vastenpraktijk in de loop der eeuwen milder gemaakt. Vanaf de 9^e eeuw verschoof men bij het volle vasten de enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur ‘middags. In de 14^e eeuw verschoof het naar de middagmaaltijd. De vastenwet zei dat men eenmaal per dag een volledige maaltijd en twee maal per dag een weinig voedsel mocht gebruiken.

Vleesspijzen waren verboden. Het was voor ieder die ouder dan 21 en jonger dan 60 jaar was verplicht.

In de Oud Katholieke kerk wordt meer de nadruk gelegd op een innerlijk dan op een uiterlijk vasten. De spijswetten voor de gelovigen zijn dan ook niet meer verplichtend gesteld.

Gelezen in "Catholica, encyclopedie voor het katholieke leven"

Ik wens u allen van harte een goede vastentijd!

Ankie Ligteringen

Vorming en toerusting

Op dinsdagavond 7 maart, 19.30 uur, is er weer een toerustingsavond. Het zal gaan over de opbouw van de Veertigdagentijd. U weet wel, de periode van voorbereiding op 't Hoogfeest van Pasen. Maar waarom noemen we het een '40dagentijd' terwijl deze tijd langer duurt dan 40 dagen, nl 46. En wát lezen we eigenlijk in deze tijd in de liturgie en waarom? En ook, wat zijn nou typische liederen om in deze periode te zingen? Wilt u hier meer over weten: welkom!

Pastoor Rudolf

Kinderkerk

Er komt een belangrijke tijd aan in het kerkelijk jaar, namelijk de 40-dagentijd. Als kinderkerkleiding hebben we besloten te werken met het project van Kind op Zondag. Het thema is "Verander je mee". Voor in de kerk zult u een groot boek zien, dat de kinderen meenemen naar de kinderkerk. Daar gaan ze met opdrachten en vragen aan het werk. Verder gaan ze met elkaar een Paaskaars voor in de kinderkerk maken. Ieder kind mag voor zichzelf ook een Paaskaars maken.



We willen u er nog wel op wijzen dat het de bedoeling is dat met Palmpasen de kinderen zelf een Palmpasenstok meebrengen. Voor de broodhaantjes wordt gezorgd.

Nog iets over de gang van zaken in de kerk. We hebben afgesproken dat de kinderen en de leiding apart ter communie gaan en daarna in de eerste bank plaats nemen. Pas aan het eind van de dienst gaan ze naar hun ouders toe.

De kinderkerkleiding

"Feest"

Eind januari was ik een weekend naar Drenthe. Daar gaan Theo en ik zondags naar de gereformeerde kerk in Drijber. Die zondag begon de ouderling (kerkmeester) bij het welkom enthousiast met de woorden "Vandaag is het feest. Na 9 jaar zijn we weer gestart met kinderkerk."

Jarenlang geen of zo weinig kinderen dat het niet lukte om kinderkerk te organiseren. Eindelijk weer een herstart. De dominee heeft gepreekt naar aanleiding van de tekst “Laat de kinderen tot mij komen”.

*Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.*

*Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.*

*Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.*

*Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.*

*Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.*

*Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.*

tekst William Medlen Hutchings (1850), vertaling Meier Salomon Bromet

Laten we met elkaar deze tekst niet vergeten. In Amersfoort houden we het nog altijd vol om kinderkerk te organiseren. Aan ons allemaal de taak om elkaar hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door daadwerkelijk mee te helpen of door begrip te tonen als iets niet helemaal vlekkeloos verloopt.

Mary-Ann Borggreve

Seniorencafé

Afgelopen januari maand heeft Lydia Janssen ons laten meebeleven hoe de ontwikkelingsgeschiedenis van de kerk niet valt los te koppelen van de persoon Antonius Jan Glazemaker. We kregen óók een inkijkje in de gesprekken en contacten die Lydia door de hele kerkgemeenschap voerde om tot de biografie “God is groter dan ons hart” te komen. Lydia: dankjewel! In februari heeft Wessel Jan Woltjer het thema “Bidden” behandeld. Voor de toekomst staan de volgende thema’s op de lijst: Biecht, Verzoening, Eenzaamheid, Medisch handelen. We komen telkens de 2de donderdagmiddag van de maand bijeen, dus: 9 maart, 11 mei en 8 juni. De inloop is in de Joriszaal vanaf 14.00 uur, meestal eindigen wij rond 16.30 uur. Aan- en afmelden is niet nodig.

Mieke van ’t Erve

Een nadere kennismaking met...Hans Kinnegim

Ik ben Hans Kinnegim, getrouwd met Hannie en sinds ons trouwen wonen wij in Woudenberg. Daarvoor woonden wij in Utrecht. Wij zijn van huis uit Oud-Katholiek en hebben elkaar via de jongerenvereniging van de Utrechtse Kerk leren kennen. In die tijd waren daar nog drie parochies. Twee kerken, de Sint Marie en Sint Jacobus, werden daarna apart ondergebracht als Mariakapel en Jacobuskapel in de kathedrale kerk Sint Gertrudis in Utrecht.

Wij hebben twee zonen die met hun gezinnen in Zeist en Voorthuizen wonen. Beiden hebben 2 zoontjes; Hannie en ik hebben dus 4 kleinkinderen.

Na de geboorte van onze oudste zoon stopte Hannie met werken bij de Coöperatieve Raiffeisen-bank, de voorloper van de Rabobank.

Zelf heb ik mijn eerste baan gehad bij het gemeentelijk energie- en vervoersbedrijf van de gemeente Utrecht. Via een interne sollicitatie kreeg ik een baan als bijstands-maatschappelijk werker bij de gemeentelijke Sociale Dienst van Utrecht. Na een paar jaar solliciteerde ik bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente De Bilt. In beide gemeenten werd ik belast met het uitvoeren van de Algemene Bijstandswet.

Toen ik bij de dienst in Utrecht ging werken ben ik gelijk begonnen met mijn opleidingen MBO sociale dienstverlening en HBO maatschappelijk werk.

Als kind kwam ik al vroeg in aanraking met klassieke muziek. Mijn ouders zongen allebei in een koor. Mijn vader is lange tijd dirigent geweest van het toenmalige Oud-Katholiek gemengd koor ABH Verhey, waarin Hannie en ik ook hebben gezongen. Na blokfluitlessen en enkele pianolessen ging ik dwarsfluit spelen en heb jarenlang les gehad van verschillende privé-docenten. Indertijd heb ik ook een schriftelijke cursus theorie gevolgd via de Schumann Academie. Mijn beide broers hebben piano en viool gespeeld.

In Utrecht speelde ik bij het Stichts Jeugdorkest waar mijn toenmalige buurtgenoot, Herman van Veen, toen al zijn artistieke kunsten op viool vertoonde. Ook heb ik in Utrecht bij een amusementsorkestje gespeeld.

Nadat wij in Woudenberg zijn gaan wonen ben ik bij de plaatselijke harmonie gaan spelen. Ik ben toen weer begonnen met privé fluitlessen.



Omdat dit orkest, en ook de orkesten waarin ik nadien heb gespeeld, aangesloten zijn bij de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen, ben ik gaan deelnemen aan solisten-concoursen, die werden georganiseerd door die Federatie. Als solist speel je voor je eigen kwaliteiten. Het zijn dus geen wedstrijden.

Iedere deelnemer wordt door een vakkundige jury beoordeeld. Ik heb op die concoursen veel 1^e prijzen behaald, ook 'met lof'. Daardoor kon ik deelnemen aan landelijk solisten-concoursen in het Muis Sacrum in Arnhem en behaalde een keer landelijk een 3^e plaats. Ook aan nationale fluitisten-concoursen heb ik met succes deelgenomen.

In 2009 werd ik door het bedrijfsorkest van de Nederlandse Spoorwegen, het NS orkest, gevraagd om als gast piccolo- speler (die had het orkest namelijk niet), mee te gaan met een concertreis naar het eiland Jeju dat bij Zuid-Korea hoorde. Dat orkest heeft nog steeds met enige regelmaat reizen naar het buitenland op de agenda staan. Daar dit orkest als bedrijfsorkest veel optredens had - en nog steeds heeft - in binnen- en buitenland en ik dat aantrekkelijker vond dan blijven spelen bij mijn vorige orkesten met minder optredens, ben ik lid geworden van het dat orkest. Met dit gezelschap heb ik ook concertreizen naar China en Oostenrijk meegemaakt. Met vorige orkesten had ik trouwens al 2 reizen naar Amerika mee gemaakt. Hannie is bij al deze reizen ook mee geweest. Onze zonen gingen mee met de Amerika reizen. Door ziekte in 2018 kon ik voorlopig niet meer spelen en moest toen tijdelijk stoppen bij het NS orkest. Echter, doordat contacten verwaterden ben ik daar definitief gestopt. Toen ik weer kon gaan spelen ben ik dat gaan doen bij een orkestje in Hoogland waar mijn docente uit Woudenberg dirigente van is. Van haar heb ik tot en met 2018 les gehad.



Naast muziek doe ik ook veel aan sport. Lang geleden behaalde ik mijn ruitersdiploma; naast dressuurlessen moest ik daar ook springlessen voor volgen. Ook door ziekte kwam het paardrijden en tijdje stil te liggen. Eind 2019 stimuleerden mijn artsen mij om weer met hardlopen en paardrijden te gaan beginnen. Beide sporten heb ik heel langzaam, ook met behulp van mijn fysiotherapeute, weer kunnen opbouwen.

Ten slotte: als ik een miljoen had dan zou ik dat..... beschouwen ik als een utopie.

Ik geef de pen door aan... Theo Borggreve

Naschrift van de redactie (met instemming van Hans): na het schrijven van bovenstaand stuk zijn de zorgen over zijn gezondheid opnieuw toegenomen. Op zondag 26 februari zal hij tijdens de viering de ziekenzalving ontvangen.

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Wo 22 februari 19.30 uur Aswoensdag	Viering van Schrift en Tafel	binnenstadskerken in de Joriskerk op de Hof	
Zo 26 februari 10:00 uur 1e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3, 1-7 Betty	Romeinen 5, 12-21 Wim	Matteüs 4, 1-11 pastoor Rudolf
Zo 5 maart 10:00 uur 2e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 24, 12-18 Bert	Filippenzen 3, 7-14 Henriette	Matteüs 17, 1-9 bisschop Wallet
Zo 12 maart 10:00 uur 3e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Exodus 17, 1-7 Mary-Ann	1 Korintiërs 10, 1-13 Riet H.	Johannes 4, 5-26 (27-42) lector Lydia
Zo 19 maart 10:00 uur 4e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13 Ankie	Efeziërs 5, 8-14 Stephanie	Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39 rector Cortvriendt
Zo 26 maart 10:00 uur 5e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Ezechiël 37, 1-3 (4-10) 11-14 Petra	Romeinen 8, 8-11 Henk Jan	Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44 pastoor Rudolf
Zo 2 april 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7 Judith	Filippenzen 2, 5-11 Riet H.	Matteüs 26,1 – 27,66 pastoor Rudolf

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week

DO 6 april 18:15	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 6 april; 19:00 Witte donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korinthiërs 11, 23-32	Johannes 13,1-15
VR 7 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 7 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Jesaja 52,13 – 53,12	Exodus 12, 21-28	Johannes 18,1 – 19,42
ZA 8 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 9 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Exodus 14, 9-14	Kolossenzen 3,1-4	Johannes 20,1-18

PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT					
Misdienaars	Kerkmeester	Koster	Gastvrouw/heer	Kinderkerk	Koffie schenken
Danny Inez Robert	Dick <i>Dick</i>	Gerard	Wim		Henk Jan Wilma
Mary-Ann Meine	Wilma <i>Jitske</i>	Allan	Henk Jan	Martine	Frieda K. Riet L.
	Marta <i>Lydia</i>	Robert- Paul	Emilie		Cor Toos
Allan Danny Natanya Onela	Dick <i>Judith</i>	Gerard	Wilma	Marta	Jacob Judith
Mary-Ann Meine Robert	Lydia <i>Lydia</i>	Allan	Henk Jan		Rimme Stephanie
Allan, Danny, Inez, Julian Meine	Wilma	Robert- Paul	Dia	Ingrid Toos	Claudia Judith

Afscheid en bedankje

Afscheid van organist Theo

Op 18 december hebben wij op een bescheiden, bij Theo passende, wijze afscheid genomen. Het kerkkoor had een speciaal lied voor Theo geschreven.

Al veertig jaar is Theo hier als organist van dienst.

Wij zijn ontzettend blij met hem, daarom zingen wij dit lied.

Wij zeggen: Theo, goed gedaan, o Theo, dank je wel!

Wat zongen wij toch vurig mee bij al jouw orgelspel.

O, Theo, liefde voor muziek, heb j'in ons hart geplant.

Wij zingen dan ook luidkeels door bij ons hier op het Zand.

Bij de afkondigingen voor de viering werd een klein resumé gegeven van alle taken welke Theo in onze parochie in een tijdsbestek van jaren vervuld heeft.

Bedankt

Even een reactie op mijn afscheid als organist van de parochie Amersfoort. Al die jaren heb ik met genoegen in de vieringen het orgel bespeeld. Dank voor alle vriendelijke woorden, reacties en de mooie bloemen.

Theo Borggreve

Stichting Restauratie Kunstbezit Heilige Georgius Amersfoort

Schatten van Joris op 't Zand

Zes barokke Zuid-Nederlandse kandelaars van gegoten geelkoper sieren het muur- of hoofdaltaar rond het tabernakel sinds 1927 in onze kerk. Datering van deze kandelaars ligt tussen 1650 en 1700.

Deze kandelaars hebben vast en zeker in de huiskerk (1693-1927) van pastoor Steenoven gestaan op het terrein van het voormalige Begijnhof / het Oude Weeshuis op 't Zand.



De kandelaars zijn gegoten van geelkoper (messing), een legering van koper en zink, versierd met vruchtkolven, slangen- en engelenkopjes. Omdat de verschillende onderdelen van de kandelaars niet meer vastgedraaid konden worden, hebben deze kandelaars onlangs een binnenwerk-restauratie ondergaan.

Een kandelaar bestaat uit verschillende onderdelen die bijeen worden gehouden door een trekstang. Door ouderdom, vocht, slijtage en vuil is de schroefdraad van de trekstang beschadigd. Door deskundige restauratie staan de kandelaars weer stabiel en stevig op het hoofdaltaar.



Allan Cramer

Landelijke kerk - 96^{ste} synode

Op zaterdag 19 november 2022 vond de 96^{ste} synode plaats. In eerste instantie zou deze plaatsvinden in de Bergkerk in Amersfoort. Maar de kerk had problemen met de kachels en omdat het behoorlijk koud begon te worden in deze week, moest er snel naar een andere locatie worden uitgeweken.

Onze Lydia Janssen had gelukkig snel een alternatief gevonden in Amersfoort waar de temperatuur behaaglijk was en de faciliteiten prima.

Na de gebruikelijke opening van de Synode door de voorzitter van het Presidium en het gebed door de Aartsbisschop van Utrecht, werd er gesproken over de agenda die voor ons ligt. De nota over de herijking van Bestuur en Organisatie zou in eerste instantie op de agenda staan.

Ik heb al eerder geschreven over de complexiteit van de voorgestelde veranderingen en daar was een extra oplegger bijgekomen.

Meerdere parochies waren hier niet tevreden over. Dit komt mede omdat er al zo lang en vaak over dit onderwerp gesproken is. Velen hebben het gevoel dat er nu andere zaken belangrijker zijn om te bespreken. Zoals onder andere de visie van onze kerk voor de komende 10 jaren. Vanuit een andere parochie is het verzoek gekomen om het agendapunt van Bestuur en Organisatie geheel te schrappen van de agenda. Dit is met de steun van vele andere parochies (waaronder ook Amersfoort) gerealiseerd. Het zorgde voor de nodige commotie in de startfase van deze synode omdat er toch ook parochies waren die Herijking Bestuur en Organisatie wel hadden willen bespreken. Uiteindelijk zijn de 2 documenten niet besproken en zullen wellicht in een volgende synode weer opgepakt worden.

Het volgende agenda punt stond in het teken van het verdwijnen van het blad De Oud Katholiek. In de discussie bleek dat mensen het als een fijn en mooi



vormgegeven blad ervaren, maar dat de oplage laag is en het daadwerkelijk te weinig wordt gelezen. Ook het vullen met voldoende interessante content blijkt al lange tijd een zware opgave. Het Collegiaal Bestuur geeft aan dat er gewerkt wordt aan nieuw digitaal platform eventueel tezamen met iets 'op papier'.

Natuurlijk waren de jaarcijfers en ook de begroting onderdeel van deze synode. De vragen die gesteld werden, konden goed beantwoord worden. De begrotingscommissie (die gevormd werd door mijzelf dit jaar) had een positief advies. Ik vond het een leuke klus om allereerst vragen te formuleren, vragen ophalen van andere parochies om deze vervolgens het bespreken met het CB. Helaas is er nog geen Thesaurier, maar Miranda Roobol kon de vragen goed beantwoorden.

De visie nota 2023-2033 is besproken, de Aartsbisschop van Utrecht doet hiervoor het inleidende woord en is benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken in de parochies. Veel parochies en ook Amersfoort geven hun ideeën over de visienota en de toekomst van onze kerk. Velen vonden het ook een lastig document maar er kwamen goede suggesties voor het vervolg. Het document is zeker nog niet klaar en zal met alle input en ook vervolgbijeenkomsten nog verder vormgegeven gaan worden.

Ook de andere punten van de agenda zijn aan bod gekomen. Zelf ben ik gekozen als vice-voorzitter van het Presidium. Het is een eervolle taak die ik graag op mij wil nemen.

Afsluitend agendapunt was een intermezzo over 100 jaar synode. De verschillende oud voorzitters van het Presidium, waaronder mr. Bert Maan, werden ondervraagd door de huidige voorzitter van het Presidium Petra de Bruin. Een erg leuke afsluiting van de dag met memorabele herinneringen en gebeurtenissen. We kijken allemaal uit naar het boek dat Bert Maan aan het schrijven is over de geschiedenis van de synode.

Claudia van den Brink-Lenten,
2de synodaal Parochie Amersfoort en vice-voorzitter Presidium.

Aswoensdag

In de Sint Joriskerk! Als mensen van verschillende kerken willen we samen de weg naar Pasen beginnen, bij elkaar komend rondom dit oude ritueel. Neem je takje van Palmzondag vorig jaar mee (wat is er veel gebeurd, sindsdien!) en gooi hem in het vuur. We verbranden de palmtakjes en iedereen wordt uitgenodigd om met die zwarte as een kruisje te krijgen op het voorhoofd. Het kruisje is een teken van boete en opnieuw mogen beginnen, verbonden met Christus. "Wees bereid de weg van Jezus te gaan, om samen met Hem op te staan!", zo klinkt het telkens weer, bij iedereen die naar voren komt. Een moment van toewijding. De pastores van de deelnemende kerken zullen voorgaan, onder wie stadsdominee Diederiek van Loo. Cees-Willem van Vliet is cantor.

Raad van Kerken Amersfoort

De organisatie en de mensen achter dit logo.

Ik ben benieuwd hoeveel mensen in Amersfoort dit logo zullen herkennen. Als dat zo is: wie weet van welke organisatie dit is?

Ook interessant is: wie van onze parochie zou dit weten?

Onlangs liep ik zondagmiddag op de hof in Amersfoort en zag bij de Joriskerk (die andere) een aankondiging voor de Evensong om half vier. De foto's vormden het bovenstaande logo. Ik dacht, dat is leuk deze Evensong wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amersfoort. Ook de Oudkatholieke Kerk is bij deze organisatie betrokken. Laatste vraag: weet u van onze kerk in het Algemeen Bestuur zit. Inderdaad de schrijver van dit stuk en vandaar dat ik het logo herkende.

Onlangs nam de vice-voorzitter afscheid van de RvK Amersfoort en keek terug naar wat er allemaal de afgelopen jaren is gebeurd. In 2016 kwam the Passion naar Amersfoort. De RvK heeft toen heel veel energie gestoken in het organiseren van aanvullende evenementen om dit grote evenement.

Daarna was de energie op en moesten we gaan bedenken hoe nu verder. Er was ten eerste behoefte om elkaar beter te leren kennen. Aan het begin van de vergadering vertelt iemand over de kerk waar de vergadering wordt gehouden. Na afloop is er een korte viering in de traditie van deze kerk.

Een tijd later zijn we gaan nadenken waar we energie van krijgen in de RvK en wat ons energie kost. In januari 2020 werd dit proces afgerond en hadden toen nog geen weet wat er een paar maanden later zou gaan gebeuren. Door de corona kwamen veel activiteiten stil te liggen; zomer 2022 begon alles weer "normaal" te worden.

In deze "tussen" periode had ik goed contact met de voorganger van de Oosters-Orthodoxe kerk. We vonden het leuk dat er drie katholieke kerken in de RvK zaten. Ook was het goed nieuws dat deze kerk nu een eigen gebouw heeft gevonden na bij ons te gast te zijn geweest.



Ook het contact met die andere Joriskerk is gegroeid. Er is na vertrek van een deel van de leden naar de Hersteld Hervormde kerk een open houding naar andere kerken gekomen. Bijzonder was de viering in de Joriskerk binnen een week na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Er waren ongeveer 800 mensen die de dienst hebben bijgewoond. Later is er nog een dienst gehouden met inbreng van vluchtelingen uit Oekraïne. Eén van de jongere leden is nu betrokken bij de RvK en pakt de communicatie op.

Nog meer goed nieuws is de hereniging van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. In 1967 zijn deze kerken gescheiden en gaan nu weer fuseren. Ook in Amersfoort gaat dit van harte, mooi om dat mee te maken.

Helaas is er ook wat oecumene betreft wat minder goed nieuws. Het Brandpunt in Amersfoort-Noord is al 25 jaar een oecumenische geloofsgemeenschap, waarin katholieke en protestante kerken bijgedragen hebben in de oprichting. Helaas heeft kardinaal Van Eijk de samenwerking met het Brandpunt stopgezet. Tot nu toe is de veerkracht zo groot dat de gemeenschap nog altijd bestaat.

Inmiddels zijn de corona-maatregelen voorbij en kunnen we meer naar buiten treden. Eén van de meest in het oog springende acties in 2022 was "Amersfoorts geeft warmte". Inmiddels is ruim één ton opgehaald om mensen in Amersfoort die hun energierekening niet kunnen betalen te kunnen ondersteunen. Er is regelmatig overleg met de gemeente Amersfoort o.a. om geld te kunnen geven aan mensen in de bijstand i.v.m. hoge energierekening. Ook is er veel aandacht voor hulp aan vluchtelingen in Amersfoort gegeven. Eind december is er een lichtjesticht door het centrum van Amersfoort. Onlangs is er een bijeenkomst geweest van alle kerkelijk werkers die zich op jongeren richten. Er kwamen maar liefst 30 mensen op af en er is veel enthousiasme om dit werk gezamenlijk op te pakken. De RvK wil daar graag een bijdrage aan leveren, wel in gezamenlijkheid met de lidkerken. Ik hoop in de loop van dit jaar meer over dit project en andere activiteiten te kunnen melden.

André Dijkshoorn

Verdieping

Geloofscursus

Vanaf woensdag 1 maart start de geloofscursus 'De liturgische rol van het gemeentelid – Het hoe en waarom van de zondagse liturgie van de eucharistie'.



Deze cursus zal worden gegeven door Mattijs Ploeger, die onder andere docent aan het Oud-Katholiek Seminarie is. Het omvat een serie van zes lezingen waarin er gelegenheid voor vragen en gesprek is. Aan bod komen onder andere de betekenis van elk onderdeel van de zondagse dienst, historische achtergrond en de rol van de parochiaan.

De cursus vormt een samenhangend geheel en daarom verdient het de voorkeur om hem in zijn geheel te volgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 1 maart: Wat is liturgie?
- 29 maart: De opening van de dienst.
- 19 april: De Woorddienst.
- 10 mei: Op weg naar de Tafel.
- 24 mei: Het eucharistisch gebed.
- 7 juni: Communie en besluit.

De inloop en koffie is vanaf 19:30 uur, het programma zelf vindt plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur. De cursus wordt gegeven in de gemeentekamer van de oud-katholieke parochie Amsterdam, Pieter Baststraat 3 (deur aan de lange rechterzijde van de kerk). De contactpersoon is Martina Liebler, ze is bereikbaar op martina.liebler@okkn.nl of 06-15656298.

Denken in de Driehoek

Lezingenserie met als thema “Verbeelding”

De openingsavond op woensdag 1 maart heeft als insteek ‘Verbeelding van de natuur’. Om naar een duurzame samenleving te bewegen, moeten we onze relatie met de natuur heroverwegen. Hoe ziet de wereld eruit als we niet-menselijke wezens als gelijken zien en kunnen we iets van hen leren? Via zintuiglijke ervaringen kunnen we onze verbeelding prikkelen en deze vragen onderzoeken. Iris Veerbeek, theoloog en Femke Keeren, onderwijspedagoog doen dit door middel van *wild pedagogies*. Met de natuur als mededocent nodigen ze ons uit tot nieuwe perspectieven.

Alvast voor uw agenda de daaropvolgende drie woensdagavonden:

- 26 april: Macht en minderheid: spot en verbeelding – Dick Schoon
- 17 mei: De verbeelding van het verleden – Verry Patty
- 21 juni: De kunst van het verbeelden – Bob Venus

Elke avond staat op zichzelf en kan los van de andere bezocht worden. Na de spreekbeurt is er volop ruimte voor vragen en discussie. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. De avonden vinden plaats in het Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. Het programma is van 20:00 tot 21:30 uur. Zaal open inclusief koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten.

Voor informatie kunt u mailen naar gertrudis.cultuur@okkn.nl

Leringweekend

Van 21-23 april (vrijdag vanaf 19.30 uur tot zondag 13.00 uur) vindt het jaarlijkse leringweekend plaats voor jongeren tussen de 8-15 jaar uit het hele land. Het is een weekend vol ontmoeting, verdieping en ontspanning en dé kans om andere oud-katholieke kinderen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Voor de jongeren van het aartsbisdom Utrecht is het leringweekend bovendien onderdeel van het leringtraject tot het ontvangen van de eerste communie of het heilig vormsel.

Het programma van het leringweekend draait om een geloofsthema, dat pas op de vrijdagavond bekend wordt gemaakt. Met verschillende workshops over dit thema, bostochten, leuke spellen en een kampvuur hoef je je niet te vervelen. Oh ja, en er is een geheime extra activiteit! Kortom, je wilt het niet missen!

De kosten bedragen €60,00 per deelnemer.

Locatie: Buitencentrum Oldebroek (Broekeroordsweg 9, het Loo Oldebroek)

Leiding: Thelma, Ralph, Lottie, Inge, Yasmine en Welmoed

Aanmelden vóór 12 maart via de link op de website oudkatholiek.nl

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met jongerenpastor Thelma Schoon (thelma.schoon@okkn.nl).

Voorjaarskamp

Met Hemelvaart (18 mei), wordt het voorjaarskamp weer gehouden: hét oud-katholieke ontmoetingskamp. Leeftijd maakt niet uit, net als dat het niet uitmaakt of je oud-katholiek of niet bent. Iedereen is welkom en voor iedereen is er wat wils. Neem tijdens dit lange weekend je caravan, camper of tent mee en kom overnachten.



Er zijn ook genoeg slaapzalen op de groepsaccommodatie voor als je niet zo'n kampeervan bent. Drie keer per dag wordt er een maaltijd gemaakt door de keukenploeg en door de dag heen zijn er activiteiten waar je aan mee kunt doen. Voor elke leeftijdsgroep is er elke dag iets leuks te doen, dus vervelen is er niet bij.

Dit weekend vindt plaats op Minicamping de Kastanjes, Diepertsseweg 22, 5424 TA Elsendorp. Aankomst donderdag 18 mei vanaf 13:00 uur, vertrek zondag 21 mei uiterlijk 15:00 uur. Aanmelden via de website oudkatholiek.nl De organisatie van het voorjaarskamp bestaat uit Sabine de Rijk, Anne Zijp, Corine Brouwer, Lisa Bakker, Syb Lettinga en Thimo de Rijk. Zaken als communicatie, terrein, financiën, en programma zijn in handen van deze commissie. De organisatie werkt onder de verantwoordelijkheid van de OKViB (Oud-Katholiek Vrouwen in Beweging).

Summerschool

Van 2 tot 7 juli wordt er vanuit het Oud-Katholiek Seminarie weer een internationale inleidende zomercursus in Oud-Katholieke Theologie georganiseerd. Deze cursus is een inspirerende kennismaking met oud-katholieke theologie, geschiedenis en spiritualiteit. Van 9 tot 14 juli wordt een gloednieuwe verdiepende jubileum-cursus aangeboden, getiteld 'Old Catholic Theology beyond the Basics: In search of being Church in Communion'. Naast theologen, geestelijken en theologiestudenten van over de hele wereld zijn ook de (Nederlandse) leden van, en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk een belangrijke doelgroep van de cursus.

Het Seminarie wil met de Summer schools graag bijdragen aan de theologisch (academische) en spirituele verdieping van het geloof van kerkleden en belangstellenden.

De Summer school(s) bieden verdiepende colleges, interactieve seminars en inzichtgevende excursies. Deelname aan de cursus biedt een unieke en uitdagende mogelijkheid om je kennis van, en inzicht in de oud-katholieke traditie in haar culturele, historische en oecumenische context te verdiepen. Interesse? Op de website van het seminarie

<https://seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/> vind je alle informatie over de twee Summerschools. Daarnaast vind je op de nieuwspagina ook een verslag van de editie van 2022 van Eva Meeusen- Henniger, parochiaan in Leiden. Zij beschreef de Summer school als 'een ervaring om nooit te vergeten!'. Bij vragen of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rieneke Brand via rieneke.brand@okkn.nl. Misschien tot komende zomer in Utrecht!

Achtergrond - wetenswaardig

Marco Derks, gender en christelijk geloof

Marco Derks werd 28 januari tijdens een feestelijke eucharistieviering priester gewijd door aartsbisschop Barend Theodoor Wallet in de St.

Gertrudiskathedraal in Utrecht. Hij was eerst 10 maanden diaken in de parochie Gouda, waar hij samenwerkte met pastoor Rudolf, die daar al werkzaam was als waarnemend-pastoor. Vanaf 29 januari is hij voortaan de pastoor in Gouda.

Marco is naast pastoor ook een theologisch wetenschapper. Hij promoveerde in juli 2018 op het onderwerp "*Constructies van homoseksualiteit en christelijke religie in het hedendaagse publieke debat in Nederland*". Een onderwerp dat ook in 2023 actueel is, nu meer samengebond in de discussie rondom de LHTBI+ gemeenschap. Marco weet dus veel van dit onderwerp, waar soms wel misverstanden of miscommunicatie over zijn. In de parochie Eindhoven hield hij een lezing met mogelijkheid tot vragen hierover. Daar lichtte Marco een tipje van de sluier op voor de aanwezige parochianen, hieronder leest u er wat meer over.



Sekse - Gender - Seksualiteit

Deze drie termen worden vaak gebruikt bij dit onderwerp. Wat is het verschil? Sekse is de term voor je biologische kenmerken waarin je drie aspecten kunt onderscheiden; de chromosomen, de hormonale en de lichamelijke geslachtskenmerken.

Gender is hoe je jezelf ervaart, welke persoon ben je in je sociale en culturele omgeving.

Seksualiteit is de aantrekkingskracht van de één naar de ander, voorkeur voor man of vrouw-of beide of queer.

Bij gender wordt meestal gedacht aan de tweedeling man en vrouw. Dat is niet meer de geijkte wijze waarop er nu in onze samenleving wordt gesproken en gedacht over mensen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de NS het geslachtsneutrale 'Beste Reizigers' gebruikt. Op scholen, in restaurants of andere publieke gebouwen tref je soms een apart toilet aan voor mensen die zich niet man of vrouw voelen. Ieder persoon heeft mannelijke en vrouwelijke eigenschappen is de gedachte erachter, je beperkt de beleving van individualiteit als je je beperkt tot de begrippen man en vrouw.

Er is meer en meer openlijke diversiteit bij mensen. De overkoepelende term die voor hen gebruikt wordt is de LHBTIQ+ gemeenschap.

Christelijk geloof en Gender

De eerste getuigen van de verrijzenis van Jezus Christus zijn engelen, die zijn niet vrouwelijk of mannelijk. Wij zijn christen, dat is ook niet vrouwelijk of mannelijk.

Marco heeft zich verdiept in het onderwerp en kan ons hierin voorgaan om meer te weten te komen van de rol en betekenis van gender in het christelijk geloof.

Er zijn heel wat verschillen in hoe de kerken met dit onderwerp omgaan. De Rooms katholieke kerk, de evangelische kerken, de PKN en onze OKKN zijn hierin bijvoorbeeld verschillend én in ontwikkeling.

Uit diverse bronnen samengesteld en geredigeerd door
Ankie Ligteringen

Concerten, cultuur en evensongs

Upon the wind your music floats

Zin om je onder te dompelen in Engelse sferen? Genieten van prachtige muziek van o.a. Elgar, Quilter en Vaughan Williams? Kom dan naar het concert van sopraan en parochiaan Jitske Kuiper en pianiste Ineke Opstal op zaterdag 25 februari in onze kerk!



Ze brengen een volledig Engels programma met liederen en een paar pianostukken van bekende componisten als Elgar, Vaughan Williams, Quilter en Britten, maar ook maar liefst 5 werken van de in Nederland (ten onrechte!) vrij onbekende Michael Head (1900-1976). De liederen zijn gegroepeerd aan de hand van thema's als melancholie, (verlangen naar) de dood, genieten van de natuur en uiteraard liefde. In veel liederen wordt de schoonheid van de Engelse natuur uitgebreid bezongen.

Aanvang: 16.00 uur. Gratis entree, vrijwillige bijdrage na afloop.

Ze voeren dit programma ook uit in Amsterdam.

Zaterdag 4 maart, 15.30 uur Oud-katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 37, Amsterdam

Evensongs in de 40-dagentijd

In de Joriskerk vinden tijdens de 40-dagentijd op de zondagmiddagen weer evensongs plaats. Aanvang 15.00 uur, gratis entree, collecte na afloop.

- 26 februari: m.m.v. Kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard Vos; voorganger: ds. Willem Jan Dekker
- 5 maart: m.m.v. Ensemble Lyrico (Lucia van Vugt); voorganger: ds. Joost Smit
- 12 maart: m.m.v. Capella Sint-Joris o.l.v. Bas Ramselaar (gastdirigent); organist: Rien Donkersloot; voorganger: Rudolf Scheltinga
- 19 maart: m.m.v. de Amersfoortse Cantorij o.l.v. Bas Ramselaar; voorganger: Erik Idema

Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort

Zaterdag 25 februari van 10.30 -12.30 uur lezing over Desmond Tutu (gestorven 26 december 2021), een man van historische betekenis, aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika, die zijn leven lang streed tegen rassendiscriminatie en onrechtvaardigheid.



Inleider: Jan-Bart Gewalt, historicus, hoogleraar Afrikaanse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en voormalig directeur van het African Studies Centre Leiden. Groeide op in Afrika en woonde in meer dan acht Afrikaanse landen.

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 Amersfoort

Bijdrage: 5 euro

Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.com



ETTY HILLESUM, *een muzikaal theaterstuk*

"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn", luiden de laatste woorden die Etty Hillesum op 13 oktober 1942 schrijft in haar wereldberoemd geworden dagboek. De uitspraak is typerend voor Etty's levenshouding, hoe zij andere mensen wilde bijstaan. Haar dagboek is de inspiratie voor het muzikaal theaterstuk dat het SCC Amersfoort gaat opvoeren met de Protestantse wijkgemeente de Brug en het Brug combo. Een echt oecumenisch samenwerkingsproject.

Via Etty's dagboekteksten en haar brieven uit Westerbork volgt het theaterstuk de ontwikkeling van deze jonge Joodse vrouw die in Auschwitz is vermoord. Ze laveert tussen wanhoop en aanvaarding en ontdekt dat er in ieder mens iets onverwoestbaars zit. Ze is vastbesloten om dit kostbare, dat ze 'God' noemt, door lijden en dood te bewaren. De teksten worden voorgedragen door een actrice en vertellers, en worden afgewisseld door songs van Bløf, Stef Bos, Herman van Veen e.a., vertolkt door het Brug combo.

zondag 12 maart om 16.00 uur in de Brugkerk, Schuilenburgerweg 2

zaterdag 25 maart om 15.00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29
Toegang is vrij (vrijwillige bijdrage)

Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed</i>				
<i>iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk</i>				
februari				
wo	22	19.30	Joriskerk	Aswoensdag (oecumenisch)* (blz. 5)
za	25	10.30	SFX-kerk	Lezing Desmond Tutu (blz. 23)
		16.00	Kerkgebouw	Concert in Engelse sferen (blz. 22)
zo	26	15.30	Joriskerk	Evensong (blz. 23)
maart				
wo	1	19.30	Amsterdam	Geloofscursus (blz. 18)
		19.30	Utrecht	Lezing "Verbeelding" (blz. 19)
za	4	15.30	Amsterdam	Concert in Engelse sferen (blz. 22)
zo	5	15.30	Joriskerk	Evensong (blz. 23)
do	9	14.00	Joriszaal	Seniorencafé (blz. 10)
zo	12	15.30	Joriskerk	Evensong (blz. 23)
		16.00	Brugkerk	Theaterstuk "Etty Hillesum" (blz. 23)
				Kopijsluiting Joris op 't Zand
ma	13	19.30	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
wo	15	10.00	Joriszaal	Redactievergadering
zo	19	15.30	Joriskerk	Evensong (blz. 23)
za	25	15.00	SFX-kerk	Theaterstuk "Etty Hillesum" (blz. 23)
zo	26	15.30	Joriskerk	Evensong (blz. 23)
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
wo	29	19.30	Amsterdam	Geloofscursus (blz. 18)
april				
za	1	9.30	Kerkgebouw	Voorjaarschoonmaak (blz. 25)
zo	2	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag (blz. 5 en 9)
ma	3			Inleveren spullen bij Voedselbank (blz. 7)
wo	5	19.30	Utrecht	Oliewijding (blz. 5)
do	6	19.00	Kerkgebouw	Witte donderdag (blz. 5)
vr	7	19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag (blz. 6)
za	8	21.00	Kerkgebouw	Paaswake (blz. 6)
zo	9	10.00	Kerkgebouw	Pasen (blz. 6)
ma	17	19.30	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
wo	19	19.30	Amsterdam	Geloofscursus (blz. 18)
vr	21	19.30	Oldebroek	Leringweekend t/m 23 april (blz. 19)
wo	26	19.30	Utrecht	Lezing "Verbeelding" (blz. 19)

** Naschrift redactie: Een askruisje kan op het voorhoofd gezet (met aanraking) of boven het hoofd gestrooid (zonder aanraking) worden. In dit nummer komen beide vormen voor.*



Gefeliciteerd!

Verjaardagen

februari

- 22 Hannie Kinnegim-van der Steen
- 23 Frieda Kraan-Verheul
- 24 Jean-Jacques Suurmond
- 25 Fred Klein

maart

- 4 Robert Timmer
- 6 Corrie van der Hoeven-Vonk
- 6 Judith Kooij
- 8 Henk Knol
- 9 Mevr. J. Lettinga
- 11 Michiel van 't Erve
- 22 Dhr. J. de Graaf
- 22 Henriëtte Maan-van Werven
- 25 Dick Brons
- 25 Dia de Leeuw van Weenen-Hendriks
- 28 Marta Schouten-Kropielnicka

maart (vervolg)

- 28 Harrie Verkleij
- 29 Babs Ballego
- 29 Keelin Meines
- 31 Inez de Jager

april

- 1 Ben de Vette
- 2 Martine Timmer-Stok
- 3 Kitty Regtien-Meeuwissen
- 7 Emma Martirosov
- 10 Hibbe Kemp
- 12 Larissa Verheul
- 14 Mevr. M.C.C. Hijzen-van der Maale
- 17 Lydia Janssen
- 17 Joris Koopman
- 25 Mark van Emmerik
- 29 Rudolf Scheltinga

Voorjaarsschoonmaak/klusdag



Het grote succes van vorig jaar hopen we dit jaar op **zaterdag 1 april** te herhalen. Er is genoeg te doen, dus iedereen is van harte welkom om een bijdrage te leveren. We starten om 9.30 uur, wanneer we eindigen is moeilijk in te schatten. Alle hulp is welkom, want het geldt nog steeds “vele handen maken licht werk”. Uiteraard worden koffie en thee (met koek) niet vergeten.

Lied van het offer

naar Johannes 12:20-25

Stad van jubel, stad van feest,
tempelstad, uw offers, uw gebeden,
onvolkomen zijn ze, zoek uw vrede
toch in Hem die heel maakt en geneest.

Stad vol poorten naar rondom,
waar uw zonen zingend binnenstromen,
zie uw priester tot zijn roeping komen,
zie het Lam dat naar het altaar komt.

Zij die vragen hem te zien,
weten zij tot Wie zij zijn genaderd?
Al zijn heerlijkheid heeft hij genadig
afgelegd. Hij is een knecht die dient.

Want indien het graan niet sterft
wordt het niet tot vrucht vermenigvuldigd.
Wie zijn leven vasthoudt is het schuldig:
zie de mens, verdreven van Gods erf.

Stad, gegrond op heilgebod,
zie uw vloek wordt uit u weggezonden,
zie de priester zelf draagt al uw zonden,
Hij verbloedt en maakt u vol van God.

Inge Lievaart

Redactie Joris op 't Zand:

Rudolf Scheltinga, Ben van 't Erve, Henk Knol, Ankie Ligteringen en
Wilma van Oevelen

Kopijsluiting: 12 maart 2023

✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2023 01