

Joris op 't Zand



Mariahoek (meimaand Mariamaand)

foto: Rudolf Scheltinga

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Rudolf Scheltinga
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ rudolf.scheltinga@okkn.nl

Kerkebestuur

Voorzitter Rudolf Scheltinga
Secretaris Wilma van Oevelen-Eijkelboom
Birkstraat 102, 3768 HL Soest
☎ 035-6010246; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Marta Schouten-Kropielnicka
☎ 06-20298931; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid vacant

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster via ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Bankrekening:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: amersfoort.oudkatholiek.nl
Landelijk: oudkatholiek.nl
facebook.com/okkamersfoort

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen.
Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet: ✉ marcel.vandervloet@okkn.nl ; ☎ 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek: ✉ mary.hallebeek@okkn.nl ; ☎ 06 28 89 27 84

zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/trouwenspersonen/>

Nummer: Periode 202302, april – juni 2023

Kopijsluiting: 11 juni 2023

Pinksterpakkers!

Je hebt kerstbrood, kerstklokken, kerstmannen, kerstpakketten, kerststalletjes, en er zijn best nog meer woorden te bedenken die beginnen met 'kerst' en te maken hebben met het Kerstfeest. Dat geldt ook voor woorden die rond Pasen nogal eens worden gebezigd: paasei, paaskaars, paasvuur, paaslam, paashaas en zo zijn er beslist nog meer combinaties te vinden. Je hebt ook nog paasbrood bijvoorbeeld. Maar zijn er ook woorden die met 'pinkster' beginnen?

De heilige Geest is een lastig onderwerp, ik weet het, want wat of wie is de heilige Geest? Waar en hoe, wat en wanneer? Onmiddellijk klinken er van alle kanten vragen als je hem of haar ter sprake brengt. De heilige Geest is iets of iemand die uitblinkt in vaagheid, zo lijkt het wel.

Iemand zei: 'Ik voel me zo vrolijk en blij van binnen, dat moet wel iets met God te maken hebben.' Ja, je voelt je blij en bevrijd, je ademt weer op door de Heer en Levendmaker. En zodra ik dat zeg, 'je ademt weer op', kom ik op een ander woord dat met leven en de Levendmaker te maken heeft. Om te kunnen leven heb je bloed, maar ook lucht nodig. In het verhaal van de schepping van hemel en aarde wordt verteld hoe God de mens maakte en vervolgens beademde. 'Hij blies hem levensadem in de neus en zo werd de mens een levend wezen'.



Als we niet meer ademen, leven we niet meer. Jezus laat dat zien als hij bij zijn leerlingen komt op de avond van de eerste dag van de week, van zijn opstanding.

Hij blaast de van God gekregen levensadem uit over zijn leerlingen en daarmee ontvangen zij de kracht, de levenskracht van Jezus, ontvangen zij de heilige Geest. Die kracht, de van God gegeven levenskracht, zijn adem die Jezus over zijn leerlingen uitblaast, wakkert het vuur in hun binnenste aan en dan, het kan gewoon niet anders, kom je in beweging, alsof jij niet zelf maar hij in jou in beweging komt.

'Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit,' horen we Jezus zeggen en je gaat, rechtop, levend, omdat hij je levend maakt, meer levend, met God levend, de Heer en Levendmaker. Als je het zo voelt, als je je in feite boven jezelf uitgetild voelt, gedragen door een kracht van boven, dan weet je dat de heilige Geest de Heer en Levendmaker is.

Iemand beschreef de heilige Geest als een soort mond-op-mondbeademing die echte taal schept. En de taal waarin God ter sprake wordt gebracht door de heilige Geest is altijd beeldtaal, omdat beelden universeel zijn. Vuur, licht, wind, lucht, adem, bloed, water, duif, het zijn allemaal woorden, beelden, die je kunt gebruiken om uit te leggen hoe God door zijn Geest in deze wereld werkt.

Ze kunnen verstaan worden door iedereen, en als ze niet meer zo goed verstaan worden, vinden we door de Geest vast nieuwe beelden om God ter sprake te brengen.

In de reclamefolder van een bouwbedrijf stond: 'Pinksterpakkers'. Een goed woord voor de beelden van de Geest. Een tent was één van de pinksterpakkers, een mooi beeld voor de heilige Geest, ja de Geest van God kun je voelen, ervaren, als een tent waarin je je veilig en geborgen weet. En je kunt ook zeggen: samen kruipen we in die tent als mensen die zich aangeraakt weten door God. We schuilen bij elkaar en bij Hem.

Op een plaatje in de folder staan allemaal vierkante, lege bakken, grote, middelgrote, kleintjes. Daarbij moest ik denken aan het beeld van de volgelingen van Christus, zo zag ik opeens, van alle mensen, groot en klein, die in hun binnenste ruimte hebben en ruimte maken om Gods Geest te ontvangen. Mensen als bloembakken stellen zich open, ja open voor het leven dat de Geest je schenkt. Het gevolg: de wereld wordt één grote vrolijke, kleurige tuin vol bloemen.

Pinksterpakkers, ze zijn er overal, je kunt ze zien in alles en iedereen. Zo is dat nu eenmaal met de Geest van God. Zij is overal en blaast alles en iedereen nieuw leven in Godsnaam in. Pinksteren – niet een vaag feest dat alleen maar vragen oproept, maar een feest van overal en alledag, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Tot slot: ballonnen zonder lucht zijn als mensen zonder levensadem.

Ballonnen gevuld met lucht zijn als mensen gevuld met de levensadem van Gods heilige Geest. Samen zijn we leden van het Lichaam van Christus, door Hem beademd en in beweging gezet tot eenheid en vergeving. Amen.

Pastoor Rudolf

Parochianen en gastleden

Op zondag 26 februari ontving een parochiaan het sacrament van de zalving der zieken. Te midden van zijn familie, met aan zijn zijde zijn echtgenote, én met een biddende gemeenschap van de parochianen en gasten om zich heen. Een sacrament tot steun en bemoediging voor hem zelf én voor allen rondom hem. Hij musiceerde ook in deze viering op de dwarsfluit én met begeleiding van onze organiste/pianiste.

Pastoor Rudolf

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

Uit de diverse reacties die we hebben ontvangen naar aanleiding van onze vraag naar een voorkeur voor het tijdstip van de vergadering blijkt dat de zondag een duidelijke voorkeur heeft. De komende vergadering zal dus op zondag 25 juni gaan plaatsvinden, aansluitend op het koffiedrinken na de viering, en met een broodje in de pauze.

Nieuwe leden gezocht

Omdat er binnenkort een vacature ontstaat binnen het kerkbestuur door het vertrek van de huidige penningmeester, Marta Schouten, als kerkmeester, roepen we parochianen dringend op om hun belangstelling te tonen voor een bestuursfunctie als kerkmeester. Het gaat om een periode van 4 jaar. De taakverdeling van penningmeester, secretaris en algemeen lid, wordt intern door het kerkbestuur geregeld. De voorzitter is en blijft de pastoor. In het najaar ontstaat er nog een vacature aangezien de tweede periode van Dick Noordzij er dan op zit. Hebt u belangstelling om kerkmeester te worden, maar wilt u eerst iets meer weten wát het precies inhoudt, wat er van u verwacht wordt, hoeveel uren het vraagt in de maand en wat er verder nog bij komt kijken, neem gerust contact op met pastoor Rudolf.

Collecten

De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale doelen:

16 april	Zeevarenden
23 april	Jongerenwerk
30 april	Vluchtelingenwerk Nederland
7 mei	Nachtopvang Kwintes
18 mei	Luchthavenpastoraat Schiphol
21 mei	Veilig Thuis
28 mei	Voedselbank
4 juni	Kinderen van de Voedselbank
18 juni	Missie Sint Paulus
25 juni	Straatpastoraat
2 juli	Diaconaat



VOEDSELBANKEN.NL
Amersfoort



Liturgie

Bij de diensten

De Paastijd in de kerk duurt maar liefst 50 dagen. Elke zondag komen we samen om te vieren, ofwel een viering van Schrift en Gebed ofwel een Eucharistieviering. We ontmoeten de Heer in 't Woord tot ons gesproken én in de gaven van Brood en Wijn, Zijn Lichaam en Bloed wat ons wordt aangereikt. Om steeds meer te worden wat we ontvangen: Lichaam van Christus.



Dat Lichaam van de Verrezen Heer mogen we zijn in onze wereld: we brengen 't Licht van Pasen overal waar er duisternis is. In 't groot én in 't klein. De Paaskaars brandt 50 dagen, tot en met het feest van Pinksteren. Op deze dag wordt de Paaskaars uitgeblazen, opdat wij aangeblazen worden door de Geest, die ons hart verwarmd, die ons in vuur en vlam zet!

Pastoor Rudolf

Pastoraat

Blijft u vooral ingaan op de mogelijkheid van huisbezoek door uw pastoor. Graag maak ik met u een afspraak om naar u toe te komen, ofwel komt u naar mij toe. Verder wordt er momenteel ook de mogelijkheid onderzocht om te komen tot vormen van 'groothuisbezoek'. Dat zijn meerdere parochianen – die bijvoorbeeld in dezelfde regio wonen – die op een dagdeel bij elkaar komen. Daar waar ik van een mogelijke behoefte aan een pastoraal huisbezoek door mij vermoed, zal ik mij zelf ook melden. Maar ga er vanuit dat ik niet alles weet of hoor.

Pastoor Rudolf

Vorming-/toerustingsaanbod

In de maanden mei en juni zijn er twee avonden voorzien, nl. op dinsdag 9 mei en op dinsdag 6 juni. Op de eerste datum – midden in de Paastijd – kijken we naar de opbouw van de lezingencyclus dit jaar én werpen we een blik op typische paasliederen in ons eigen Gezangboek én in een aantal gezangenboeken van andere kerkgenootschappen. Een bijzonder boeiende verkenning. Op dinsdag 6 juni komen we samen rondom ons eigen keuze lied. Dát onderwerp was een tijd geleden dé gelegenheid voor een boeiende uitwisseling rondom onze eigen spiritualiteit en hoe die tot uiting (ofwel inning) komt door het zingen van een lied. We kijken op deze avond ook naar de – dan – nieuw verschenen bundel met alle liederen van Willem Barnard.

Pastoor Rudolf

Diaconaat

Voedselbank

Dagelijks nemen wij levensmiddelen tot ons om de motor van ons lichaam draaiende te houden. Voeding is brandstof. Een andere brandstof dan die wij voor onze gasketel nodig hebben, om ons huis te verwarmen of om onder een warme douche te staan. Wij willen immers warm worden om ons aangenaam te kunnen voelen. Warm word ik ook van de berichten die ik in de kranten lees over mensen die zich geheel vrijwillig inzetten voor de voedselbank of geld doneren. Een aantal van deze berichten heb ik voor u heb uitgelicht:

- Iemand bakt iedere maand een taart voor de voedselbank.
- In Hoorn geeft een bewoner in december 2022 spontaan aan een in de rij voor de voedselbank wachtenden (ca. 40 personen) een envelop: inhoud 50 euro.
- Een vrijwilliger bij de voedselbank in Rotterdam assisteert mensen die hun voedselpakket zelf mogen samenstellen; het is een supermarkt waar gericht door de cliënten wordt "ingekocht" om zo verspilling tegen te gaan.
- In Nederland zijn 173 voedselbanken, waarvan die in Rotterdam de grootste en de oudste is!

- Een Lionsclub in het midden van het land heeft 906.000 DE waardepunten ingezameld, wat 2.605 pakken koffie heeft opgeleverd, een mooi resultaat!



Wij zien dus dat er nog steeds mensen zijn die geven om anderen die met moeite kunnen rondkomen. Laten wij als parochie van Amersfoort ons beste beentje blijven voor zetten om de dozen voor de voedselbank te vullen.

Hartelijk dank voor uw inzet!

Martine en Hans

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden

Het jaar 2023 is begonnen en... u overtreft nu al mijn verwachtingen: iedere zondag zie ik de plastic bak op de piano in de Joriszaal gevuld met doppen! Deze neem ik dan mee naar huis en verzamel ze tot ik weer een grote plastic zak vol heb. Fijn dat u trouw doorspaart en er een goed doel mee dient. Dank voor uw inzet!

Hans

Stichting Kenyakinderen

Ons collectiedoel van afgelopen januari 😊. Wij ontvingen een mooi verslag waarin we kunnen zien wat er allemaal gedaan wordt.

Verslag klusreis

Woensdag 8 februari was het dan zover en vertrokken we als gezin met nog 12 anderen met koffers vol gereedschap en schroeven richting Kenia om een kleine week te gaan klussen. Na een voorspoedig reis kwamen we op donderdag 9 februari aan bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu.



Wat was het fijn om daar weer te zijn. We werden hartelijk begroet door de papa's, mama's en tantes. De kinderen waren naar school dus die zouden we later op de dag zien. Nadat we de slaapplekken verdeeld zijn we gelijk polshoogte te gaan nemen in het centrale gebouw waar wij de komende dagen met elkaar gaan werken.



Dat was best even schrikken. Het plafond op 6,5 meter hoogte moest nog gedeeltelijk verwijderd worden en daarna opgebouwd en geschilderd. De stukadoor was nog bezig met de muren die wij ook zouden gaan schilderen. Iedereen trok zijn kluskleding aan en we zijn gestart. We moesten het doen met de middelen die er zijn: 2 ladders en een steiger zonder Arbo-keurmerk.

Je kunt je voorstellen dat dit best een uitdaging was, maar we hadden allemaal zin om te beginnen en onze missie was dat het de volgende week woensdag allemaal af moest zijn.

Onze dagen zagen er als volgt uit: de wekker ging om 7 uur. Om half 8 had Lucy ons ontbijt klaar en daarna gelijk aan het werk. Lucy was een van de tantes die alle dagen goed voor ons gezorgd heeft. Er was koffie/thee/water

en frisdrank. Twee keer per dag kregen we warm eten op een vaste afgesproken tijd. We werkten door tot het avondeten om 19:30 uur, daarna was het tijd om gezellig met de kinderen wat leuks te doen. Spelletjes hadden ze dit jaar niet heel veel zin in. Onze kinderen hadden een box meegenomen en we zochten samen muziek uit om op te dansen. Wat een ritme en plezier zit er in deze kinderen.



Elke ochtend werden we begroet door de kinderen uit groep 1 en 2 die op het terrein naar school gaan. Er staan nu 2 lokalen die er supermooi uitzien. Van de juffen mochten we even in de klas meedoen. Wat leren deze kinderen al op jonge leeftijd rekenen en schrijven. Gelukkig hebben ze ook elke dag tijd om te spelen. Er werd gevoetbald, met zand gespeeld en samen op de wipwap of op de glijbaan.

Op zondag hadden we een rustdag en die was best welkom. Er was een groepje van 5 personen die een gamedrive hebben gemaakt. In een korte tijd hebben we heel veel dieren gezien. Zebra's, leeuwen, flamingo's, impala, knobbelzwijn, buffels, nijlpaarden, giraffen en nog heel veel watervogels. Prachtige ervaring. Een aantal anderen zijn samen met de kinderen, de papa's en mama's naar de kerk gegaan. Wat een feestje was dit. Veel muziek en dansen. Zo anders als in onze OK-kerk. Na de kerkdienst zijn we met de kinderen naar een speeltuin gegaan en hebben daar patatjes gegeten. Dit maken ze anders nooit mee, maar we doen dit op uitnodiging van de gasten. De weg terug naar huis was te ver lopen dus werden we vervoerd in kleine openbaar vervoer busjes waar normaal gesproken 9 mensen in kunnen maar in Kenia passen er veel meer in. (wel 25 kinderen)

Maandag en dinsdag moesten we weer flink aan het werk om alles op woensdag klaar te hebben. Woensdag om 13 uur waren we klaar met klussen en werden we bedankt met een toespraak en taart. Wat waren we blij dat het werk op tijd klaar was en dat het zo mooi is geworden.



Om 15 uur was het dan tijd om met pijn in ons hart afscheid te nemen van iedereen. Moe maar voldaan vertrokken we weer naar Nederland.

Kinderkerk



Voor de 40 dagen tijd heeft Mary-Ann na 44 jaar afscheid genomen als leiding van de kinderkerk. Via deze weg willen we haar graag nogmaals bedanken voor haar enorme inzet in al die jaren. Gedurende de 40 dagen zijn we als kinderkerk volop bezig geweest met het thema "verander je mee", we hebben met de kinderkerk stil gestaan bij de verandering in de verhalen van Jezus.

Naast deze verhalen hebben we met de kinderen onze eigen kinderkerk paaskaars gemaakt en hebben de kinderen allemaal stukje bij beetje hun eigen paaskaars gemaakt.

Graag willen wij u erop attenderen dat we na de 40 dagen tijd en Pasen weer collecte gaan houden voor (kinderen van) de voedselbank. Als uw kind naar de kinderkerk gaat zou u dan geld willen meegeven voor de kinderkerk collecte.

Verder willen wij aangeven dat het kinderkerkseizoen loopt t/m zondag 2 juli, daarna houden wij als kinderkerk zomervakantie.

Tijdens deze pauze gaan wij ons voorbereiden voor de periode na de zomervakantie, dan gaan we namelijk werken met een nieuw thema "schat zoeken". Dit houdt in dat we tussen de 40-dagen tijd en advent met subthema's gaan werken waarbij we op zoek gaan naar de schatten/boodschappen in de Bijbelverhalen.

De kinderkerkleiding

Struikelteksten?

Struikelteksten in de Bijbel, overslaan of er even bij stil staan?

Iedereen kent wel een paar teksten in de Bijbel waarvan je denkt: wat moet ik daar nou mee? Die tekst heeft toch niets met God te maken en is in strijd met alles waarin ik geloof. Struikelteksten worden ze wel genoemd. Je kan ze overslaan, je kunt er ook een keertje goed naar kijken. Wat wil die tekst nou precies tegen ons zeggen. Zit er een laagje onder waar we wel iets mee kunnen, of toch niet?



Het lijkt ons leuk en zinnig om eens een paar van die teksten samen te gaan lezen. We denken voorlopig aan vier keer in de maanden mei, juni (eind)augustus en september.

Doe je met ons mee? Laat het even weten en vertel ook meteen of je een voorkeur hebt voor een middag of een avond en op welke middag of avond van de week je altijd verhinderd bent. Graag tot ziens bij de struikelteksten!

Wessel-Jan en Lydia

Amersfoortse (binnenstads)kerken

Actie herverdeling energiekostencompensatie 'Amersfoort geeft warmte'



Begin 2022 werd duidelijk dat voor veel huishoudens de energierekening onbetaalbaar werd. De Amersfoortse Raad van Kerken startte in maart 2022 een actie waarin mensen die hun energiecompensatie – van eerst € 400 en daarna nog eens tweemaal € 190 – konden missen, een donatie konden geven aan mensen, die door de stijging van energiekosten niet rondkomen. De actie zou aanvankelijk een maand duren maar werd voortgezet.

Uiteindelijk (17 februari 2023) werd € 152.797 gedoneerd. Hiermee werden met hulp van gemeenteambtenaren en de Voedselbank – die een toets uitvoerden - bijdragen verleend aan huishoudens die dit nodig hadden. Enkele groepen ontvingen radiator-ventilatoren en cadeaubonnen. Er is nog een bedrag over van € € 31.175 dat nog wordt uitgegeven. De solidariteitsactie is een groot succes geworden. Er bleek een grote bereidheid om te geven; de opbrengsten waren hoger dan de Initiatiefgroep verwachtte. De actie heeft zeker ook veel goodwill opgeleverd voor kerken. En we kregen veel hartelijke bedankjes van de ontvangers van giften.

Vrouwevaart

De vondst in 1444 van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort maakt van deze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Amersfoort.



Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de 'Vrouwevaart' op zaterdag 20 mei. De start is om 7.30 uur in onze kerk, aansluitend een stille bidtocht rond de oude binnenstad met diverse gebedsmomenten en eindigend met een gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk. Daarna nog de mogelijkheid om na te praten bij koffie of thee met een krentenbol.



Nacht van de vluchteling

In het kader van wereldvluchtelingendag (dat is op 20 juni) wordt er weer een 24-uurswake in de Johanneskerk gehouden. Deze wake vindt plaats tijdens de nacht van de vluchteling waarin ook een lange afstand gewandeld kan worden (zie voor meer informatie nachtvande vluchteling.nl).

Een wake van 24 uur in de kerk voor en met vluchtelingen, die begint op zaterdag 17 juni om 12.00 uur.

De Johanneskerk stelt het gebouw en de menskracht ter beschikking, maar hopen dat velen uit Amersfoort (en omgeving) willen meedoen!

Er wordt samengewerkt met de Raad van Kerken, de werkgroep 'kerk en nieuwkomers', en met de plaatselijke afdeling van Amnesty International.

Mogelijk komt er een onderdeel voor jongeren en een voor kinderen.

Wilt u ook een bijdrage leveren, laat het dan aan pastoor Rudolf weten. Hij staat in nauw contact met Alke Lieblich van de Johanneskerk.

Kort samengevat:



Verspreid het bericht. Adopteer een tijdslot. Doe mee als vrijwilliger.

Kom met een idee om ongeveer 1,5 uur in te vullen.

Geef vorm aan een wake. Kom gewoon langs.

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Do 6 april 18:15 uur	Kerk open voor stilte en gebed		
Do 6 april 19:00 uur Witte Donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korintiërs 11, 23-32	Johannes 13, 1-15
Vr 7 april 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed		
Vr 7 april 19:30 uur Goede Vrijdag Meditatieve viering	Meditatieve viering aan de hand van de Kruiswegstaties van Jan Toorop		
Za 8 april 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Genesis 1, 1 - 2, 3	Jesaja 54, 4-14	Matteüs 28, 1-10
	Exodus 14, 15-15,1a	Sefanja 3, 12-20	
Zo 9 april 10:00 uur 1e zondag van Pasen Eucharistieviering	Exodus 14, 9-14	Kolossenzen 3, 1-4	Johannes 20, 1-18
Zo 16 april 10:00 uur Beloken Pasen Eucharistieviering	Genesis 8, 6-16	1 Petrus 1, 3-9	Johannes 20, 19-23
Zo 23 april 10:00 uur 3e zondag van Pasen Eucharistieviering	Jesaja 43, 1 (2-8) 9-12	1 Petrus 1, 17-23	Johannes 21, 1-14
Zo 30 april 10:00 uur 4e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Nehemia 9, 6-15	1 Petrus 2, 19-25	Johannes 10, 1-10
Zo 7 mei 10:00 uur 5e zondag van Pasen Eucharistieviering	Deuteronomium 6, 20-25	1 Petrus 2, 1-10	Johannes 14, 1-14
Zo 14 mei 10:00 uur 6e zondag van Pasen Schriftlezing en gebed	Jesaja 41, 17-20	1 Petrus 3, 8-18	Johannes 16, 16-24
Do 18 mei 10:00 uur Hemelvaart v.d. Heer Eucharistieviering	Daniël 7, 9-10 en 13-14	Efeziërs 4, 1-13	Lucas 24, 49-53
Zo 21 mei 10:00 uur 7 ^e zondag van Pasen Eucharistieviering	Ezechiël 39, 21-29	1 Petrus 4, 12-19	Johannes 17, 1-13
Zo 28 mei 10:00 uur Pinksteren Eucharistieviering	Ezechiël 11, 17-20	Handelingen 2, 1-11	Johannes 14, 23-29

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 4 juni 10:00 uur Allerheiligste drie-eenheid Eucharistieviering	Exodus 34, 4-9	2 Korintiërs 13, 11-13	Matteüs 28, 16-20
Zo 11 juni 10:00 uur H. Barnabas apostel Schriftlezing en gebed	Jezus Sirach 2, 1-11	Handelingen 11,19-30 en 13,1-3	Matteüs 10, 7-16
Zo 18 juni 10:00 uur zondag na Pinksteren 6 Eucharistieviering	Jesaja 12, 1-6	Romeinen 5, 6-11	Matteüs 9, 35– 10,15
Zo 25 juni 10:00 uur zondag na Pinksteren 7 Eucharistieviering	Jeremia 20, 7-13	Romeinen 5, 15-19	Matteüs 10, (16- 23) 24-33
Zo 2 juli 10:00 uur zondag na Pinksteren 8 Eucharistieviering	2 Koningen 4, 8-16	Romeinen 6, 3-11	Matteüs 10, 34-42

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A- jaar van het oud-katholiek lectionarium

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube.

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem** worden uitgezonden op het kanaal [Oud-Katholiek Haarlem](#).*

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht** worden uitgezonden op het kanaal van [Oud-Katholiek Utrecht](#).*

Verdieping

Steenoven herdenking

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Cornelis Steenoven werd gekozen tot aartsbisschop van Utrecht. Deze verkiezing was bedoeld als uitweg uit een gegroeide impasse in de katholieke kerk in ons land, maar het werd een opmaat tot het zelfstandige bestaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op zaterdag 22 april om 14.00 uur wordt daar in Den Haag, in de parochiekerk H. Augustinus, bij stil gestaan.



Dat is in hetzelfde kerkcomplex als waar 300 jaar geleden het Kapittel voor de verkiezing bijeenkwam. Tijdens de viering wordt het boek '1723, Een aartsbisschop voor Utrecht' gepresenteerd.

Het programma bestaat uit korte inleidingen door:

- can. drs. Wietse van der Velde over de verkiezing op 27 april 1723 en de rol van het Metropolitane Kapittel daarbij
- mgr. dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem, over de invloed en de reactie van de geestelijkheid van het bisdom Haarlem op deze verkiezing

- mevr. mr. Lydia Janssen, lid van het Collegiaal Bestuur, over de veranderende positie van bisschoppen, kapittel en leken-gelovigen in het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk

Na deze inleidingen volgt een gedachtewisseling over de betekenis van de bisschopsverkiezing in 1723 voor de kerk van 2023. Aansluitend vindt vanaf 15.30 uur een receptie plaats. De middag zal om 16.30 uur worden besloten met een Pontificale Vesper waarin mgr. Barend Theodoor Wallet, Aartsbisschop van Utrecht, met Kapittelassistentie zal voorgaan en waarin het Haagse Vesperkoor zingt.

's Avonds (aanvang 20.15 uur) geven fortepianisten Petra Somlai en Bart van Oort een concert in de kerk met werken van o.a. Mozart, Haydn en Beethoven. De toegang is gratis en wordt u in het kader van de Steenovenherdenking door het Metropolitane Kapittel aangeboden. Wilt u naar de herdenking en/of het concert dan **voor 15 april** aanmelden bij Wietse van der Velde (wvdv@okkn.nl)

***In wind en vuur* - alle liederen**

Na diverse malen uitstellen wordt de 3-delige bundel op zondag 23 april in Utrecht gepresenteerd.

Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guillaume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben veel kerken ongemerkt een renaissance in hun liturgie beleefd.



Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen. Ook vandaag de dag kleuren zijn liederen volop protestantse, rooms-katholieke en oudkatholieke liedbundels, in zowel Nederland als Vlaanderen. Het driedelige *In wind en vuur* brengt de schat van zijn 352 liederen, die hij schreef op 'de adem van het jaar', voor het eerst bijeen en licht de liederen uitgebreid toe. Band I bundelt alle liederen. Ze zijn voorzien van een melodie, en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch jaar en kent ook rubrieken als getijden en gedenkdagen. De banden II en III geven veelzijdige toelichtingen en analyses bij het werk van Barnard. Per lied wordt diepgaand inzicht geboden in poëtische, Bijbelse, liturgische en muzikale aspecten.

De boekpresentatie en vespers van *In wind en vuur* vinden plaats in de oudkatholieke kathedraal aan het Willemsplantsoen 2.

Op deze middag zullen veel Barnardliederen in samenspel met het koor o.l.v. Christiaan Winter gezongen worden. Deze liederen worden toegelicht door de redacteurs van *In wind en vuur*.

LET OP!!!

De exacte gegevens waren op het moment van het ter perse gaan van de Joris op 't Zand nog niet bekend. Mogelijk is er ondertussen meer te vinden op de website van de uitgever Skandalon, de landelijke OKKN-site of die van de parochie Utrecht

Denken in de Driehoek

Denken in de Driehoek organiseert interactieve publiekslezingen namens de culturele commissie van de Gertrudiskathedraal. Elke avond staat op zichzelf en kan los van de andere bezocht worden. Na de spreekbeurt is er volop ruimte voor vragen en discussie. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. In de komende periode staan de volgende lezingen op de agenda:



- 26 april – De verbeelding van de ander -Oud-Katholieke bisschop Dick Schoon neemt het voortouw in de avond over macht en minderheid, spot en verbeelding.
- 17 mei – De verbeelding van het verleden - Molukse dominee Verry Patty bespreekt aspecten van postkoloniale theologie, geschiedschrijving en identiteit.
- 21 juni – De kunst van het verbeelden - Kunstenaar en ‘zalige zot’ Bob Venus is een verbinding-zoeker pur sang. Hij blikt terug op deze lezingenserie vanuit het menselijke verlangen om waarde toe te voegen aan het leven.

De avonden vinden plaats in het Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, op loopafstand van Utrecht Centraal. Het programma is van 20:00 tot 21:30 uur. Zaal open inclusief koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten.

Voor informatie kunt u mailen naar gertrudis.cultuur@okkn.nl

Meerdaagse activiteiten

Voorjaarskamp

Het Voorjaarskamp wordt gehouden van 18 - 21 mei in Elsendorp (Noord-Brabant). Nadere informatie vind je op de website oudkatholiek.nl

Inkeerdagen

Stilte kan soms oncomfortabel zijn, maar het leert je ook veel. Met allerlei activiteiten verdiep je je in die stilte en daarmee je eigen geloof. Mensen hebben behoefte aan stilte. Maar stilte is een avontuur. Soms is ze oncomfortabel, want tegen haar moet elke poging om gebeurtenissen en mensen naar eigen hand te zetten, het afleggen. Maar daarom kan juist in de stilte het wezenlijke van zich laten horen. Wie zich aan en in de stilte waagt, is bereid om te luisteren naar wat er echt toe doet. Heimwee naar dat wezenlijke is een van de grondkleuren van een oud-katholieke spiritualiteit. Je kunt het ook de contemplatieve kant van die spiritualiteit noemen.



Deze dagen zijn een spirituele ervaring voor oud-katholieken en andere gelovigen. Sinds 2012 wordt elk jaar de mogelijkheid geboden aan gelovigen om zich in een aspect van de oud-katholieke spiritualiteit te verdiepen: de Inkeerdagen.

De voertalen dit weekend zijn Nederlands en Duits.

Praktische informatie

Wanneer? vrijdag 14 juli 12:30 uur t/m maandag 17 juli 13:00 uur.

Waar? Sint Willibrordabdij in Doetinchem.

Kosten: €300,-. Zijn de kosten een beperking tot inschrijving, laat het dan weten. In beperkte mate is er subsidie beschikbaar.

Max. aantal deelnemers: 18. Deelname naar volgorde van inschrijving.

Opgeven kan tot 16 juni 2023. Meer informatie en aanmelden via mevrouw Elke Weißenbach (✉ werkwoche-ak@web.de)

Er is nog meer informatie te vinden op de website oudkatholiek.nl

Zomerkampen

Het Zeilkamp is er voor iedereen van 18 jaar en ouder. De afgelopen jaren zijn we aangemeerd in het mooie Terkaple, aan de Terkaplester Puollen en het Sneekermeer. Het maakt niet uit of je al zeilervaring hebt, of dat dit je eerste keer is. We weten in ieder geval zeker dat je een fantastische tijd zult hebben!

Het zeilkamp wordt gehouden van 6 juli t/m 10 juli.

De kosten zijn normaal gesproken € 95, mede door een subsidie van de Stichting Adelbertus Ahuysfonds.



Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. We doen spelletjes in het bos, een speurtocht, tripjes naar het dorp en misschien ook wel een dagje uit! Er wordt 's ochtends, 's middags en 's avonds samen gegeten in de grootste tent die wij hebben! Slapen doen wij in grote tenten waar de kinderen (8 t/m 11 jaar), tieners (12 t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat we wat lekkers speciaal voor jou kunnen maken. Het Landkamp vindt plaats van 22 t/m 29 juli. We gaan weer naar het terrein in Mook! Voor slechts € 75 ben je er de hele week bij.

Het ZAK, oftewel ZomerActiviteitenKamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 jaar. Het is een week waarin je verstedeld zult staan van allerlei verschillende activiteiten die we gaan doen.



Kampvuur maken, survivals, speurtochten lopen, mountainbiken zijn voorbeelden van activiteiten die we in het verleden gedaan hebben.

Maar wat gaan we dit jaar doen? Het ZAK wordt gehouden van 29 juli t/m 5 augustus. Dit jaar hebben we een leuk terrein in Mook!

Ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal gaan doen? Voor een fantastische week betaal je maar € 120.

LET OP!!!

Voorgaande informatie is onder voorbehoud, niet alles stond nog vast bij het ter perse gaan van de Joris op 't Zand. Dus raadpleeg de website:

okjeugdampen.nl

De Vrouw van Pilatus

Op woensdag 5 april om 20.15 uur vindt in “Het Brandpunt”, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort een muzikale vertelling met bovenstaande titel plaats. Een vertelconcert, waarbij een passieverhaal wordt omlijst en ondersteund door klassieke en eigentijdse muziek.

Voor meer informatie op: www.hetbrandpunt.net/muziek/vrouw-pilatus/

Kosten €18,50. Kaarten: <https://mucobra.weticket.com>

Mariavaarten bij de waterlijn



Ook dit jaar, in de Mariamaand mei en op 15 augustus, wordt een speciale Mariavaart gevaren door de Amersfoortse Waterlijn. De gids vertelt over waar in de middeleeuwen de kloosters lagen en welke functie ze hadden, en over het mirakel van Amersfoort in 1444 en de vele mirakels die daarop volgden en vaart langs de Mariaplaquette in de tweede stadsmuur.

De tocht eindigt bij onze kerk waar de restanten van het Mariabeeldje en het mirakelboek worden bewonderd door de gasten. Na afloop is er voor hen koffie of thee. De zaterdagen waarop deze tocht gevaren wordt zijn 13, 20 en 27 mei en op 15 augustus. Het vertrekpunt is bij de Onze Lieve Vrouwetoren om 10.45 uur en de kosten bedragen €12,50 per persoon.

Kaarten verkrijgbaar in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort of online

Catharijne Convent

Ruim 80 topstukken van Vlaamse en Hollandse meesters zijn dit voorjaar voor het eerst samen te zien in de sensationele tentoonstelling *Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters*. Het is de hoogste tijd voor een ode want zonder



Antwerpen in de zestiende eeuw was de bloei van de Hollandse schilderkunst in de zeventiende eeuw er niet geweest.

Van 14 mei t/m 17 september is het zover: dan word je aan de hand van grote meesters als Maerten de Vos, Frans Floris, Frans Hals, Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn meegenomen in dit turbulente verhaal. Nooit eerder is er zo'n grote en veelomvattende tentoonstelling over dit onderwerp georganiseerd.

En wie kan je beter meevoeren naar het Antwerpen van de zestiende eeuw dan de bekroonde Vlaamse schrijver en meesterverteller Jeroen Olyslaegers? In de tentoonstelling vertelt hij je meer over zijn favoriete stukken.

Adres: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht



Evensong

Op zondag 4 juni om 15.30 uur vindt er weer een choral evensong plaats in de Sint-Joriskerk op de Hof. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Amersfoort en medewerking wordt verleend door het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage.

LET OP:

Zondag 11 juni is het niet mogelijk om bij de kerk te parkeren!

Dit in verband met de Marathon Amersfoort.



Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed</i>				
<i>iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk</i>				
april				
wo	5	19.30	Utrecht	Oliewijding
		20.15	Brandpunt	De vrouw van Pilatus
do	6	19.00	Kerkgebouw	Witte donderdag
vr	7	19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag
za	8	21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	9	10.00	Kerkgebouw	Pasen
ma	17	19.00	Joriszaal	Kerkbestuur vergadert
vr	21		Oldebroek	Leringweekend t/m 23 april
za	22	14.00	Den Haag	Steenoven herdenking
zo	23	middag	Utrecht	Presentatie <i>In wind en vuur</i>
wo	26	20.00	Utrecht	De verbeelding van de ander
mei				
ma	8	19.00	Joriszaal	Kerkbestuur vergadert
di	9	19.30	Joriszaal	Vormingsavond
do	11	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
za	13	10.45	OLV-toren	Mariavaart
zo	14		Utrecht	Ode aan Antwerpen t/m 17 september
wo	17	20.00	Utrecht	De verbeelding van het verleden
do	18	10.00	Kerkgebouw	Hemelvaart v/d Heer
			Elsendorp	Voorjaarskamp
za	20	7.30	Kerkgebouw	Start Vrouwevaart
		10.45	OLV-toren	Mariavaart
za	27	10.45	OLV-toren	Mariavaart
zo	28	10.00	Kerkgebouw	Pinksteren

<i>juni</i>				
zo	4	10.00	Kerkgebouw	Allerheiligste drie-eenheid
		15.30	Joriskerk	Evensong
di	6	19.30	Joriszaal	Vormingsavond
do	8	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
zo	11	9.00		Marathon van Amersfoort
				Kopijsluiting Joris op 't Zand
ma	12	19.00	Joriszaal	Kerkbestuur vergadert
wo	14	10.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
za	17	12.00	Johanneskerk	Wake voor de vluchteling
wo	21	20.00	Utrecht	De kunst van het verbeelden
				Digitale versie Joris op 't Zand komt uit
zo	25	11.45	Joriszaal	Gemeentevergadering
<i>juli</i>				
zo	2	10.00	Utrecht	Summerschool I t/m 7 juli
		10.00	Elders	Laatste kinderkerk voor de vakantie
do	6		Terkaple	Zeilkamp t/m 10 juli
zo	9	10.00	Utrecht	Summerschool II t/m 14 juli
vr	14	12.30	Doetinchem	Inkeerdagen t/m 17 juli
za	22		Mook	Landkamp t/m 29 juli
za	29		Mook	ZAK t/m 5 augustus

Loof God om zijn uitbundigheid

Loof God om zijn uitbundigheid
waarmee Hij vrolijk wijd en zijd
de mensen wil beminnen.

O Pinkstergeest, taal van de wind,
vuur van de zon, woon bij ons in;
breng Christus ons te binnen.

Gij die uw dromen doorvertelt
en woord voor woord de waarheid spelt,
verbaas ons toch om Jezus,
en om het raadsel, wondergroot,
dat uit de pijnen van de dood
ons redding is bewezen.

Gij zijt een ademtocht zo stil,
een wind die blaast waarheen hij wil,
ongrijpbaar, niet te dwingen.
Dat ook vandaag die storm opsteekt
en ieder van Gods daden spreekt,
want Hij doet grote dingen.

Heilige Geest die trooster heet
en van begin en einde weet,
Gij laat het woord ontwaken.
Nu leven wij, getroost voorgoed,
de komst van Christus tegemoet
die woorden waar zal maken.

Ria Borkent

*Overgenomen uit: Of de hemel ook open is. Gedichten voor Hemelvaart en Pinksteren.
Verzameld door Rien van den Berg, Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer, 2002.*

Foto: bol.com

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Ankie Ligteringen, Wilma van Oevelen en Rudolf Scheltinga

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Kopijsluiting: 11 juni 2023

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie:  redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 202302