

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Rudolf Scheltinga
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ rudolf.scheltinga@okkn.nl

Kerkebestuur
Voorzitter Rudolf Scheltinga
Secretaris a.i./ Wilma van Oevelen-Eijkelboom
Penningmeester Birkstraat 102, 3768 HL Soest
☎ 035-6010246; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl of
✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid vacant
Lid vacant

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ allanscramer@gmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster via ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Bankrekening:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: www.amersfoort.oudkatholiek.nl
Landelijk: www.oudkatholiek.nl
facebook.com/okkamersfoort

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen.

Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet: ✉ marcel.vandervloet@okkn.nl ; ☎ 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek: ✉ mary.hallebeek@okkn.nl ; ☎ 06 28 89 27 84

zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>

***Kopijsluiting: 10 maart 2024**

Nummer: 202401, februari – maart 2024

Geroepen om te getuigen - Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd 2024

*God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis.
'Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs.'*

OKG 802, tekst Henk Jongerius OP

Zusters en broeders,

De vastentijd nodigt ons uit om even stil te staan en na te denken. Veertig dagen verminderen we bewust de snelheid van ons dagelijks leven om te beseffen in welke patronen en ritmes we normaal zitten. We geven onszelf ruimte voor reflectie op de dingen die onze agenda en ons hoofd vullen.

Voeden deze keuzes onze hoop? Helpen ze ons met datgene waar we ons ooit toe geroepen wisten? Bevestigen ze je in je roeping als vrij mens en kind van God?

We nemen afstand door een stapje terug te doen. Van een afstand zie je waar je eigenlijk mee bezig bent. Alsof je in een pauze op een parkeerplaats tijdens een lange reis het verkeer voorbij ziet razen en dan denkt: 'Zat ik daar net ook in? Moet ik daar straks weer aan meedoen? Is dat wel verstandig?'

Losgekomen van onze gebruikelijke routines krijgen we ruimte om tot onszelf te komen. Stilte werkt weldadig. In de stilte luisteren we fris naar de stem die ons geroepen heeft op weg te gaan.

Afstand nemen is dan ook keuzes maken door, zoals Henk Jongerius het beschrijft in zijn lied, te verlaten wat we bezitten. We laten gewoonten los die ons afleiden van wat we eigenlijk zouden willen of moeten doen. Dat is wat we traditioneel 'vasten' noemen. En we richten ons op wat nieuwe inspiratie oplevert, iets waaraan we duurzaam kunnen vasthouden. Dat is de positieve lading van de vastentijd.



Ons reisdoel is het feest van opstanding uit de dood. De 'idiote dood', zoals Wende hem noemt op haar album *Sterrenlopen*, lijkt overal om ons heen te zijn. We ondervinden dit aan den lijve in onze eigen kwetsbaarheid, in onze pijn en eenzaamheid, in het lijden dat we soms ongewild elkaar aandoen.

Alsof dat dagelijkse leven nog niet uitdagend genoeg is, zijn er politieke en religieuze leiders die hun uiterste best doen om het goede leven genadeloos uit onze wereld weg te werken. Wanneer we beelden zien en verhalen horen uit het Heilig Land, Oekraïne en andere oorlogsgebieden, lijken deze leiders goed in hun opzet te slagen.

In onze harten brandt de vraag: waarom laat God dit allemaal toe? Een pasklaar antwoord op deze vraag hebben we niet en geeft ook de Bijbel niet. Het lijden van de knecht van de Heer zoals Jesaja dat aangrijpend beschrijft herkennen we in de weg die Jezus gaat. De machten van het kwaad blijken in de Goede Week uiteindelijk alleen de dood te brengen en zijn daarmee vergelijkbaar, heersers van het niks. Daartegenover staat de weg die Jezus gaat, door dat lijden heen, de weg die uitkomst en redding brengt en verder reikt dan de dood. Dat is de weg waaraan niemand beperkingen kan opleggen: liefde tot het uiterste.

Hoe doen wij in deze tijd vol crises zelf iets om op te staan tegen het kwaad? Ook daarop is het antwoord niet eenvoudig. In onze verlegenheid kunnen we tenminste bidden voor slachtoffers van het kwaad, vragen om de bekering van geweldplegers en haatzaaiers, en om vergeving voor alle schuldigen, inclusief onszelf. We kunnen solidariteit uitspreken met mensen die lijden onder honger en geweld, en voor hen collecteren in de vastenactie. En geïnspireerd door onze stille bezinning en stamelende gebeden, door onze vieringen en ontmoetingen, kunnen we hopelijk doodse, platgetreden wegen verlaten, om met nieuwe kracht de weg te volgen van de liefde, die ons gewezen is.

Toen Jezus na zijn veertig vastendagen in de woestijn op de proef werd gesteld, weerstond hij de verleiding om door kracht en geweld een betere toekomst af te dwingen. Jezus greep niet de macht, hij trad helend op, hij handelde op ooghoogte, van mens tot mens. In al zijn ontmoetingen met vriend en vijand belichaamde hij Gods toekomst met liefde en vrijheid. Telkens ging daarbij het woord van Gods bevrijding voorop, het woord dat vervolgens werkelijkheid werd in het leven van mensen.

Tijdens de retraite van de geestelijken van onze kerk spraken we dit jaar in de benedictijnse St.-Willibrordsabdij in Doetinchem over onze roeping, aan de hand van het werk van enkele moderne Nederlandse dichters. We werden uitgenodigd om in de kring te vertellen over wat we zelf als roeping hebben ervaren. Het was verrassend dat niemand roeping zag als een eenmalige gebeurtenis. Ook had niemand de ervaring dat je even met boven kunt bellen om te horen wat je moet doen of laten in het leven.

Roeping, zo hoorden we, is eerder iets als een bevestiging van wat je aan goeds probeert te doen. Roeping is als de diepste bevestiging van je eigen bestaan die je bij je doop toegesproken krijgt. Zoals de stem klinkt bij de doop van Jezus, zo geldt het bij ieder die in zijn naam gedoopt wordt: 'Jij bent mijn geliefd kind, ik zal je niet verlaten.' Aan de ene kant is die roeping voor elk mensenkind eens en voor altijd gegeven. Je bent geliefd en God laat je op je weg door het leven niet los. Je bent geroepen om op jouw unieke manier een verkondiger van vreugde te zijn. Mensen roepen elkaar Gods naam toe, in de overtuiging dat Hij er zal zijn voor jou. De hemelse zegen die je zelf hebt ervaren, geef je aan anderen door. Zo wordt de mens tot bron van zegen. Tegelijkertijd is onze roeping een uitnodiging om met vallen en opstaan ons vertrouwen in Gods goedheid in elke vezel van ons bestaan te laten indalen, en soms ook door crises heen opnieuw te ontdekken.

Bij de talloze vragen die ons in deze tijd overspoelen is het niet altijd meteen duidelijk wat we moeten doen. Toch hebben we wel een helder kompas om te navigeren door alle stormen, afleidingen, nepnieuws en verwarring.

Wanneer een volwassene zich voorbereidt op de doop in de Paasnacht en aan het begin van de Veertigdagentijd wordt opgenomen onder de geloofsleerlingen, klinkt de grote opdracht: 'Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, en je naaste die aan je gelijk is.' Trouw zijn aan deze roeping tot liefde onthult wat waardevol en waarachtig is, wat hoop en toekomst biedt. Gods liefde bevestigt ons als mens in ons bestaan, en liefde voor elkaar bevrijdt ons tot een zinvol leven. Wij geloven niet in een ideologisch systeem van waarheden, of ze nu politiek, religieus, theologisch, of filosofisch zijn. We geloven in waarheid als bevrijding. Waarachtig leven betekent in alle eerlijkheid als vrij kind van God op weg te zijn met Jezus Christus, niet begrensd door machten en modes, maar open op het volle leven, gedreven door de kracht van de Geest.

In de veertigdagentijd delen we de reis van het volk van God door de woestijn van het leven. We trekken door dorstig land, met de belofte in het hart van liefde die verder reikt dan de dood. Houd dus moed, richt je op Christus die je geroepen heeft om getuige van Gods toekomst te zijn. God heeft jou lief, sta op!

Met deze bevrijdende boodschap wensen wij iedereen een gezegende vastentijd toe om straks te getuigen van een zalig Pasen.

Utrecht-Haarlem,
op de feestdag van de roeping van de heilige apostel Paulus,
25 januari 2024

Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Parochianen en gastleden

Overleden

Op donderdag 14 december 2023 overleed in de leeftijd van 78 jaar Mieke. We namen afscheid van haar op donderdag 21 december in crematorium "de Omarming" in Zutphen. Hierbij was grote belangstelling van onze parochianen.

Op dinsdag 16 januari 2024 overleed in de leeftijd van 79 jaar Hans. De Eucharistieviering bij het afscheid was een week later in onze kerk op dinsdag 23 januari.

Gods nabijheid was voor Mieke en Hans ook voelbaar door en in alle aandacht die naar hen uitging, middels berichten en kaarten. Gebeden die voor hen gedaan werden en lichtjes die parochianen thuis en in de kerk voor hen opstaken. Zo mogen we met elkaar kerk zijn, in goede en kwade dagen.





We houden in onze gedachten en gebeden alle nabestaanden die verder leven met een lege plaats in huis en in 't gezin en familie. Bijzonder gedenken we Ben de man van Mieke, hun kinderen en kleinkinderen; en Hannie de vrouw van Hans en hun kinderen en kleinkinderen.

Pastoor Rudolf

Gastleden

In de afgelopen periode mochten we met regelmaat tot dan toe 'onbekende gezichten' in ons midden begroeten. Onbekend voor ons, niet onbekend voor de Heer die ons samenroept. En die kennelijk ook voor ons onbekende personen in onze vieringen stuurt. Aan ons om een goede en gastvrije kerkgemeenschap te zijn en te blijven, zodat zij, die wij als gasten in ons midden mogen begroeten, én met ons gasten zijn aan de tafel van de Heer, zich bij ons thuis mogen voelen. En dat geldt ook voor de koffie/thee ná de vieringen.

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

De volgende gemeentevergadering staat gepland op zondag 21 april, aansluitend op de koffie/thee na de viering. Deze keer - zoals tijdens de laatste vergadering afgesproken - zelf brood voor de lunch meenemen. Het kerkbestuur zorgt voor (karne)melk, vruchtensap en water.

Gezocht/gevonden

Het kerkbestuur is op zoek naar:

- bestuursleden, met name secretaris
- voorbidders
- lezers
- personen die willen worden opgeleid tot lector
- redactieleden voor de "Joris op 't Zand"
- open-kerk vrijwilligers

en heeft gevonden:

- ✓ een vaste organist, die tévens 't koor zal leiden

Zijn naam is Jeroen (in een volgend nummer stelt hij zichzelf aan u voor) – u hebt hem al kunnen horen spelen op zondag 29 oktober 2023. Daarover bereikte pastoor en kerkbestuur positieve geluiden - meteen al ín de kerkdienst.

Via deze weg dank aan het goede overleg met het koor om te kunnen komen tot een weloverwogen keuze om te voorzien in de opvolging van Rian.

- ✓ organisten/pianisten welke af en toe zullen komen spelen op zondagen. De betreffende namen vindt u dan op de liturgiewijzer, maar het gaat om Tom, Wilfred en Peter. Dank aan hen!

Verder blijft u – zoals al het geval was – minstens één keer in de maand Eveline aantreffen op de orgelbank als organist – waarvoor dank! Pastoor Rudolf

Offertoriumcollecten

Alle offertoriumcollecten van 18 februari tot en met 31 maart zijn bestemd voor het vastenoffer "Eskulayan-project". Meer informatie vindt u verderop in dit blad of de landelijke website oudkatholiek.nl.

Actie Kerkbalans

De folder is op vrijdag 12 januari digitaal verstuurd, en achterin de kerk staan een aantal papieren exemplaren voor de liefhebber. Wanneer u geen digitale versie kan ontvangen, maar wel de papieren versie van ons parochieblad krijgt, zit de folder bij dit nummer ingesloten.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw vaste bijdrage aan mij door te geven? Dat helpt om dit jaar financieel onder controle te houden. Dit kan per mail, een briefje of mondeling.

Afgelopen jaar hebben wij zo'n 36.000 euro mogen ontvangen, waarvoor onze dank.
Wilma, penningmeester

Liturgie

Bij de diensten

Liturgisch gezien zitten (zaten) we in een hele korte zgn. 'groene' periode; dat is de periode waarin het antependium¹ de kleur groen heeft. Het gaat om slechts twee zondagen. Daarna begint het paars op woensdag 14 februari; Aswoensdag. Op deze dag komen we 's avonds bij elkaar voor de oecumenische viering van Schrift en Tafel, waarin ook het Askruisje wordt uitgereikt. Vermeldenswaard is dat het op deze dag 25 jaar geleden zal zijn dat pastoor Rudolf uit handen van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Antonius Jan Glazemaker, die diakenwijding ontving. Geen groot feest op Aswoensdag, maar wel een gedenkwaardige dag voor hemzelf én voor ons als parochie. Helemaal wanneer we bedenken dat kerkzijn niet mogelijk is zonder ook diaconaal te zijn. Elke priester is daarom ook (eerst) diaken! Na Aswoensdag volgt een serie van vijf zondagen in de Veertigdagentijd. De zondag ná die vijf is Palmzondag. Dit jaar zullen we deze Palmzondag vieren zoals het kerkboek dat aangeeft: én de intocht van Jezus in Jeruzalem - palmtakken worden gewijd en uitgedeeld - én we lezen de Passie volgens Marcus (we zijn in het B-Jaar) en we vieren de Eucharistie.



In de daaropvolgende week is er op woensdag 27 maart de Chrismamie (ook wel Oliewijding) in Utrecht, waarbij iedereen welkom is. Vooraf worden de overgebleven oliën van onze parochie door pastoor Rudolf verbrand.

Donderdag 28 maart is Witte Donderdag. We vieren 's avonds de Eucharistie, waarbij aan het einde van de viering het altaar wordt ontbloot en de ciborie² met geconsacreerde hosties naar het rustaltaar begeleid wordt in processie.

¹ de bekleding aan de voorkant van het altaar

² kelk met deksel

De dag erop, vrijdag 29 maart, is het Goede Vrijdag en komen we samen voor een viering van Schrift en Gebed – de kerk is kaal – (op déze dag vieren we geen Eucharistie) waarin lector Lydia en pastoor Rudolf zullen voorgaan. We lezen de Passie uit het Evangelie van Johannes, we zingen liederen en psalmen en brengen onze gebeden voor het aangezicht van de Eeuwige. Nadrukkelijk aanwezig in de viering van Goede Vrijdag is de gerichtheid op het kruis. Náást deze gerichtheid plaatsen we de kruisen uit onze wereld en uit ons eigen leven. Dat kan bijvoorbeeld een klein kruisje zijn, een steen(tje), een zakdoek, maar ook een opgebrand waxinelichtje, of een ontstoken waxinelichtje. Bij het kruis en de kruisjes brengen we ook onze gebeden tot klinken én voegen we onszelf, met wie we zijn. Wij doen immers ook altijd mee in de liturgie.

Op zaterdag is het stil, daarom wordt het ook wel Stille Zaterdag genoemd. De kerk is leeg, maar gedurende de dag zorgen de koster, de leden van de bloemengroep, de lector en de pastoor er voor dat er steeds meer aankleding terugkomt. Er gebeurt iets: de kerk wordt klaargemaakt voor het vieren van de verrijzenis van de Heer. Het wordt Pasen! De nieuwe paaskaars wordt gepast op de kandelaar en indien nodig passend gemaakt, zodat deze stevig blijft staan. De kleine kaarsjes voor een ieder van ons worden in gereedheid gebracht. Ja, er gebeurt een heleboel voordat we Pasen kunnen vieren! En dát doen we dan ook op 30 en 31 maart: 's avonds in de Paaswake én de volgende ochtend op de Eerste Dag van Pasen. En het Paasfeest duurt vervolgens maar liefst vijftig (50!) dagen. We kunnen even voort dus.

Pastoor Rudolf

Superplies



In het vorige nummer meldde Allan dat er nog reserve-superplies nodig waren. Dankzij een paar gulle giften zijn er ondertussen 3 besteld. Zodra deze binnen zijn is de liturgische kleding voor acolieten en misdienaars weer helemaal op orde.

Wilma van Oevelen

Vastenactie 2024: ESKULAYAN-project

De opbrengst van de Vastenactie 2024 is bestemd voor het ESKULAYAN-project van onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente.

Op de Filipijnen ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelandsgebieden en hopen zij een beter leven te hebben in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van de stad en zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet voldoende om een gezin te kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen.



De jongens en meisjes verzamelen afval - meestal op blote voeten en met blote handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen maar worden daarbij blootgesteld aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging.

(Geen) tijd voor school

Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de "School voor Bewustzijn en Vrijheid" als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te bereiden op het naar een normale school gaan.

Er werden bussen ingericht met meubels, boekenplanken en materialen zoals video's en didactisch speelgoed.

Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen.



De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele bibliotheek kunnen ze boeken, video's en educatief speelgoed lenen. Ook leren ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen verwerken en verdiepen.

Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door een aantal ouders bereid wordt met de groenten en het fruit uit de moestuinen. Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij?

Missie Sint Paulus

Voedselbank van Amersfoort.

De Voedselbank, broodnodig!

Er is armoede in Nederland, en dus ook in Amersfoort. De Voedselbank helpt mensen die hun wekelijkse boodschappen niet meer kunnen betalen.

Onze parochie is al jaren in actie voor de voedselbank. In januari 2024 was het de bestemming voor de opbrengst van drie collectes. Enkele jaren geleden bestond de werkgroep diaconie nog uit vier personen. Nu is het vooral Hans die er voor zorgt dat de spullen verzameld worden en dat ze bij de voedselbank komen, hij wordt daarbij geholpen door Martine. Zij zijn onze ambassadeurs bij de voedselbank.

Het is broodnodig helaas dat de voedselbank bestaat, meer en meer mensen kloppen bij de voedselbank aan. Nu in Amersfoort 1950 personen, waarvan 800 kinderen. En ze komen echt uit alle wijken.

Hoe werkt het eigenlijk? Als je denkt dat je voor hulp van de voedselbank in aanmerking komt, dan krijg je een intakegesprek, waarbij ook gekeken wordt naar de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat je bij hen moest aankloppen. Daar hulp bij krijgen is immers ook van belang om uit de vicieuze cirkel te komen van moeilijkheden.

Je kunt voor een wekelijks pakket in aanmerking komen als je als alleenstaande minder dan €315,00 hebt te besteden per maand aan boodschappen. Dat is dus na aftrek van je vaste lasten. Voor een echtpaar met twee kinderen ligt de grens bij €660,00. Zit je daar net boven, dan kan je in Amersfoort in aanmerking komen voor een maandelijks kei-pakket. Heel fijn, want alle beetjes helpen als je zo in de penarie zit. Als je financiële problemen hebt dan ben je vaak aan overleven in plaats van leven en ervaar je veel stress waardoor helder denken lastig wordt. Dan heb je dus hulp nodig!

Boodschappenlijstje voor de voedselbank;

Zonnebloemolie of olijfolie

Groente in blik

Soep in blik of zakje

Zilvervliesrijst

Volkorenpasta

Houdbare halfvolle melk

Koffie en thee

Couscous

Havermout

Zelfzorgmiddelen als

maandverband, tandpasta,

luiers, deodorant.

De oorzaken zijn bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, ontslag, eigen bedrijf beëindigd en met schulden achter gebleven, etc. etc. Dit zijn 'nieuwe armen' die niet in aanmerking komen voor toeslagen omdat ze meer dan 110% van de bijstandsnorm hebben. Maar ze hebben wel hoge huur of hypotheek, belastingschulden en een hoge energierekening. En een best lege ijskast... Ze denken vaak niet in aanmerking te kunnen komen voor hulp en komen pas schoorvoetend als iemand ze erop heeft geattendeerd. De schaamte is vaak groot. De pakketten kunnen van woensdag- tot en met zaterdagochtend worden opgehaald bij de voedselbank. Er werken 150 vrijwilligers.

Hans brengt elk kwartaal de spullen die door de parochianen worden geschonken. Het zijn gemiddeld drie bananendozen vol. Afgelopen december waren het er echter zes! Een parochiaan heeft Hans gevraagd om samen inkopen te gaan doen en die daarna te brengen. Hij wilde eigenlijk niet sjouwen met boodschappen naar de kerk en voelde zich er ook niet senang bij om het 'af te kopen' met een donatie. Zo gingen ze dus samen boodschappen doen en brachten ze de volle kar met de overige spullen in december naar de voedselbank. Goed idee!

Wat kan je meebrengen naar de kerk voor de voedselbank, waar is behoefte aan? Kijk naar het lijstje, maar... Er is altijd behoefte aan verse groentes en fruit, maar dat moet je zelf brengen omdat het anders natuurlijk niet meer vers is. Dus heb je wat over, bijvoorbeeld omdat je een moestuin hebt, denk aan de voedselbank! Brengen kan van 8.30 tot 15.00 uur bij de Argonweg 10. Uiteraard kan je ook geld doneren, of waardebonnen, toegangskaarten, abonnementen.

Heel hartelijk dank voor alle giften en veel dank aan onze ambassadeurs Hans en Martine!

Ankie

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden

Een nieuw jaar, 2024 is van start gegaan, dus we kunnen weer een jaar voluit doppen sparen. Dat wordt een uitdaging, want de meeste doppen worden nu stevast ingeleverd bij de flessen, die nu statiegeld opbrengen. Maar nog niet iedere dop zit op een statiegeldverpakking dus u kunt thuis toch nog wel met veel enthousiasme doppen blijven verzamelen. We hebben in 2023 toch weer **vier** 10-literzakken vol ingezameld en dat is toch een hele prestatie, waarvoor mijn dank. In 2024 hoop ik dat wij weer dit aantal 10-literzakken kunnen halen en misschien iets meer. Dank voor uw medewerking.

Hans

Uit: de Nieuwsbrief van Stichting Kenya Kinderen van december 2023

"Beste lezer,

Het jaar loopt alweer tegen het einde en wat was het een bijzonder jaar voor Stichting Kenya Kinderen. De start van onze eigen school, de Boresha Taji Academy was een feit. Op 23 januari startten we de PP1 en PP2 (de kleuterschool) en hadden we een combi-klas voor Grade 1 en 2. In totaal hadden we 14 kinderen op school. Vijf van onze eigen kinderen uit het Boresha kindertehuis (Lilian, Nathaniël, Mercy, David and Yusuf) en 9 kinderen uit de buurt. Voor een eerste jaar dat de school draait, is dat een mooi aantal kinderen.



Op 9 januari 2024 gaan we het tweede jaar van onze school in. Dankzij enkele mooie donaties van AVK Vaassen, Rotary club en InnerWheel Epe en de sponsoropbrengsten uit 'Epe Fietst Voor Onderwijs', konden we in juni een start maken met de uitbreiding van de school. Inmiddels zijn 2 nieuwe klaslokalen

gebouwd en staat het aantal lokalen, dat voor het nieuwe schooljaar klaar en ingericht is, op 4.”

De volledige nieuwsbrief ligt uitgeprint achterin de kerk. Mocht u hem liever digitaal lezen laat dit ons dan even weten: ✉ ingrid@elektrabv.nl

Familie van Emmerik

Kinderkerk

We hebben nog maar net Kerst achter ons gelaten en vol goede moed begonnen aan 2024, staat Pasen alweer aan onze kinderkerkdeur te kloppen. 14 Februari is het al Aswoensdag en dan start ook de vastenperiode weer. Tijdens de vastenperiode zullen we met de kinderen naar Pasen toe werken. Dit doen we met behulp van het vastenproject van Bijbel Basics en Petrus. Dit houdt in dat we samen met Petrus op weg gaan naar Pasen, Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer hij moet lijden. Toch leert Petrus, **met vallen en opstaan**, Jezus' volgeling te zijn.

Vanuit de kinderkerk wordt er nog een mail gestuurd over hoe je een Palmpasestok moet maken. Dit zal in de week voor 24 maart zijn.

Wilt u meer weten over ons vastenproject?

Hierbij de link.

<https://www.bijbelbasics.nl/series/veertigdagentijd-2024-met-vallen-en-opstaan-met-petrus-op-weg-naar-pasen/>

Of wilt u op de hoogte blijven van de kinderkerk of heeft u vragen, we hebben ook een eigen email adres: kinderkerk@amersfoort.okkn.nl



Tot ziens in de kinderkerk!

Schoenendoosactie

Afgelopen december hebben we met elkaar 17 schoenendozen in kunnen leveren. Dit jaar werden 45.000 kinderen verrast met een schoenendoos. Kinderen die leven in een oorlogsgebied, in armoede of op plekken waar ze niet gewoon kind kunnen zijn, merkten dat er aan hen gedacht werd. In 2024 gaan we met z'n allen weer meedoen en hopen op nog meer schoenendozen.

Ingrid namens de kinderkerk leiding

Voorjaars schoonmaak/klusdag

Het grote succes van vorig jaar hopen we dit jaar op **zaterdag 23 maart** te herhalen. Er is genoeg te doen, dus iedereen is van harte welkom om een bijdrage te leveren. We starten om 9.30 uur, wanneer we eindigen is moeilijk in te schatten. Alle hulp is welkom, want het geldt nog steeds “vele handen maken licht werk”. Uiteraard worden koffie en thee (met koek) niet vergeten.



ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Wo 14 februari 19.30 uur Aswoensdag	Viering van Schrift en Tafel	binnenstadskerken in de Joriskerk op de Hof	
Zo 18 februari 10:00 uur 1e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Genesis 9, 8-17	1 Petrus 3, 18-22	Marcus 1, 12-15
Zo 25 februari 10:00 uur 2e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	1 Koningen 19, 9-18	2 Petrus 1, 16-21	Marcus 9, 2-10
Zo 3 maart 10:00 uur 3e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 20, 1-17	Romeinen 7, 14-25	Johannes 2, 13-22
Zo 10 maart 10:00 uur 4e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Jozua 4,19 – 5,1 en 5, 10-12	Efeziërs 2, 4-10	Johannes 6, 4-15
Zo 17 maart 10:00 uur 5e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Jeremia 31, 31-34	Hebreeën 5, 1-10	Johannes 12, 20-33
Zo 24 maart 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11	Marcus 14,1 – 15,47
Do 28 maart; 19:00 Witte donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korintiërs 11, 23- 32	Johannes 13, 1-15
Vr 29 maart; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Hosea 6, 1-6	Exodus 12, 21-28	Johannes 18,1 – 19,42
Za 30 maart; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Genesis 1,1 – 2,3 Genesis 22, 1-18 Exodus 14,15 – 15,1a Jesaja 54, 4-14 Jesaja 55, 1-11 Ezechiël 36, 24-28 Sefanja 3, 12-20	Romeinen 6, 3-11*	Marcus 16, 1-8
		<i>* 1^{ste} lezing in eucharistieviering</i>	
Zo 31 maart; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Jesaja 25, 6-9	Kolossenzen 3, 1-4	Johannes 20, 1-18

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

LET OP: Op 28 en 29 maart is de kerk een half uur eerder open voor stilte en gebed.

Wilt u bij het parkeren voor de ingang aan de Boldersstraat voldoende ruimte vrijhouden voor rolstoelen en rollators? Zowel de ruimte tussen geparkeerde auto's als de ruimte tussen de deur en auto's laat af en toe te wensen over



Parochielunch

Om weer eens wat uitgebreider bij te kunnen praten, houden we op zondag 3 maart weer een parochielunch in de Joriszal en wie weet kunnen de tuindeuren tegen die tijd al weer open. Iedereen is van harte uitgenodigd, kom vooral ook als je (nog) niet zoveel mensen kent of als het wat langer geleden is dat je in de kerk was. En er is kinderkerk! We beginnen meteen na het koffiedrinken, rond twaalf uur.



We proberen de voorbereiding zoveel mogelijk te verdelen over ons allemaal. De formule is eenvoudig: Als u/je iets wilt maken of kopen voor deze lunch dan heel graag. Bijvoorbeeld een stukje Franse kaas, een paar tomaatjes, een salade, wat ander broodbeleg of wat fruit. Een portie voor twee of drie personen is voldoende, anders wordt het alles bij elkaar al gauw te veel.

Mocht je wel wat willen maken, maar heb je niet de juiste ingrediënten (of geen geld daarvoor), of andersom, kun je niet iets maken maar wil je wel helpen in de kosten, laat het dan weten, dan zorgen we voor een (anonieme) match. Wij zorgen voor stokbrood, (kruiden)boter en vruchtensap. Als je van plan bent wat te gaan maken of kopen, wil je me dat dan van te voren even laten weten? ✉ Lydia.janssen@xs4all.nl

Graag tot ziens op 3 maart. Mede namens Monique, Inez en de leden van het kerkbestuur

Lydia

PS: Fijn als je iets wilt doen voor de lunch maar als dat niet lukt, voel je vooral niet verplicht en weet dat je welkom bent. Het gaat om de ontmoeting en de gezelligheid.

Landelijke kerk - 97^{ste} synode

Zaterdag 18 november hebben Claudia en ik weer deelgenomen aan de synode namens onze parochie. Over het algemeen was het een redelijk kalme vergadering, er waren geen hete hangijzers. Vanuit onze parochie had ik al een aantal vragen meegekregen vanuit de gemeentevergadering en deze al vooraf aan het Collegiaal Bestuur (CB) gesteld, Hierop hebben we ook voorafgaande aan de synode antwoord gehad. Dit verslag zou te lang worden als we al deze vragen en antwoorden hier gaan vermelden, wilt u er toch meer van weten, neem dan gerust contact met mij op.

Na de opening door de bisschop van Haarlem (Dick Schoon) en het maken van afspraken over de notulencommissie, werden het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 besproken. Op beide waren geen opmerkingen.

Hierna werd de begroting voor 2024 besproken. Wij hadden als parochie hierover ook een schriftelijke vraag ingediend (vanuit rekenwerk van Klaas Lenten), zie hieronder. Ik heb tijdens de bespreking van de begroting hier nog extra aandacht voor gevraagd van het CB. Nu blijkt dat met de cijfers van vandaag er geen sluitende begroting is te maken ondanks dat we alles integraal aanpakken, moet er nu dus vaart gemaakt worden met het aanpakken van de punten uit het rapport Duurzame Financiering die over besparen en meer inkomsten gaan. Het CB heeft hierop gemeld dat ze nu bezig zijn om een totaalbeeld van de kerk te maken als een soort landkaart met een waardering per kerkplek. Dit gebeurt zowel kwantitatief (geld) en kwalitatief (geloofszaken). Dit willen ze komend jaar af hebben. Op basis van die studie gaat het CB bepalen hoe verder en welke acties er genomen gaan worden om te zorgen dat de kerk zwarte cijfers kan realiseren en dus kan blijven bestaan.

De parochie Haarlem had een motie ingediend over het stoppen met Alticollense³ of het volledig verhuren als kantoor in plaats van zalencentrum. De aangevoerde reden in de motie was het verlies draaien in het verleden en in de nabije toekomst (zie begroting) van Alticollense in de huidige vorm en dat we als (nu verlieslijdende) kerk ons dat niet kunnen permitteren. Hierover kwam een discussie en met de toezegging van het CB om Alticollense voorrang te geven bij het onderdeel gebouwenbeheer vanuit het rapport Duurzame Financiering, heeft Haarlem de motie ingetrokken. Het CB zal zorgen voor een onderzoek hoe dit kostenneutraal of winstgevend te krijgen. Hierna is er gesproken over leeftijdsgrenzen voor functies binnen de kerk en het eventueel loslaten daarvan. De parochie Egmond had hierover ook een motie ingediend om deze leeftijdsgrenzen los te laten voor de functies van synodaal, kerkmeester en lector. Na stemming is deze motie aangenomen. Bij het agendapunt Duurzame Financiering heeft de bisschop van Haarlem een korte inleiding gegeven waarna de algemeen secretaris (Miranda Roobol) de nieuwe Heffingsmethodiek heeft uitgelegd middels een presentatie. Vanuit de diverse parochies werden vooral zorgen geuit over de hogere lasten per parochie. Miranda en het CB konden dat uitleggen door te wijzen op de subsidie die parochies kunnen aanvragen wanneer ze niet de volledige 100% van de pastorale kosten kunnen dragen. Door deze methode is er wel meer inzicht per parochie wat de werkelijke kosten zijn. Daarnaast waren er vragen over de 20% afdracht over de verhuur van commercieel vastgoed. We hebben daarna gezamenlijk de eucharistie gevierd en van een lunch genoten waarbij je altijd weer met mensen uit andere parochies in gesprek kunt.

Na de lunchpauze hebben we een presentatie gehad over “Kerkzijn in een geseclariseerde wereld” door Prof. dr. Jan Loffeld (priester van het bisdom Munster en hoogleraar praktische theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology). In zijn lezing ging hij in op de ontwikkeling van godsdienstigheid en

³ Alticollense is gevestigd in het voormalig seminarie aan de Koningin Wilhelminalaan.

kerkelijke betrokkenheid in de westerse wereld in de afgelopen decennia en de actuele uitdaging waarvoor de huidige situatie de kerken stelt. Na deze lezing was er een panelgesprek met o.a. de Aartsbisschop van Utrecht (Bernd Wallet). Deze presentatie was erg actueel en van belang bij het opstellen van het beleid voor onze kerk voor de komende tien jaar. Waar en op welke manier kunnen we met onze kerk een plek hebben in deze wereld?

Na de presentatie hebben we ook het beleidsplan van onze kerk, wat er nu in concept ligt, besproken. Als het met alle gemaakte opmerkingen tot een geheel is verwerkt, komt het CB ermee naar de parochies.

Verder was er nog een motie van de parochie Haarlem om ook gastleden toe te kunnen laten tot de kerkbesturen, deze motie werd door de synode verworpen. Tot slot werd er afscheid genomen van 2 leden van het presidium, namelijk Floris Wagenaar (lid en vicevoorzitter) en Margot Kersaan (secretaris). Thomas Ras (parochie Haarlem) heeft zich kandidaat gesteld als vice-voorzitter en is hiervoor gekozen. Voor de functie van secretaris is nog geen vervanger en werd er opgeroepen om mee te denken om geschikte vervangers te vinden. Na een slotwoord door de voorzitter van de synode sluit de Aartsbisschop van Utrecht de synode af met een slotgebed.

Dick Brons, 1^e synodaal.

Amersfoortse (binnenstads)kerken

Avondgebed

Elke donderdag is er in de maanden september t/m juni het oecumenisch avondgebed in onze kerk. Weet u dat we dit al bijna 15 jaar doen? Aanvang 19.00 uur en we zijn klaar om 19.30 uur. Een half uur van gebed, zang, meditatie, stilte en muziek, orgel, piano en CD. Nog nooit geweest? Van harte welkom! Al héél vaak geweest: dank voor 't meebidden. Binnenkort meer over 't jubileum!

Verdieping

Denken in de Driehoek

Niet normaal!

Denken in de Driehoek neemt in 2024 met het thema 'Niet normaal!' een aantal onderwerpen onder de loep waar spanning op staat. Want wat normaal is, is vaak net zo vanzelfsprekend als onzichtbaar. Maar vaak blijken veel dingen toch niet normaal. Of niet voor iedereen.

Deze avonden nodigen je uit om na te denken over wat je zelf normaal vindt – en waarom.

Woensdag 21 februari: protest. Waarom protesteren mensen en hoe verhoudt dat zich tot geloven en kerk zijn in Nederland? Eline van der Kaaden, Rozemarijn van 't Einde en Marco Derks kennen alle drie de werelden van protest en van kerk en theologie van binnenuit. Hoe en waarom combineren ze dit? Kun je wel tegelijk pastor en demonstrant zijn? Is normaal doen niet al gek genoeg?



Rozemarijn van 't Einde is theoloog, geestelijk verzorger en klimaatactivist. Ze is actief bij Christian Climate Action en een van de woordvoerders van Extinction Rebellion.

Eline van der Kaaden is predikant in opleiding bij het Doopsgezind Seminarie aan de VU. Daarnaast is ze mede-oprichter van het Christelijk Collectief dat zich voor Gaza en Palestijnse slachtoffers inzet, en beginnend klimaatactivist.

Marco Derks is theoloog, priester en klimaatactivist. Hij werkt o.a. als pastoor van de oud-katholieke parochie van Gouda.

Thema's en sprekers op de volgende woensdagavonden:

13 maart: religie. Hanane Abouelotfi

17 april: wijsheid. Matthea Westerduin en Bianca Groen Gallant

15 mei: gender. Nella van den Brandt

Voor alle avonden geldt: toegang vrij, iedereen welkom!

19:30 uur - ontvangst met koffie en thee

20:00 - 21:30 uur - lezing en discussie

Gelegenheid tot napraten;

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (vlakbij Utrecht CS)

Summerschool

In de zomer van 2024 (7-12 en 14-19 juli) vindt de Summerschool van het Oud-Katholiek Seminarie (OKS) weer plaats. In 2024 biedt het OKS twee inspirerende en diepgaande cursussen aan en hoopt men weer veel deelnemers welkom te kunnen heten in Utrecht. Ben je geïnteresseerd in het bijspijkeren van je kennis over oud-katholieke theologie, in het gezelschap van andere enthousiaste studenten? Lees dan gauw verder op de website: oudkatholiek.nl/nieuws/2024/01/oks-summer-school-2024-samen-verdiepen-in-de-oud-katholieke-theologie/

Retraite

Van 12 - 15 juli vinden er weer retraitsdagen plaats in de Sint Willibrordabdij te Doetinchem. Het thema is "God ... een ervaring?" Dit is een gelegenheid voor oud-katholieken én andere gelovigen om zich te verdiepen in de oud-katholieke wijze van Christen te zijn. De voertalen zijn Nederlands en Duits! De kosten bedragen €350,00 per persoon. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen (op volgorde van inschrijving). Meer informatie en aanmelding: einkehr_ak@outlook.de

Voorjaars- en Zomerkamp

Voorjaarskamp

Kom je ook naar het oud-katholieke voorjaarskamp? Het wordt een gezellig weekend waar iedereen, ongeacht leeftijd, alleen of in gezelschap, oud-katholiek of niet oud-katholiek, van harte welkom is! Dit jaar vindt het voorjaarskamp plaats tijdens het HemelvaartswEEKEND, van 9 tot en met 12 mei 2024, in Elsendorp op minicamping de Kastanjes.

Het thema van het voorjaarskamp is dit jaar 'Grenzeloos'. Tijdens het kamp eten we drie keer per dag samen en zijn er de hele dag leuke activiteiten om aan deel te nemen. Drie keer per dag wordt er een maaltijd gemaakt door de keukenploeg en door de dag heen zijn er activiteiten waar je aan mee kunt doen. Voor elke leeftijdsgroep is er elke dag iets leuks te doen. De afgelopen twee jaar had het voorjaarskamp wel 70 deelnemers. De jongste deelnemer was nog maar 8 maanden en de oudste was een 70-plusser!

Hoe ziet het programma eruit? Dat is nog een verrassing!

Wat kost het? €80,- euro voor volwassenen; €65,- euro voor kinderen van 3 t/m 11 jaar; €33,- euro voor kinderen tot 3 jaar (Alleen kosten stageld)

Deze kosten zijn voor de overnachtingen, 3 maaltijden per dag, koffie, thee, limonade, bijbehorend lekkers en activiteiten. Er is een bar aanwezig waar met muntjes betaald kan worden voor drankjes en snacks. Het maakt voor de kosten niet uit of je op het kampeerveld slaapt met eigen kampeermiddelen, of gebruik maakt van een slaapzaal in de boerderij.

Ga je mee op voorjaarskamp? Aanmelden kan vanaf nu!

Stuur een mailtje naar okvoorjaarskamp@gmail.com met de volgende informatie:

Naam/namen; Leeftijd (in het geval van kinderen onder de 18);

Telefoonnummer; Hoe je wilt overnachten (met eigen kampeermiddelen op de camping of in de slaapzaal van de kampeerboerderij); Dieetwensen; Interesse in het organiseren van een onderdeel en welk onderdeel dat is.

Hartelijke groeten van de VJK-commissie

OK-Superkamp - GA JE OOK MEE OP SAFARI?

In juli 2024 organiseert de kampleiding van OK Jeugdkampen een 'superkamp', waarbij het Landkamp en ZAKamp tegelijkertijd en op hetzelfde terrein plaatsvinden. Ga je met ons mee kamperen in de jungle van Westelbeers? Kom je mee op safari naar het nieuwe kampterrein De Roerdomp? Het Landkamp is



voor kinderen van 8-14 jaar, het ZAKamp is voor jongeren van 15-19 jaar.

Beide kampen vinden tegelijkertijd plaats van 20 t/m 27 juli 2024, op Kampeerterrein De Roerdomp in Westelbeers. Meer informatie en aanmelden via <https://www.okjeugdkampen.nl/event>

Evensongs

Evensongs in de 40-dagentijd

In de komende 40-dagentijd vindt er op vier zondagen om 15:30 uur een Evensong plaats in de Sint-Joriskerk op de Hof.

- Zondag 18 februari, 15:30 uur, m.m.v. Capella Amersfoort
- Zondag 25 februari, 15:30 uur, m.m.v. de Amersfoortse Cantorij
- Zondag 3 maart, 15:30 uur, m.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet
- Zondag 10 maart, 15:30 uur, m.m.v. Schola Bavonensis

Deze Evensongs worden georganiseerd door de Werkgroep Kerkmuziek van de Raad van Kerken Amersfoort. U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk.

De Evensongs duren ruim drie kwartier en zijn vrij toegankelijk (collecte na afloop en via QR-code).

Zie ook www.evensongsamersfoort.nl



Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed</i>				
<i>iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk</i>				
februari				
wo	14	19.30	Joriskerk	Aswoensdag (oecumenisch)
zo	18	15.30	Joriskerk	Evensong
wo	21	19.30	Utrecht	Niet normaal - protest
zo	25	15.30	Joriskerk	Evensong
maart				
zo	3	11.45	Joriszaal	Parochielunch
		15.30	Joriskerk	Evensong
zo	10	15.30	Joriskerk	Evensong
				Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	13	15.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
		19.30	Utrecht	Niet normaal - religie
do	14	14.30	Joriszaal	Seniorencafé
za	23	9.30	Kerkgebouw	Voorjaarsschoonmaak
zo	24	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
wo	27	19.30	Utrecht	Oliewijding/Chriשמamis
do	28	19.00	Kerkgebouw	Witte donderdag
vr	29	19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag
za	30	21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	31	10.00	Kerkgebouw	Pasen
april				
za	6	14.00	Kerkgebouw	Viering 40-jarig priesterjubileum Wietse
zo	21	11.45	Joriszaal	Gemeentevergadering

Afscheid van een redactielid

Eind vorig jaar heeft Ben besloten dat voor hem de tijd was gekomen om te stoppen als redactielid van de "Joris op 't Zand".

Namens deze redactie en al zijn voorgangers:

Heel veel dank voor jouw jarenlange inzet!



Vers van de pers

Klein liturgisch handboek



Auteur: Louis Runhaar, Illustraties van Mariska Teuben-van der Leest.

"Wie zich door een gids laat meenemen door een sfeervol kasteel heeft een veel intensere ervaring en ziet veel meer dan degene die er zonder achtergrondkennis op eigen houtje rondwaalt.

Dit boekje wil zo'n gids zijn voor iedereen die meer van de katholieke liturgie wil begrijpen om het gemeenschappelijke gebed beter te kunnen beleven en mee te voltrekken."

Over geur en kleur. Over wie is wie en wat is dat?

Prijs: €12,50 (ophalen in de kerk) of thuis bezorgd via de webshop €15,00

Deze nette prijs is te danken aan een subsidie vanuit Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal.

Redactie Joris op 't Zand:

Rudolf Scheltinga, Henk Knol, Ankie Ligteringen en Wilma van Oevelen

Kopijsluiting: 10 maart 2024

Oud-katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Nr. 2024 01