

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Rudolf Scheltinga
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Kerkbestuur
Voorzitter Rudolf Scheltinga
Secretaris vacant
✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Wilma van Oevelen-Eijkelboom
☎ 035-6010246; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Stephanie Bloothoof
☎ 06-25128556; ✉ kblid1@amersfoort.okkn.nl

Lid vacant

Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ allanscramer@gmail.com
Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster via ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Bankrekening:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: amersfoort.oudkatholiek.nl
Landelijk: oudkatholiek.nl
facebook.com/okkamersfoort

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen.
Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet: ✉ marcel.vandervloet@okkn.nl ; ☎ 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek: ✉ mary.hallebeek@okkn.nl ; ☎ 06 28 89 27 84

zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/trouwenspersonen/>

Nummer: Periode 202403, juni – september 2024

Kopijsluiting: 25 augustus 2024

VOORWOORD

15 augustus 2024

Een groot feest, hoogfeest zelfs, midden in de week – met een speciale Mariavaart van de Waterlijn door de grachten van Amersfoort - , en wel verplaatst naar de zondag voor de kerkelijke viering. Voor de fijnvierders of voor de veelvierders? Nee, voor iedereen. Weet u nog afgelopen maand april: het bezoek van relieken van de Heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes. In alle rooms-katholieke bisdommen werd ruimte gemaakt voor haar relieken in een prachtig reliekschrijn. In gewone kerkgebouwen, in basilieken en kathedralen. En boven verwachting veel mensen kwamen om te bidden, om te vieren, om te verstillen, om een stukje Lourdes in Nederland te beleven. Avé, Avé Maria, werd gezongen en de rozenkrans werd gebeden en soms werd er ook een processie gehouden ín 't kerkgebouw of buiten over straten en pleinen. Van vreugde juichten vele harten! Mensen keken hun ogen uit! Een stukje hemel op aarde in Nederland, zoals pelgrims dat vaak in Lourdes ervaren: hier ervaar je een stukje hemel op aarde. Konden we dat maar vasthouden, meenemen naar huis. Lourdeswater kan worden meegenomen en vele souvenirs. Foto's ook én natuurlijk ook de vele herinneringen in de hoofden en harten van hen die er geweest zijn.



In Lourdes is de ervaring van héél veel mensen, niet alleen van de zieken, maar ook van hen die de zieken nabij willen zijn, dat mensen oog hebben voor elkaar. Zo als God oog heeft voor mensen, hebben mensen dáár écht oog voor elkaar. En dát oog hebben voor elkaar meenemen terug naar huis, dát zou toch geweldig zijn. En op heel veel plaatsen lukt dat ook. Daar waar mensen elkaar in 't oog houden, op elkaar letten en voor elkaar zorgen. In het dagelijks leven, maar ook in het samenkomen om te vieren en te bidden.

Van het ontslapen of de tenhemelopneming van Maria is geen enkele Bijbelse getuigenis te vinden. Het is een kerkelijk feest dat ontstaan is uit de oude gegroeide geloofsovertuiging van christenen zelf, die geen einde wilden zien aan Maria's leven. Deze geloofsovertuiging werd vastgelegd in een dogma. Maria is bij God is opgenomen en dat ze blijft met de wereld en met de kerk. Volgens de geloofstraditie is Maria als moeder van Jezus de eerste die is opgenomen om zo voor altijd bij de Heer te zijn.

We vieren in blijdschap dat een mens tot voltooiing is gekomen, dat alles aan Maria is voltrokken wat God heeft toegezegd. De Naam van Maria licht voor ons op in deze viering. In haar mogen we het beeld zien van Gods volk. Zij vereenzelvigt haar met de zusters en broeders van haar Zoon, maar houdt hun ook de voltooiing van hun roeping voor.

Met het voorbeeld van Maria voor ogen mogen wij met blijdschap vaststellen, dat Hij die ons roept, Hij die een oog voor ons heeft, als wij zijn roepstem in ons leven durven toelaten, zijn beloften aan ons vervult. Als wij ja durven zeggen als op ons een beroep wordt gedaan.

Maria had vertrouwen in de toekomst, niet alleen omwille van haarzelf, maar vooral ook omwille van het ongeboren leven dat ze in zich draagt. En het daarop volgende Magnificat is de climax in dat geloof en vertrouwen. Maria laat haar geloof in God daarin zo duidelijk zien, dat ze ter plekke beeld van God wordt. Zo mag vandaag bijzonder ons oog op haar gericht zijn. Daarom is die dag er met recht een om te vieren, in blijdschap.

Pastoor Rudolf

Parochianen en gastleden

Opmerkelijk maar ook verheugend dat we nieuwe gezichten in ons midden mogen begroeten. Ook een resultaat van de bezoeken van de Waterlijn aan ons kerkgebouw op drie zaterdagen in de maand mei. Maar ook mensen die informeren bij de pastoor of ze welkom zijn om op een zondag een keer mee te komen vieren omdat ze nieuwsgierig zijn naar onze parochie of naar onze manier van vieren. En dat is mooi. Mooi is ook de manier waarop ze hartelijk welkom worden geheten én soms ook aan 't koffie/thee drinken deelnemen. Mooi om te zien hoe ook daar naar 'nieuwe' aanwezigen wordt omgezien.

Verhuizing

Ruud en Emma zijn verhuisd: van de parochie Amersfoort naar de parochie Arnhem. Ze houden wel dezelfde pastoor 😊.

Pastoor Rudolf

Van het kerkbestuur



Welkom!

Wij zijn ontzettend blij dat er versterking van het kerkbestuur is gekomen in de persoon van Stephanie Bloothoof. Op zondag 2 juni heeft pastoor Rudolf de akte van benoeming voorgelezen; per 1 mei 2024 is zij benoemd als kerkmeester. Binnen het kerkbestuur zal zij als lid diverse taken vervullen.



Secretaris vacant

Zoals tijdens de laatste gemeentevergadering aangekondigd is er sinds 1 mei geen secretaris meer. Tot er opvulling voor deze functie is zal Wilma op vrijdagavond de binnengekomen mails bekijken.

Alleen mails die werkelijk actie behoeven zullen opgepakt worden. Parochiemails zullen ook alleen verstuurd worden als dit echt nodig is, denk bijvoorbeeld aan overlijden, vrijwilligersrooster en het parochieblad. Wanneer u een mail stuurt naar het secretarisadres ontvangt u (zeer waarschijnlijk alleen de eerste keer, dus goed onthouden) onderstaand afwezigheidsbericht:

Beste lezer,

Hartelijk dank voor uw bericht. Tot nader order worden alle berichten 1x per week (vrijdagavond) gelezen.

Voor dringende pastorale zaken kunt u pastoor Rudolf Scheltinga benaderen (pastoor@amersfoort.okkn.nl).

Voor dringende zaken over verhuur/beschikbaarheid: verhuur@amersfoort.okkn.nl

Kerkbestuur oud-katholieke parochie van H. Georgius (Joris op 't Zand) te Amersfoort

Kortom; we zoeken nog steeds nieuwe leden!

De parochie besturen we met nu (gelukkig) 3 personen – dat is echt te weinig. Kom jij erbij?

Pastoor Rudolf, Stephanie en Wilma

Collecten

De offertoriumcollectes hebben de komende tijd de volgende diaconale doelen:

- de hele maand juni voor het Missie Sint Paulus, in het bijzonder voor het El Salam Ziekenhuis in Egypte
- de hele maand juli voor de Voedselbank Amersfoort



- 4 augustus muziek tijdens de viering
- 18 augustus Opleiding OKKN
- 25 augustus Straatpastoraat
- 1 september Straatpastoraat
- 15 september Communicatie & Publiciteit OKKN



Op 1 september zullen mensen van het straatpastoraat de viering (DSG) bijwonen en tijdens de koffie meer over hun werk vertellen.

Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.).

Over de offertoriumcollectes in de afgelopen maand mei vindt u op bladzijde 8 meer informatie.

Wilma

Kerkebalans

Ondertussen ben ik al een tijdje penningmeester en begin ik dieper in onze financiën te duiken. Omdat ik wat zaken tegen kom waarvan ik denk “zou dit kloppen?”, volsta ik nu met een paar algemene opmerkingen. Het lukt mij voorlopig nog niet om u persoonlijk te benaderen, want de jaarrekeningen van 2022 en 2023 hebben voorrang.

- Kan het zijn dat er aan uw automatische overschrijvingen een einddatum zat? Misschien heeft u dit zelf ingesteld of doet uw bank dit automatisch na een aantal jaar. Wilt u eens kijken of dit voor u opgaat en, als dat zo is, actie ondernemen?

- Heeft u al eens gedacht om uw bijdrage vast te leggen in een 5-jarige (langer mag ook) “Periodieke gift in geld”? Wanneer u dit doet kunt u jaarlijks ongeveer 50% van uw gift via de belasting terugkrijgen. Op deze manier kunt u uw gift verhogen en per saldo minder kwijt zijn. Als rekenvoorbeeld geef ik u: nu €50 per maand (per jaar €600), met een overeenkomst legt u vast dat u €75 per maand (per jaar €900) gaat schenken, hiervan krijgt u het volgende jaar ongeveer €400 terug. Conclusie u schenkt per jaar €500 en wij krijgen €900.

Is dit iets voor u? Op de site van de Belastingdienst is het formulier te vinden (https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z7fol.pdf).

Ook kunt u bij de penningmeester (ondergetekende 😊) een zover mogelijk ingevuld formulier opvragen.

Wilma

Liturgie

Bij de diensten

In de komende periode van vieringen op de zondagen hebben de meeste zondagen een groene liturgische kleur. Dat zijn zondagen waarop we mogen groeien, te verstaan als groeien in ons geloof en in ons samen vieren. De twee zondagen die een andere kleur hebben dan groen, zijn twee witte zondagen. Ook zondagen om te groeien in geloven, maar dan op twee feestdagen. Het zijn ook twee Mariale feestdagen – die ook blauw als kleur kunnen hebben – nl. het Ontslapen van de Heilige Maagd Maria én de Geboorte van de Heilige Maagd Maria. Kán de ene feestdag verplaatst worden naar de op de datum van de feestdag volgende zondag – wat we in de regel ook doen – de andere feestdag verplaatsen we meestal níet naar de zondag en vieren we alleen als de betreffende datum van de feestdag een zondag is. En dát is dit jaar het geval. Viert u mee?

Pastoor Rudolf

Noot: De geboorte van Maria op 8 september valt op de tweede zondag van de maand. Omdat het hier om een hoogfeest gaat wordt de viering van Schrift en Gebed verplaatst naar de eerste zondag van de maand, naar 1 september.

Pastoraat

Met enige regelmaat gaat de pastoor op huisbezoek; ofwel omdat daar om gevraagd is – já dat kan ook en denk vooral niet dat de pastoor het zo druk heeft en daarom niet gevraagd kan worden – ofwel omdat hij zelf het initiatief neemt. En ook als parochianen zien we naar elkaar om, bijvoorbeeld vanuit de bezoekersgroep maar ook omdat parochianen elkaar opbellen, bezoeken of een kaartje sturen.

Pastoor Rudolf

Diaconaat

Voedselbank

Maandag 25 maart, dus vlak voor het Paasweekend, hebben wij vier goed gevulde dozen naar de Voedselbank Amersfoort gebracht. Hartelijk dank voor uw gulle gaven! In de Joris op 't Zand nummer 2 heeft de penningmeester een financieel overzicht gegeven over de collectes en giften in 2023, hieruit blijkt dat wij als parochianen voor de voedselbank €.965,55 gaven en daarnaast aan Kinderen van de Voedselbank €.446,20 hebben gedoneerd. Dat is toch ruim **€.1.400,00**, een mooi bedrag en ook daarvoor alle gevers hartelijke dank. Wij vonden dat wij u dit toch moesten melden, giften zijn immers niet zo direct zichtbaar als de door u meegebrachte boodschappen. Voor dit geldbedrag kan de voedselbank weer diverse andere dingen doen!



Wist u trouwens dat reeds in 1525 de broeders van Armen de Poth, van het bekende hofje in Amersfoort, etenswaren verstrekten aan “arme thuiszitters” en wel... in een pot, vandaar hun naam. De eerste voedselbank in Amersfoort dus. Tot 1975 deelden de regenten van Armen de Poth wekelijks broden uit. (Gelezen in De Stad Amersfoort van 15 april 2024). Ook wij blijven onze diaconale plicht doen en zo hopen wij **maandag 8 juli** weer een aantal dozen te kunnen wegbrengen. Wij rekenen op uw medewerking, waarvoor onze dank. Trouwens rechtstreeks geld doneren aan de Voedselbank Amersfoort kan altijd.

Martine en Hans

Doppen sparen voor hulphonden

Verbaasd ben ik dat u, trouwe inzamelaars, doppen blijft sparen. Ik krijg dan ook nog altijd bemoedigende opmerkingen te horen: ‘Ik blijf inzamelen zolang ik het kan!’ Of deze: ‘De tas met doppen staan klaar, maar ik vergeet ze mee te nemen! Ik zou zeggen: zet die tas op de deurmat, zodat u wanneer u ter kerke gaat, er over “struikelt”. Ik reken op u en verwacht in 2024 weer veel doppen te mogen wegbrengen. Hartelijk dank!

U spaart de doppen voor verschillende types hulphonden zoals een blindengeleidehond, een PTSS-assistentiehond of een ADL-assistentiehond, (ADL staat voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen) en als laatste een assistentiehond voor kinderen met een ziekte of handicap. O ja, dit nog: aai nooit een hulphond als deze aan het werk is en of leid hem ook niet op een andere manier af!

Hans



Douwe Egberts zegels

Heeft u het al gezien? Er staat een Douwe Egberts-blik waar u uw punten inleveren. Dit blik stond al een hele tijd ongebruikt in ons keukentje en dat is natuurlijk zonde. Nu maar hopen dat het blik snel vol zit en Hans kan gaan tellen 😊 .

Wilma

ENTREE blij met de collectes in de meimaand

Heel blij waren Frida en Marieke, coördinatoren van ontmoetingscentrum ENTREE, met de aandacht van onze parochie voor ENTREE in de maand mei. Ze vertelden na de dienst op 9 juni kort over het werk van de meer dan tachtig vrijwilligers die Amersfoorters in het laagdrempelige ontmoetingscentrum helpen met taal, met moeilijke formulieren en kinderen ondersteunen bij hun schoolwerk. Bovendien leren vrijwilligers en bewoners, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, elkaar beter kennen. Vrouwen met een migratieachtergrond (die voor taallessen komen) laten bijvoorbeeld de taalvrijwilligers kennis maken met het bereiden van gerechten uit hun eigen cultuur. Kortom, ENTREE zorgt voor saamhorigheid in de wijk.



Tijdens de ontmoeting met de coördinatoren na de dienst, overhandigden we ook symbolisch de opbrengst van de collectes in mei. Het bleek te gaan om een bedrag van € 725,-.

Een bedrag dat ons, initiatiefnemers, én ENTREE positief verraste. Een prachtig bedrag voor een mooi project. Mede namens ENTREE veel dank !

Henriëtte, Henk Jan en Lydia

PS: Achterin de kerk liggen folders over ENTREE. Als u in of in de buurt van Amersfoort woont en u hebt een uurtje over in de week, loop dan eens binnen. Met dat ene uur per week kunt u het verschil maken in het leven van een medemens en u leert er zelf ook nieuwe dingen.

Het adres: Haydnstraat 26a (☎ 033-7520045)

Kinderkerk

Nog een paar weken en dan starten de schoolvakanties. Even lekker 6 weken relaxen en bijkomen van een schooljaar hard werken.

In de zomervakantie zal er geen kinderkerk zijn.

De laatste kinderkerk voor de vakantie zal zijn op zondag 7 juli.

We gaan dan met z'n allen tijdens de kerkdienst een leuke activiteit ondernemen.

Wat we precies gaan doen hangt nog even af van de weersvoorspellingen. De ouders ontvangen nog een mail hierover. Na de zomerperiode zullen we weer starten op zondag 8 september.

We wensen iedereen alvast een leuke zomervakantie toe en we hopen jullie natuurlijk allemaal te zien op zondag 7 juli.



Verdieping

Op dinsdag 22 oktober komt priester Mattijs Ploeger naar onze parochie om een inleiding te houden over een aantal teksten in de liturgie, zoals bv. 'Heer, ik ben niet waardig ' wat gesproken wordt voorafgaand aan het ontvangen van de H. Communie. Maar ook de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea, die in 2025 maar liefst 1700 jaar bestaat (zólang gaat deze tekst al mee). En ook andere teksten in de liturgie zal hij de revue laten passeren. Aanvang van de avond is 19.30 uur.

Op donderdag 21 november komt priester Peter-Ben Smit naar onze parochie om een inleiding te houden over het evangelie van Lucas, omdat we dit evangelie vanaf de advent 2024 – die begint op zondag 1 december – als regel zullen gaan lezen. Hij vertelt over 't ontstaan, de achtergrond, de inhoud en de opmerkelijke verhaallijnen in dit evangelie. Aanvang van deze avond zal zijn 20.00 uur. Om 19.00 uur bent u eerst welkom in 't oecumenisch avondgebed.

Mocht u meer willen weten of één of beide avonden, dan kan dat via de pastoor.



Boeken van Berne

In de Joriszaal en ook achter in de kerk liggen een aantal boeken die wij hebben ontvangen om door te geven. Als u één of meerdere titels ziet die u graag zou willen hebben, dan bent u vrij om deze mee te nemen. Geeft u dan wel even aan pastoor Rudolf aan welk(e) boek(en) u meeneemt. Dan kan hij weer aanvullen vanuit de opslag op zolder. Een vrijwillige financiële bijdrage is uiteraard van harte welkom!

Pastoor Rudolf

Afscheid

Op 9 juni ging ik voor het laatst voor als lector.
Na ruim 25 jaar (eerst in Assen, daarna in Amersfoort) neem ik afscheid.

Met veel dankbaarheid kijk ik terug op alle keren dat ik mocht voorgaan. Het was inspirerend en verrijkend.

Telkens opnieuw de teksten op me in laten werken. Wat staat er? Wat zeggen deze woorden mij? Wat is hun context?

Om daarna te mogen delen wat ik gevonden had, wat mij geraakt had.

Het voelde rijk, samen met elkaar te vieren. Gemeenschap te zijn.

In de loop van de jaren ontwikkelden wij als lectoren een eigen format voor de vieringen van Schriftlezing en Gebed. Met eigentijdse formuleringen, met andere liederen, gebeden.

Met pijn in mijn hart neem ik afscheid.

Maar na 25 jaar volgen van het leesrooster is mijn inspiratie op.

Helaas bleek het niet mogelijk af te mogen wijken van dat vaste rooster.

Ik vind het jammer, er zijn immers zoveel aansprekende Bijbelgedeelten die nu nooit aan bod komen.

Ik wens ons als kerkgemeenschap toe, dat deze vorm van vieren behouden blijft!

Judith



KAARSEN ...

Wat zou de kerk vreemd leeg zijn als er geen kaarsen waren...

Ieder jaar op Goede Vrijdag, als we gedenken dat Christus gestorven is aan het kruis, wordt het hé-le-maal donker in de kerk. Ook dit jaar trof me dat weer zeer. Het zette me aan het denken. Wat zou de kerk anders zijn als we bijvoorbeeld vanwege brandgevaar geen kaarsen meer mochten gebruiken.

En God zei: "Laat er Licht zijn!" en er was Licht. (Genesis 1;3)

Licht is Gods geschenk aan de wereld. In de kerk branden we kaarsen, liturgische kaarsen. Symbolen van Licht. Ze zijn zó belangrijk, hulpmiddelen voor onze mensenziel om ons geloof te beleven en te voeden in de liturgie. Onze kerkkaarsen, dat zijn er nogal wat. Ik stak mijn licht op bij Allan, die in onze kerk voor de kaarsen zorgt.

Wat voor kaarsen hebben we in onze kerk, Allan?

We hebben verschillende kaarsen voor verschillende plekken in de kerk. Op het hoogaltaar staan er zes, aan elke zijde drie. Heel soms staat er een zevende kaars, een lange slanke kaars in het midden; dat is de bisschopskaars. Deze brandt alleen als de bisschop bij de mis aanwezig is. Allan vertelt enthousiast verder: "Op het vieraltaar staan kaarsen. Bij Jozef en Maria staan er twee, aan de beide zijden van het hoogaltaar, bij de lezenaar staan er ook twee en bij de twee standaarden voor de Bijbel, die onze pastoor eigenhandig maakte, staan er weer twee. Dan heb je nog de kinderkerkkaars

die altijd met de kinderen meegaat als ze naar de Joriszaal gaan. En de adventskranskaarsen die dus alleen tijdens de adventstijd dienst doen. En dan zijn er natuurlijk de offerkaarsen bij de Mariahoek en devotiekaarsen voor de paasnacht”.

De allerbelangrijkste kaars is natuurlijk de paaskaars benadrukt Allan. De Godslamp wordt er mee aangestoken en deze vlam brandt áltijd, het hele jaar door tot Goede Vrijdag. Dan wordt het helemaal donker, ook de Godslamp wordt gedoofd. Tot het paasnacht is en de nieuwe paaskaars wordt ontstoken als symbool van de opstanding van Christus. Altijd wordt het vuur van de Godslamp gebruikt om de andere kaarsen mee te ontsteken. Deze mededeling van Allan vind ik heel bijzonder. Ik was me er nooit van bewust, maar er wordt nooit een aansteker of lucifer gebruikt om de kaarsen voor de vieringen te ontsteken. De vlam van de Godslamp wordt gaande gehouden door de koster en pastoor die iedere 7 dagen een nieuwe noveenkaars (kaars in omhulsel die 9 dagen blijft branden) plaatsen in de Godslamp en de oude vlam gebruiken om de nieuwe kaars mee aan te steken. De oude kaars wordt bij de schrijn met de restanten van het Mariabeeldje neergezet en brandt daar helemaal op.

Deze symboliek is zo prachtig! Het Licht in de duisternis blijft gaande. Het symbool van hoop, een licht op ons pad, een lamp voor onze voeten!

Johannes 8,12: “ Ik ben het Licht van de wereld, wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van leven hebben.”

Op een rijtje alle kaarsen die in onze kerk gebruikt worden; Paaskaars, Godslamp, bisschopskaars, hoogaltaarkaarsen, vieraltaarkaarsen, kaarsen die bij de bediening van sacramenten worden gebruikt, Jozef- en Mariakaarsen, kaarsen bij de lezenaar, kaarsen bij de standaarden voor de bijbel, Adventskranskaarsen, kinderkerkkaars, offerkaarsen en devotiekaarsen.

13 soorten kaarsen! En dan hebben we het nog niet over de kleine lichtjes die we ontsteken als we de overledenen herdenken bij de viering van Allerzielen. Allan vertelt dat ieder jaar met Kerst alle kaarsen vernieuwd worden. “Het is wel een kostbare zaak. Vroeger kregen we ook met Pasen nieuwe kaarsen. Dat werd wat te prijzig”. Liturgische kaarsen worden met veel zorg gemaakt. De paaskaars heeft altijd een afbeelding, net als de kinderkerkkaars.

De pastoor kiest deze uit. De paaskaars wordt gemaakt in de kaarsenmakerij van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. De prijs van een paaskaars varieert van ongeveer €100 voor de kleinste van 90 cm en twee kilo tot meer dan €200 voor de grote van 120 cm en acht kilo. Allan gaat verder: “Ik weet ook in welke kaars een conisch en in welke een recht pengat zit. Dat is belangrijk om te weten welke kaars op welke kaarsenstandaard kan staan.



Ik besteed er natuurlijk ook altijd aandacht aan dat de kaarsen op het hoogaltaar vanuit de kerk gezien goed en vooral récht staan. Dat is nog niet zo makkelijk trouwens”.

Ik ben heel wat wijzer geworden, dank je wel Allan voor je zorg voor onze kaarsen!

Ankie

Hoop, geloof en vreugde in Wenen

Wij, Wim en Betty, verbleven van 4 tot 12 mei op een camping nabij de mooie stad Wenen. Uit de drie oudkatholieke parochies die Wenen telt, selecteerden wij de Heilandskirche Wien, waar op 5 mei o.a. het Heilig Vormsel zou worden toegediend door de Oostenrijkse vrouwelijke bisschop Maria Kubin.



Zes jonge mensen in de leeftijd van ongeveer 16 tot 18 jaar hadden zich hierop voorbereid. In de week voorafgaand aan de eucharistieviering hebben de vormelingen een maaltijd bereid voor 30 dakloze mensen. De film die zij hiervan maakten werd tijdens deze dienst getoond: hartverwarmend en bijzonder!

Wij hebben deze zeer goed bezochte viering ervaren als hoopvol, vrolijk en inspirerend!

Waar wij in onze vieringen meestal zeer gestructureerd zijn, was de handelwijze hier zeer ongedwongen. Meteen bij binnenkomst werden wij door de pastor hartelijk verwelkomd, zodat we ons meteen welkom voelden. Een bevlogen bisschop refereerde in haar preek aan de teksten van de lezingen - waarin de discipelen van Jezus tijdens een storm angsten uitstonden - en aan haar eigen herinnering in haar jeugd over de angst van haar ouders bij iets soortgelijks. Dat heeft haar verder de weg gewezen in de richting en de functie, die zij nu in haar leven vervult.

Na de viering hebben wij nog even met haar gesproken en vroeg zij: hoe gaat het met Bernd en Dick Schoon? Waarin een kleine kerk groot kan zijn!

Uiteraard waren er na de viering drankjes, hapjes, gebak, etc. Ruim voldoende om iedereen te laven!

Vol van positieve en waardevolle gevoelens vervolgden wij onze dag bij Schloss Schönbrunn: ook prachtig!

Betty en Wim

NB: voor meer informatie over deze eerste vrouwelijke bisschop verwijst ik jullie graag naar www.oudkatholiek.nl!

Groene Joris!

In de gemeentevergadering van april bleek er breed draagvlak voor het aanmelden van onze parochie als ‘Groene Kerk’. Deze aanmelding betekent dat we als parochie bereid zijn om jaarlijks een of meer ‘groene’ stappen te

zetten. Het kerkbestuur zal ons aanmelden en op enig moment komt er dan aan ons kerkgebouw een bordje 'groene kerk' te hangen. Belangrijker is dat we minstens eenmaal per jaar in een gemeentevergadering samen bedenken wat een volgende groene stap kan zijn.

In de gemeentevergadering van april werd de suggestie gedaan om de radiatoren in de Joriszaal aan de achterzijde van folie te voorzien om zo de warmteafgifte richting zaal te bevorderen. Dit lijkt ons een mooi extra klusje voor de eerstvolgende grote schoonmaakbeurt van de kerk. Ook werd het installeren van zonnepanelen genoemd als mogelijkheid. Tot nu toe stuit dat op bezwaren omdat ons gebouw een beschermd monument is. Aan het bureau dat voor onze parochie het meerjarenonderhoudsplan opstelt, zal worden gevraagd om te kijken of door de mogelijk iets soepelere opstelling van de overheid, ook op (een deel van) ons dak zonnepanelen kunnen worden gelegd.

Overigens gebeurt er al aardig wat op het punt van verduurzaming. Zo wordt er, vergeleken met een paar jaar geleden, in het kerkgebouw op zondag aanzienlijk minder warm gestookt; er worden gedeeltelijk biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen gebruikt in navulflessen; de stompjes van de kaarsen worden weggebracht naar een Amersfoortse kaarsenmaakster die daarvan weer nieuwe kaarsen maakt en in het voorjaar en de zomer zien we met enige regelmaat een zelf geplukt veldboekje op het altaar. Vele jaren geleden zijn al eens "wieken" aangebracht in de nok van het kerkgebouw zodat de warmte die omhoog stijgt weer naar beneden gaat.

Mocht u tips hebben voor verduurzaming, wacht dan vooral niet tot een volgende gemeentevergadering maar kom met uw suggestie naar ons toe.

Henk en Lydia van 'Groene Joris'

Parochielunch - nazomer

Om uitgebreid bij te praten na de zomer houden we een parochielunch op zondag 22 september, meteen na de koffie.

We vragen iedereen om iets mee te brengen voor deze lunch: een stukje kaas, een beetje salade, wat fruit of iets anders dat past bij de lunch. Reken op twee tot drie personen, anders wordt het al gauw veel te veel. Wij zorgen voor vruchtensap en stokbrood.

Iedereen is van harte welkom, ook als je niet zo vaak in de kerk komt, of als het lang geleden is dat je bij ons was. Kom vooral ook als je niets kunt of wilt maken, het gaat om je aanwezigheid en de gezelligheid.

Graag tot ziens de 22^e september!

Monique, Inez en Lydia

PS: Wil je iets maken maar zijn de kosten bezwaarlijk, zoek dan contact met de pastoor. Er is een 'potje' voor deze parochielunches.

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 30 juni; 10.00 uur zondag na Pinksteren 8 Eucharistieviering	Spreuken 3, 1-8	2 Korintiërs 8, 9-15	Marcus 5, 22-43
Zo 7 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 9 Eucharistieviering	Ezechiël 2, 1-7	2 Korintiërs 12, 1-10	Marcus 6, 1-6
Zo 14 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 10 Schriftlezing & Gebed	Amos 7, 7-15	Efeziërs 1, 1-14	Marcus 6, 6b-13
Zo 21 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 11 Eucharistieviering	Jeremia 23, 1-6	Efeziërs 2, 11-22	Marcus 6, 30-44
Zo 28 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 12 Eucharistieviering	Jesaja 63, 7-14	Efeziërs 3, 14-21	Marcus 6, 45-52
Zo 4 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 13 Eucharistieviering	Exodus 16, 2-15	Efeziërs 4, 17-25	Johannes 6, 24-35
Zo 11 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 14 Schriftlezing & Gebed	Deuteronomium 8, 1-10	Efeziërs 4,30 – 5,2	Johannes 6, 37-51
Zo 18 augustus; 10.00 uur Ontslapen van de H. Maagd Maria Eucharistieviering	Openbaring (11,19) 12,1-6a (7-10a)	1 Korintiërs 15, 20-26	Lucas 1, 46-55
Zo 25 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 16 Eucharistieviering	Jozua 24, 1-2 en 14-25	Efeziërs 6, 1-9	Johannes 6, 60-69
Zo 1 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 17 Schriftlezing & Gebed	Deuteronomium 10, 12-21	Efeziërs 6, 10-20	Marcus 7, 1-23 evt. zonder 9-13&16-20
Zo 8 september; 10.00 uur Geboorte van de H. Maagd Maria Eucharistieviering	Micha 5, 1-3	Openbaring 21, 1-7	Lucas 1, 39-45

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B - jaar van het oud-katholiek lectionarium

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube.

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem** worden uitgezonden op het kanaal [Oud-Katholiek Haarlem](#).*

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht** worden uitgezonden op het kanaal van [Oud-Katholiek Utrecht](#).*

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag en Bachdag

Op zaterdag 14 september (en zondag 15 september, maar dan doen wij niet mee) is het weer Open Monumentendag (OMD). Die zaterdag wordt ook het Groot Amateurfestival - kortweg GAF - gehouden. Voor beide evenementen stellen wij onze kerk, net als vorig jaar, open.



Het thema van de OMD voor 2024 is “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”. Mensen en samenlevingen zijn altijd in beweging: in tijden van vrede en oorlog, voor pelgrimsreizen, handel en ontdekking. En wat betreft de pelgrimsreizen kunnen wij daarover meepraten.

Met de organisatie van het GAF hebben we afgesproken dat er maximaal 3 korte (30 minuten) optredens zullen plaatsvinden. Ook zal er alleen akoestische muziek c.q. begeleiding zijn.

Op zaterdag 12 oktober zal de 2-jaarlijkse Bachdag Amersfoort plaatsvinden. Onze kerk is dan ook één van de locaties waar gratis concerten gegeven zullen worden (wel is er collecte of QR-code).



Uit ervaring weten we dat het geweldige dagen zijn met veel geïnteresseerden. Zonder vrijwilligers is het niet goed mogelijk gastvrijheid te bieden aan de vele belangstellenden die op één van deze dagen onze kerk bezoeken.

Lijkt het u leuk een paar uurtjes als gastheer of gastvrouw onze kerk te vertegenwoordigen, noteer 14 september en/of 14 oktober in uw agenda en meld u aan bij Wilma; persoonlijk of ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl.

Het gaat beslist niet om de hele dag maar zo'n twee tot vier uur tussen 10.00 en 17.00 uur. Bij het maken van de roosters houden we zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeuren. De inwendige mens wordt niet vergeten 😊.

Rudolf en Wilma

Oproep



Beste parochiegenoten,

Bij dezen wil ik jullie graag laten weten dat ik op 20 oktober ga meelopen in de marathon van Amsterdam. Inmiddels ben ik al lekker aan het trainen en ik heb er dan ook heel veel zin in. Echter loop ik die dag niet alleen maar voor mezelf maar doe ik mee namens het KWF om geld op te halen voor onderzoek en behandeling tegen kanker.

De bedoeling is om (vóór 20 augustus i.v.m. startbewijs) zoveel mogelijk donaties op te halen. Voor diegenen die mij kunnen en willen sponsoren hier de link

<https://acties.kwf.nl/fundraisers/roberttimmer/amsterdam2024> en de QR code.

Alvast heel erg bedankt!

Robert Timmer



Amersfoortse (binnenstads)kerken

Mini-symposium 15 jaar oecumenisch avondgebed

In september is het 15 jaar geleden dat Grete en Emile, Bas, Marjon en André samen met een paar parochianen van de rooms-katholieke “buren” begonnen met een wekelijks avondgebed in onze kerk. Een half uur van stilte en bezinning met een psalm, een lezing, gebed en muziek. Sindsdien kwamen er vaste bezoekers en vele passanten meebidden.

Sommigen komen elke week, anderen een enkele keer. Zo nu en dan komen er middelbare scholieren, die als opdracht van school een verslag moeten maken van een kerkdienst. Dit avondgebed van de binnenstadskerken wordt nog altijd iedere donderdagavond om 19.00 uur in onze kerk gehouden (behalve in de maanden juli en augustus).

Om de 15^e verjaardag van het avondgebed te vieren, organiseert de werkgroep “Avondgebed” een mini-symposium op zaterdag 7 september in onze kerk. Theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen spreekt dan over de betekenis van stilte: stilte is een belangrijk onderdeel van het Amersfoortse avondgebed. Maar waarom ben je stil? En waar denk je aan tijdens de stilte? Hoe richt je je gedachten?

Professioneel zanger en dirigent Bas Ramselaar is een regelmatige bezoeker van het avondgebed in Amersfoort. Hij leidt een workshop met de titel “Uw spraak verradt u” over het gebruik van je stem als je voorganger bent in de liturgie.

We beginnen het symposium met een ochtendgebed. We sluiten af met een lunch waarvoor de deelnemers zelf hun brood meebrengen, de werkgroep zorgt voor vruchtensap en fruit. Iedereen is van harte welkom!

Programma:

09.30 uur inloop met koffie en thee

09.45 uur ochtendgebed

10.15 uur lezing van Peter Nissen

11.30 uur workshop over stemgebruik door Bas Ramselaar

12.30 uur - 13.00 lunch

De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd. Aanmelding wordt op prijs gesteld (via pastoor@amersfoort.okkn.nl,); ook ‘spontane’ deelnemers zijn welkom.

Lydia, namens de avondgebedgroep



Momentum

Tussen 1 mei en 1 oktober is de St. Joriskerk in principe elke zondagmiddag gratis toegankelijk van 14.30-17.00 uur. Om 15.00 uur en om 16.00 uur is er een Momentum van 15 minuten, van livemuziek, lezing van enkele Bijbelteksten en stilte.

Zie voor meer informatie: <https://www.geloven033.nl/momentum-2/>

Verdieping - uit overwegingen

Sommige overwegingen hebben elementen die een groter podium verdienen.

Uit de overweging van Lydia op 12 mei - toegeschreven aan de Tsjechische auteur en politicus Vaclav Havel (1936-2011)



Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop.

Als dat niet het geval is, is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme; evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.

=====

Uit de overweging van Judith op 9 juni komen drie dagboekfragmenten waarvoor zij zich liet inspireren door drie generaties vrouwen:

Eva, de vrouw die door de Eeuwige zelf de adem ingeblazen kreeg;

Eva Maria, dochter van Maria en Jozef, zuster van Jezus die de Messias genoemd wordt en Maria Eva, 30 jaar oud, kind van onze tijd.

Dagboekfragment 1

Uit het dagboek van Eva, vrouw van Adam, moeder van Kaïn, Abel, Seth, veel dochters en zonen die ongenoemd blijven.

Vertrek uit de tuin van de Schepper

Ik moet gaan... Ik weet het en ik wil niet. Ik wil niet die kou en donker in van dat verschrikkelijke mens-zijn. Waarom duw je me over de rand? Waarom houd je me niet vast? Ik zie wel, dat je liefdevol naar me kijkt. Maar toch stuur je me weg! Je laat me in de steek! Ik heb niet genoeg bagage - laat me hier blijven. Ik ben zo bang!

Als ik omkijk zie ik de warmte, het licht, de volmaakte schoonheid, liefdesenergie. Zo geborgen, zo veilig, gekoesterd. Ik kan niet weg!

Zo laat je me toch niet gaan? Je maakt me woedend, barst dan maar. Ik doe het wel alleen! Alleen mijn maatje Adam vergezelt mij. Even naakt en weerloos als ikzelf.

Je warme moederenergie is ook al nergens te bekennen. Zij duwde me al eerder uit de kraamkamer. “Ga spelen, ga ontdekken. Groei!” Haar liefdevolle armen, haar borsten, haar schoot – wat een veilige, liefdevolle omhulling! Daar begon het al. Ga maar groeien!!

En ik begon naïef rond te kijken. Wat een rijkdom aan energieën, wat een onmetelijke, onvoorstelbare ruimte. Dit is het paradijs. Jij was daar met je vaderenergie. Je leidde me rond, omringde me met je liefde. Ik voelde me groeien in jouw nabijheid. Het voelde of ik een speciaal plekje bij je had – uitverkoren ziel. Je gaf me een tegenover – mijn Adam. En je nodigde ons uit alles te ontdekken, alles te proeven, te ruiken, te voelen.

Je gaf ons 1 restrictie.

Midden in die weelderige tuin waar je ons liet ronddwalen stonden 2 bomen, allebei even mooi en verleidelijk uitnodigend. De boom van het leven en de boom van goed en kwaad, zoals jij die noemde. En van die ene prachtige boom moesten we afblijven. Als we daarvan zouden eten zouden we sterven. Wat dat was, sterven? We hadden geen idee. We groeiden, stelden vragen. Wat betekent dat - “Geschapen naar beeld en gelijkenis van hem die ons de adem inblies?” Waarom mogen we geen kennis hebben aan goed en kwaad? Wat betekent kwaad? Wat betekent sterven?

Brandende vragen, die zich steeds in mijn hoofd vormden. Ja, en toen. We konden onze nieuwsgierigheid niet langer bedwingen, we wilden alles! Gelijk zijn aan hem die ons geschapen had. Wat een afschuwelijke ervaring was dat! Verbijsterd stonden we daar. Plotseling voelden we ons naakt en vervreemd van elkaar. Adam – mijn maatje! Een vreemde?

Je riep ons. Als een warme wind riep je ons tevoorschijn. “Waar zijn jullie”? Je keek door mijn schaamte heen. Liefdevol.

En toch stuur je me weg! Razend ben ik. En bang. Zo bang voor wat me te wachten staat. De kou, de eenzaamheid. Waar ben je nu? Ik durf er nauwelijks op te vertrouwen, dat je bij me blijft. En toch – een heel klein troostend lichtje in de verte! Ik ga, ik moet wel. Geef me vertrouwen. Laat me niet alleen.

Door de angst heen – soms – een beetje nieuwsgierigheid. Avontuur. Ik kan dit. Ik voel je liefdesenergie. Soms. Even. In dat kleine lichtje, dat me de weg wijst. In de stem die zegt: “Je hoeft niet bang te zijn.”

Ik ga.

Terugblik

En nu, oud en wijs geworden blik ik terug. Ja, ik heb weet van dood en pijn en angst. Maar ik heb ook veel vreugde gekend. Ik heb geleefd. Ten volle.

En dankbaar blik ik terug. De liefdesenergie, die mij riep is met mij meegegaan. Ik mag in vrede sterven.

Dagboekfragmenten 2 en 3 in de komende nummers.

Seminariedag

Op zaterdag 28 september zal het studiejaar 2024-2025 van het Oud-Katholiek Seminarie officieel worden geopend. Deze Seminariedag is open voor alle geïnteresseerden en begint om 14.00 uur in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Het programma bestaat uit een openingscollege en bijdragen van de rector en studenten die worden afgewisseld met muzikale intermezzi. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

OKKN magazine nu ook online te lezen

Om nieuwkomers en belangstellenden kennis te laten maken met de Oud-Katholieke Kerk, is ons magazine sinds kort niet alleen in de parochies te vinden, maar ook online te lezen. Het laagdrempelige tijdschrift bevat interviews, reportages en achtergrondartikelen waarin de veelkleurigheid van de kerk naar voren komt.

Heb jij hem al digitaal doorgebladerd of gedeeld? Dat kan op de website oudkatholiek.nl

Marieke Ridder tot deken en Rudolf Scheltinga tot kanunnik verkozen

De aartsbisschop van Utrecht wordt in zijn bestuur van het bisdom bijgestaan door het Metropolitane Kapittel van Utrecht. Dit kapittel heeft een lange geschiedenis waarvan de oorsprongen teruggaan tot in de hoge middeleeuwen.

De maximaal negen leden, de kanunniken, worden door het kapittel zelf gekozen. Zij geven de bisschop raad en plegen met hem overleg over het bestuur en de belangen van het diocees, het beheer van het vermogen van het bisdom en zij voeren het beheer en de beschikking over de eigendommen en het vermogen van het kapittel. Omdat de deken van het Kapittel, kanunnik Wietse van der Velde zijn taken moest gaan neerleggen per 1 juli, vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens, koos het kapittel een nieuwe deken uit zijn midden, kanunnik Marieke Ridder. En omdat er ook een zetel vacant was werd hierin voorzien door het verkiezen van een nieuwe kanunnik en dat werd Rudolf Scheltinga. De verkiezing vond plaats op 6 juni toen het kapittel in vergadering bijeen was. Op 7 juni werd pastoor Rudolf gebeld door deken Wietse van der Velde met de mededeling dat het kapittel hem tot kanunnik verkozen had. Pastoor Rudolf aanvaardde zijn verkiezing en werd daardoor meteen lid van het kapittel.

Een belangrijke taak van het kapittel is het kiezen van een nieuwe aartsbisschop als de bisschopszetel vacant wordt. Sinds 1920 "assumeert" (voegt toe) het kapittel voor die gelegenheid de dienstdoende geestelijken van het aartsbisdom. Nog weer later werden hieraan ook een aantal door het kapittel aangewezen leken toegevoegd, waarbij deze laatsten een derde van het aantal stemmen hebben.

De aartsbisschop is krachtens zijn verkiezing kanunnik en voorzitter van het kapittel. Het kapittel kiest uit de overige kanunniken een deken, een secretaris en een arcarius (financiën). De bevoegdheden van het kapittel zijn vastgelegd in het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De taak, organisatie en werkzaamheden van het kapittel zijn vastgelegd in het [Statuut van het Metropolitane Kapittel van Utrecht](#) (te vinden op de website oudkatholiek.nl).

De officiële installatie van pastoor Rudolf zal zijn in de Sint Maartenviering van de Geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht, op vrijdag 8 november, in de kathedrale kerk in Utrecht. Het tijdstip wordt in de volgende Joris op 't Zand bekend gemaakt.

Concerten en meer

Orgelconcerten

In de Joriskerk begint op woensdag 3 juli weer de gebruikelijke serie Zomerconcerten. Vervolgens vindt er tot en met 4 september iedere woensdagavond om 20.00 uur een concert plaats. De organisten zijn achtereenvolgens: Geerten van de Wetering (Canto Ostinato), Hayo Boerema m.m.v. Laurens Collegium, Leo van Doeselaar (Bach), Matthias Havinga. Rien Donkersloot, Harm Hoeve, Jos Maters, Rien Donkersloot, Laurens de Man en Jaap Zwart. Entree €10 incl. koffie, tot 18 jaar gratis. Meer informatie: ccjk.nl/concerten



Mariavaarten bij de waterlijn

Op donderdag 15 augustus wordt een speciale Mariavaart gevaren door de Amersfoortse Waterlijn. De gids vertelt over waar in de middeleeuwen de kloosters lagen en welke functie ze hadden, en over het mirakel van Amersfoort in 1444 en de vele mirakels die daarop volgden en vaart langs de Mariaplaquette in de tweede stadsmuur.



De tocht eindigt bij onze kerk, waar onder het genot van een kopje koffie of thee in de Joriszal het verhaal wordt verteld. Daarna kunnen de restanten van het Mariabeeldje en heel misschien het mirakelboek worden bewonderd door de gasten. Het vertrekpunt is bij de Onze Lieve Vrouwetoren om 10.45 uur en de kosten bedragen €12,50 per persoon.

Kaarten verkrijgbaar in de winkel: Krommestraat 3, 3811 CA Amersfoort of online

Evensong

Zondag 6 oktober is er weer (na de zomervakantie) een Evensong in de Joriskerk. Deze keer met medewerking van het St. Joriskamerkoor onder leiding van Wouter Verhage.

Aanvang 15.30 uur, gratis entree, collecte na afloop en via QR-code.

Heiligen in spijkerbroek: expositie door Mariska Teuben-van der Leest
 Hedendaagse mensen, in T-shirt en spijkerbroek, zo portretteerde tekenaar Mariska Teuben-van der Leest twaalf katholieke heiligen. De heiligen zijn te zien bij de expositie “Toegewijd, heilige levensverhalen” in de Utrechtse Gertrudiskathedraal (Willemsplantsoen 2).

De levens van heiligen lijken vaak ver van ons af te staan. Om hen dichterbij te brengen, wilde Mariska ze als moderne mensen afbeelden en ging ze op zoek naar geschikte modellen. In het geval van de heilige Augustinus koos ze vanwege zijn Algerijnse afkomst en losbandige jeugd voor rapper Boef, maar ook collega’s en Herman Finkers werden nagetekend.



Zo staan er hele dagelijkse mensen, maar de grote aureolen maken duidelijk dat deze heiligen in hun toewijding aan God, mens en dier, al eeuwen mensen hebben kunnen verlichten en inspireren.

De expositie met “heiligen in spijkerbroek” loopt tot 14 september. Je kunt de tekeningen van Mariska bekijken, maar ook luisteren naar minipodcasts. Hierin vertellen de twaalf geportretteerde heiligen zelf hun levensverhaal aan de bezoeker, begeleid door de sacrale muziek van Arvo Pärt.

Openingstijden

Iedere zaterdag van 13.00-16.00 uur. Vanaf donderdag 4 juli geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00-16.00 uur.
 Toegang gratis.

Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere zondag om 15.00 en 16.00 uur Momentum in Joriskerk</i>				
<i>iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk</i>				
<i>5 juli - 4 september iedere woensdag om 20.00 uur orgelconcert in Joriskerk</i>				
juli				
zo	7	10.00	Utrecht	Summerschool I t/m 12 juli
			Kerkgebouw	laatste inlevermoment Voedselbank voor de zomer
wo	10	15.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	11	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
vr	12	12.30	Doetinchem	Inkeerdagen t/m 15 juli
zo	14	10.00	Utrecht	Summerschool II t/m 19 juli
za	20		Elders	Jeugdkamp t/m 27 juli
augustus				
wo	14	15.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	15	10.45	OLV-toren	Mariavaart
		14.00	Joriszaal	Seniorencafé
zo	18	10.00	Kerkgebouw	Ontslapen v.d. H. Maagd Maria
zo	25			Kopijsluiting Joris op 't Zand

agenda (vervolg)				
september				
zo	1	10.00	Kerkgebouw	Straatpastoraat komt langs
do	4	19.00	Kerkgebouw	1 ^{ste} Avondgebed na de zomer
za	7	9.30	Kerkgebouw	Mini-symposium Avondgebed
zo	8	10.00	Kerkgebouw	Geboorte v.d. H. Maagd Maria
Digitale en papieren versie Joris op 't Zand zijn verschenen				
wo	11	15.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	12	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
za	14	10.00	Kerkgebouw	Openmonumentendag en GAF
vr	20		Elders	Leringweekend (oudkatholiek.nl)
zo	22	11.45	Joriszaal	Parochielunch
za	28	14.00	Haarlem	Seminariedag
oktober (vooruitblik)				
zo	6	15.30	Joriskerk	Evensong
za	12	10.00	Kerkgebouw	Bachdag
zo	20	11.45	Joriszaal	Gemeentevergadering
di	22	19.30	Joriszaal	Inleiding door M. Ploeger
november (vooruitblik)				
vr	9		Utrecht	Installatie R. Scheltinga
do	21	20.00	Joriszaal	Inleiding door P-B Smit

Eens zal er vrede zijn

Jesaja 11 en 65

Eens zal er vrede zijn,
eens droogt God elke traan
en nergens wordt meer kwaad gedaan,
op alles staat Zijn heilige naam.
Geen oorlog wordt geleerd
wanneer de Heer regeert.

Eens zal er vrede zijn,
eens komt Gods Kanaän,
de wolf ligt rustig naast het lam,
de leeuw en beer zijn lief en tam,
de angsten zijn voorbij,
de kinderen spelen vrij.

Eens zal er vrede zijn,
eens wordt Gods naam gehoord.
Hij spreekt voorgoed het laatste woord
en opent zelf de gouden poort.
Dan staan wij in het licht
dat straalt van Gods gezicht.

Liedtekst van Hanna Lam (1928-1988), overgenomen uit: *Naam die oplicht in de nacht. Gedichten en liederen over de naam van God* (Uitg. Mozaïek Zoetermeer, 2004)

Redactie Joris op 't Zand:

Ankie, Henk, Rudolf en Wilma

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Kopijsluiting: 25 augustus 2024

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 202403