

Joris op 't Zand



1700 jaar Concilie van Nicea

(zie pagina 15 e.v., foto Wikipedia)

Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

*Kerkgebouw
Joriszaal*

't Zand 13, Amersfoort
Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor

Rudolf Scheltinga
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 06-55768444; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Kerkbestuur

*Voorzitter
Secretaris*

Rudolf Scheltinga
vacant
✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester

Wilma van Oevelen-Eijkelboom
☎ 035-6010246; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid

vacant

Lid

vacant

Kosters

coördinatie: Allan Cramer; ✉ allanscramer@gmail.com

Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)

Webmaster

via ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Bankrekeningen:

ING:

NL62 INGB 0000 4437 46

T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen:

Parochie: amersfoort.oudkatholiek.nl

Landelijk: oudkatholiek.nl

facebook.com/okkamersfoort

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen.

Alle informatie hierover is te vinden op de website:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet: ✉ marcel.vandervloet@okkn.nl ; ☎ 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek: ✉ mary.hallebeek@okkn.nl ; ☎ 06 28 89 27 84

zie verder:

<https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>

Nummer: *Periode 202501, maart – april 2025*

★Kopijsluiting: 30 maart 2025★

OP HET LEVEN! Zeven handvatten¹ voor een praktisch geloof

Zusters en broeders,

Met verbazing zien verschillende kerken dat jongeren zonder christelijke achtergrond zich willen laten dopen of zich aansluiten. Ze ontdekten in *reels* persoonlijke verhalen van gelovigen. Sommigen spreken van een trend, en uitgaven zoals de *Zij lacht Bijbel* worden bestsellers. “Als ik stress heb, kan ik dat bij God neerleggen,” zegt een jonge gelovige. “Geloof geeft rust en houvast,” zegt een ander.

Veel gelovigen worden blij van de hernieuwde aandacht voor zingeving. Ze herkennen de waarde van het geloof voor je leven. Geloof biedt in deze tijd, die op zoveel manieren verwarrend is, een tegenwicht tegen de chaos. Nu we ons steeds vaker moeten afvragen of informatie betrouwbaar is of *fake*, bieden de eeuwenoude verhalen van de Bijbel houvast en kan een kerk een genadig toevluchtsoord zijn.

Maar geloof is meer dan een bron van rust. Het stelt je ook scherpe vragen over je eigen manier van leven. Waar ligt jouw fundament als alles vloeibaar lijkt? Hoe weet je wie je bent, als identiteit steeds opnieuw gedefinieerd wordt? Wie ben je, als je eindeloze keuzes hebt? Geloof biedt je geen eenvoudige antwoorden op al deze vragen, maar wel een manier om ermee om te gaan in je dagelijks leven.

Uitgedaagd door de vragen van toetredende jongeren naar een christelijke leefwijze die bij onze liturgievierende gemeenschap past, komen we tot de volgende zeven handvatten voor een praktisch geloof. We nodigen je uit deze te overwegen in deze Veertigdagentijd en door ze op je eigen leven te betrekken zien hoe ze voor jezelf uitpakken. Daarbij bidden we dat vertrouwen onze grondtoon blijft en niet angst ons leven in de greep krijgt. We bidden dat liefde alle duisternis verdrijft en dat we temidden van alle ontwikkelingen hoopvol samenleven vanuit het onoverwinnelijke licht van Pasen.

Al weten we niet hoe de toekomst van de Heer er precies uitziet, we geloven dat God ons toekomst heeft beloofd. In vertrouwen smeken wij God om zich aan de vervulling van zijn belofte te houden. Geloven is het waagstuk van durven hopen en vertrouwen. Dit geloof geeft zin aan elke dag van ons leven, hoop aan rechtelozen, toekomst aan wie een plaats ontzegd wordt, verwachting aan mensen in een verwarrende tijd, en voor wie volharden: met Christus opstanding uit de dood en nieuw leven.

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.” (Rom. 15,13)

We wensen iedereen een hoopvolle Veertigdagentijd toe,

Utrecht/Haarlem, 5 maart 2025

+ Barend Theodoor, aartsbisschop van Utrecht

+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem

¹ De zeven handvatten zijn hier weggelaten, het volledige herderlijk schrijven wordt in de parochiemail verstuurd en is te vinden op oudkatholiek.nl - redactie

Parochianen en gastleden



In de afgelopen periode ontvielen ons Gerda in de leeftijd van 90 jaar en Kitty in de leeftijd van 97 jaar.

Over beiden is een In Memoriam geschreven.

Net voor het verschijnen van dit parochieblad overleed Wol in de leeftijd van 85 jaar.

Met regelmaat treffen we nieuwe gezichten tijdens de kerkdiensten én ook bij 't koffiedrinken. Fijn wanneer wij een uitnodigende gemeenschap willen én blijven te zijn.

Pastoor Rudolf

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering op zondag 4 mei

Om alvast in uw agenda te noteren! Na de eucharistieviering op zondag 4 mei zal de vergadering om 11.45 uur beginnen. Na heel wat puzzelen is deze zondag eruit gekomen, we hopen op een goede opkomst.

Kerkbalans

Inmiddels heeft u de folder "Actie Kerkbalans 2025" digitaal kunnen ontvangen. Achterin de kerk liggen een aantal papieren exemplaren, een papieren versie kan ook - op verzoek - opgestuurd worden.



Een aantal van u heeft al gereageerd en hun bijdragen voor 2025 doorgegeven. Het wordt zeer op prijs gesteld als u dit doet, want deze vaste inkomsten zijn nodig om onze parochie draaiende te houden.

Een berichtje (per mail, post of mondeling) aan de penningmeester is voldoende.

Offertoriumcollecten

In de vastentijd collecteren wij bij de offertoriumcollecte voor de vastenactie van de landelijke kerk (zie pagina's 5 en volgende).

Jaarrekeningen 2022 en 2023



De goedkeuring over beide jaarrekeningen hebben we eind januari ontvangen. Ook ons budgetvoorstel voor 2025 (dit jaar dus) is goedgekeurd.

Tijdens de gemeentevergadering zal D.V. de jaarrekening 2024 en de begroting voor 2026 gepresenteerd worden.

Bij de diensten - onze opgang naar de Paastijd!

Op Aswoensdag (5 maart) om 19.30 uur beginnen we de Veertigdagentijd met een oecumenische viering in de Sint Joriskerk op de Hof.

Als mensen van verschillende kerken willen we samen beginnen aan de weg naar Pasen toe: de Vastentijd of Veertigdagentijd. We komen bij elkaar voor een viering rondom het ritueel van het Askruisje, in een viering van Schrift & Tafel.



Wie vorig jaar op Palmzondag een palmtakje heeft gekregen, kan die meenemen. We verzamelen de oude takjes om in het vuur te verbranden. Wat is er in het afgelopen jaar veel gebeurd!

Iedereen mag tijdens de viering naar voren komen om met de zwarte as een kruisje te krijgen op het voorhoofd. Het kruisje is een teken van boete en opnieuw mogen beginnen, verbonden met Christus. "Wees bereid de weg van Jezus te gaan, om samen met Hem op te staan!", zo klinkt het bij iedereen. Een moment van toewijding.

De viering wordt georganiseerd namens de Sint Franciscus Xaveriuskerk, de Oud-Katholieke Kerk H. Georgius, de Lutherse kerk, de Bergkerk en de Johanneskerk en is open voor iedereen die aan wil sluiten.

Elke donderdagavond is er om 19.00 uur het oecumenisch avondgebed in onze kerk. En elke zondag vieren we om 10.00 uur of een dienst van Schriftlezing en Gebed óf de eucharistie.

De Goede Week begint op Palmzondag (13 april). De eucharistieviering begint om 10.00 uur, met – wanneer het weer het toelaat, - de Palmwijding in de tuin van de pastorie. Vervolgens gaan we mét onze Palmpaasstocken en - takjes in processie naar de kerk. We lezen in die eucharistieviering ook het lijdensverhaal van Christus.

Pastoor Rudolf

Vastenactie 2025 - Bethunehuis in Hong Kong

Stel je voor dat je op een aantrekkelijk aanbod ingaat om in het buitenland te werken.



Als verantwoordelijke vrouw kun je dan voor je gezin, misschien zelfs hele familie thuis zorgen. Dat je voor je reis naar dit beloofde land moet betalen, lijkt je niet meer dan logisch bij zo'n goed vooruitzicht. Maar toegegeven, eigenlijk weet je niet heel goed hoe dit werkt. Dus wanneer je bij aankomst je paspoort moet inleveren, doe je dat. En ook als blijkt dat je nog een restschuld hebt van je reis, die toch wat duurder was, besluit je harder te werken om het af te betalen.

Je wordt misschien achterdochtig als je merkt dat je bed weinig meer is dan een lege plek op zolder. En als de vader des huizes meer van je wil dan alleen schoonmaken is het onprettig. Maar wat kan je nog doen? Je hebt verplichtingen thuis, geen geld, geen paspoort, geen idee van je rechten en je kunt letterlijk nergens heen. In Hong Kong komen dit soort schrijnende situaties vaak voor. Het Bethunehuis is een aan de Anglicaanse kerk gelieerde opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten. Ze komen meestal uit de Filippijnen of Indonesië – de schets van de situatie hierboven doet wellicht surrealistisch aan, maar hij is voor veel vrouwen de harde werkelijkheid. Missie Sint Paulus ondersteunt het Bethunehuis al sinds 2007. De vrouwen hebben niet alleen onderdak en noodhulp nodig maar ook voedsel, medische hulp en hulp bij hun gerechtelijke procedure. Zolang deze procedure loopt mogen zij niet werken of nieuw werk zoeken. Het Bethunehuis probeert de vrouwen te helpen hun vastberadenheid te versterken in hun reis naar gerechtigheid.

De opbrengst van de Vastenactie 2025 wordt graag bestemd voor het ondersteunen van de drie doelstellingen van het Bethunehuis. Deze doelstellingen zijn:

1. Veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes

De grootste kostenpost is de huur van het pand waar 40 vrouwen terecht kunnen. Daarnaast zijn er de kosten voor de maaltijden, kleding en artikelen voor persoonlijke hygiëne. De totale kosten hiervan komen uit op € 38 per vrouw per maand.

2. Het vergroten van het mentale welzijn



De migrantenvrouwen kunnen last hebben van een depressie en ervaren hopeloosheid en hulpeloosheid. Er wordt geprobeerd deze mentale last te verlichten door activiteiten en workshops te organiseren die voor afleiding zorgen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot.

In hun problematische situatie ervaren de migrantenvrouwen via deze activiteiten vreugde en positiviteit en bovendien vergroten de workshops de kans op een nieuwe baan.

Een baan die deze vrouwen, die door armoede gedreven in het buitenland werken, hard nodig hebben. Zodra zij weer aan het werk kunnen, kunnen zij met hun inkomen hun families in het thuisland weer steunen.

Eén van de activiteiten die voor afleiding zorgt, is de wandeltocht met na afloop een BBQ waaraan alle 40 bewoners en hun begeleiders meedoen. Zo'n dag kost maar € 8 per persoon en wordt vier keer per jaar georganiseerd.

Om nieuwe vaardigheden te leren die van pas komen in een nieuwe baan worden de volgende workshops aangeboden:



- *Kookworkshop*: er wordt geleerd om Chinees, Indonesisch en Westers te koken en er wordt ook aandacht gegeven aan bakken. Elke workshop kunnen 12 vrouwen meedoen en de kosten bedragen inclusief ingrediënten € 9,50 per persoon.
- *Zorg voor een kind met ADHD*: de deelnemers (max. 24) leren hier van een professional hoe zij een kind met ADHD kunnen begeleiden en waar zij allemaal rekening mee moeten houden bij de zorg voor deze kinderen. De kosten per deelnemer bedragen € 26,25.

- *Zorg voor ouderen met Dementie*: Ook deze workshop wordt door een professional gegeven en de deelnemers (max. 24) leren hier hoe zij de beste zorg kunnen geven aan dementerende ouderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. De kosten bedragen ook hier € 26,25 per deelnemer.

3. Toegang tot medische zorg geven

De migrantenvrouwen hebben zodra hun arbeidscontract is beëindigd geen toegang meer tot de openbare gezondheidszorg als zij ziek worden. Een medische behandeling voor bijv. huidallergie of rugklachten kan alleen plaatsvinden in een privékliniek wat in Hong Kong behoorlijk duur is. Gemiddeld komen de kosten uit op € 45 per patiënt per behandeling. Onder de migranten zijn ook vrouwen die helaas kanker krijgen. De kosten voor een behandeling met chemotherapie en radiotherapie worden door een fonds betaald. Onze steun wordt gevraagd voor het vervoer naar en van het ziekenhuis, dat kost voor hen € 17 per maand.

Uw financiële bijdrage (offertoriumcollectes) kan echt een verschil maken in de situatie van deze vrouwen. Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Pastoraat

Met enige regelmaat gaat de pastoor op huisbezoek, ofwel omdat daar om gevraagd is – já, dat kan ook, maar denk vooral niet dat de pastoor het zo druk heeft en daarom niet gevraagd kan worden – ofwel omdat hij zelf het initiatief neemt.

En ook als parochianen zien we naar elkaar om, bijvoorbeeld vanuit de bezoekersgroep, maar ook omdat parochianen elkaar opbellen, bezoeken of een kaartje sturen.

Eerste Heilige Communie/Aannemen



Op zondag 27 april is het zo ver: dan worden er twee jonge leden van onze kerk ‘aangenomen’, ze ontvangen voor de eerste keer de heilige communie. Lucas en Julian. De voorbereiding is in volle gang.

Met veel enthousiasme nemen beiden deel aan de voorbereiding. Deze voorbereiding is op een aantal zondagen ná de viering van de eucharistie en het koffiedrinken, door pastoor Rudolf.

Pastoor Rudolf

Vorming-/toerustingsaanbod

Op dinsdag 25 maart vindt de tweede toerustingsavond plaats. De eerste vond plaats op dinsdag 25 februari. Als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van het boek "Geloof dat probeert te begrijpen" van rector Mattijs Ploeger. Het boek is - voor een parochieprijs - te bestellen via uitgeverij.pascal@okkn.nl of vraag het even aan Wilma van Oevelen.



Of u nu al bekend bent met de onderwerp of juist nieuwsgierig, deze avond is voor iedereen die verlangt naar groei in geloof en een dieper begrip van de schatten van onze kerk. We gaan met elkaar in gesprek om samen te ontdekken hoe oude tradities en rijke symboliek ons geloof en leven kunnen verrijken. We beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en ronden rond 21.00 uur af. Van tevoren aanmelden hoeft niet maar wordt wel gewaardeerd en kan bij: maartje.groeneweg@okkn.nl

Maria en de gemeenschap van heiligen

Op de dag van de *annunciatie*, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer aan de H. Maagd Maria, gaan we in gesprek over Maria en de gemeenschap van de heiligen. We vieren die dag dat Gods belofte, de komst van de Messias, in Maria ter vervulling is gegaan. Aanbevolen is om vooraf hoofdstuk 11 en 12 uit het boek te lezen. We zullen verdiepen wat de rol is van Maria en de gemeenschap van de heiligen in de Oud-Katholieke Kerk. Er is ruimte om over de verschillende Mariadogma's te praten. We zullen ook stilstaan bij mensen die in hun leven een bijzonder voorbeeld van geloof en toewijding hebben gegeven: de gemeenschap van de heiligen. We zullen samen reflecteren op de vraag: hoe kunnen we ons laten inspireren door de verhalen en getuigenissen van heiligen?

Maartje Groeneweg, stagiair

Diaconaat

Voedselbank

Kerst ligt al weer achter ons en we zijn onderweg naar het Paasfeest dat voorafgegaan wordt door de passietijd: een periode van versobering. Natuurlijk vergeten wij als parochie van Amersfoort ook dan de voedselbank niet! In de Joris op 't Zand las ik dat de collecten voor Kinderen van de Voedselbank in september en oktober 2024 € 887,02 hadden opgebracht, inclusief de bijdrage uit de kinderkerk. Mooi dat ook de "kleintjes" bewust worden gemaakt van de voedselbank!

Op welke wijze u bijdraagt, door inbreng van boodschappen of een gift, u doet het voor de “cliënten” van de voedselbank.

Op maandag 24 maart brengen we onze gevulde dozen met boodschappen weer naar de voedselbank.

Vergeet u de “cliënten” niet?

Martine en Hans

Douwe Egberts zegels

In de spaartrommel voor Douwe Egberts-zegels in de Joriszaal, trof ik begin december 14.780 DE-punten aan, allemaal door parochianen gedoneerd! Ik heb ze weer verzonden naar de Voedselbank Amsterdam Zuid-Oost, die de zegels inwisselt bij Douwe Egberts. Ik mocht van hen opnieuw een hartelijke mail ontvangen: ze waren blij met onze gift en zorgen er voor dat waardepunten op goede wijze zullen worden besteed!

Blijft u sparen?

Hans

Doppen sparen ten behoeve van de Hulphonden

Ook voor wie doppen verzamelt en die wil inleveren geldt: neem ze mee naar de kerk want ik breng ze geregeld weg. Doppen sparen kost niets en het meenemen naar de kerk is een kleine moeite. Hartelijk dank!

Hans

Tips schone doppen!, welke doppen ziet u hieronder:

Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtzakken, fruitsappakken en sportdrink (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten.

Een bieb voor ENTREE

In de maand mei vorig jaar waren de collectes bestemd voor de Amersfoortse stichting ENTREE. Deze stichting wilde graag een aantal boeken aanschaffen, gericht op volwassenen maar wel geschreven in eenvoudige taal. Door persoonlijk leed in het bestuur van ENTREE is het aanschaffen van boeken even uitgesteld.

Maar nu is er dan toch, met de opbrengst van onze collectes, een echte bieb in ENTREE met boeken op verschillende leesniveau's (van niveau A1 tot en met B1). En er is zelfs nog een beetje geld over om de bieb aan te vullen.

ENTREE is al ruim twintig jaar een bijzondere ontmoetingsplek in de wijk Randenbroek waar je zomaar binnen kunt lopen. De bezoekers, uit verschillende wijken van Amersfoort, komen bijvoorbeeld voor het beter leren van de Nederlandse taal, kennismaken met de Nederlandse maatschappij, voor hulp bij het schoolwerk of zomaar voor een praatje.

Veel dank van de bezoekers, de vrijwilligers en de coördinatoren van ENTREE voor het mogelijk maken van de bieb. Iedereen is van harte welkom om een keer langs te komen. Voor meer over ENTREE zie <http://entree.jouwweb.nl>.

Henk Jan, Henriëtte en Lydia



Kinderkerk

Op het moment dat we als kinderkerkleiding dit stuk schrijven, staat de voorjaarsvakantie weer voor de deur. Dat betekent dat het binnenkort carnaval is en aansluitend de start van de veertigdagentijd. Dit houdt in dat we als kinderkerk ook weer van start gaan met het vastenproject. Als kinderkerkleiding hebben we ons inmiddels verdiept verschillende vastenprojecten. Wij hebben een mooie keus kunnen maken en ons vastenproject van dit jaar heet 'Een nieuwe dag'.



Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt immers een nieuwe dag. Tegelijkertijd is het bijzonder en betekenisvol, want elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen.

Bent u nieuwsgierig naar meer informatie, dan kunt u stiekem een kijkje nemen op de website van Kind op Zondag via onderstaande link.

<https://www.kindopzondag.nl/veertigdagentijd/>

Naast ons vastenproject, hebben we in deze periode ook een speciale collecte. Dit jaar gaan we geld inzamelen voor het Bethune House in Hong Kong. (uitgebreide informatie vanaf pagina 5 in dit blad - red.)

Schoenendoos actie 2024



Wat mooi dat we in 2024 als kerk ook weer hebben meegedaan aan de schoenendoos actie. **22 dozen** hebben we dit jaar met elkaar gevuld. Heel fijn dat zoveel mensen die iets willen doen voor de kinderen die in armoede of stressvolle situatie leven. We zijn jullie allemaal heel erg dankbaar. Het inzamel punt in Hattem stuurde ook nog even een paar foto's om te laten zien dat er heel veel schoenendozen ingeleverd zijn.

Zij hebben dit jaar **1211 dozen** kunnen inzamelen en drie karren vol vulmateriaal! Een record dat ze volgend jaar weer hopen te verbreken 😊.

De kinderkerkleiding

Kenya kinderen

Achterin de kerk ligt voor de geïnteresseerden weer een nieuwsbrief van stichting Kenya kinderen. Er zijn een hoop ontwikkelingen. Zo gaat de bouw van de school gestaag door en er gaat dit jaar weer geklust worden waarvoor een container vol met (gesponsorde) materialen naar Kenia wordt gestuurd.

Ze zijn bezig een sponsorevenement te organiseren dat waarschijnlijk plaats zal vinden in februari 2026: de beklimming van de hoogste berg van het Afrikaanse continent, de Kilimanjaro. Om het hoogste punt van 5.895 meter te bereiken, is geen klimervaring vereist maar wel een goede conditie.



Ook heel belangrijk om te melden dat het met de kinderen goed gaat.

Mark en Ingrid

2025 - een jubeljaar

2025 is een jubeljaar, of ook wel Heilig Jaar, in de Rooms Katholieke traditie. Misschien heeft u erover gelezen of een foto gezien waarop Paus Franciscus de heilige deur opende in de St. Pietersbasiliek te Rome op 24 december 2024. Voor het eerst in de geschiedenis opende hij ook een heilige deur in een gevangenis.



Het fenomeen 'jubeljaar' is ontstaan uit een Joodse traditie. In Leviticus 25 kan je lezen dat JHWH de Israëlieten gebiedt ieder zevende jaar een sabbatsjaar te laten zijn waarin het land mag rusten en dat er na zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar dus, een heilig jaar moet zijn. Een jaar van kwijtschelding voor alle inwoners van het land. Een jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. 'Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar'. Sinds de vijftiende eeuw wordt het jubeljaar elke 25 jaar gevierd. Er volgen nauwgezette instructies in het boek Leviticus hoe de bepalingen

van het jubeljaar moeten worden toegepast.

Het allereerste Heilig Jaar vond plaats in het jaar 1300 toen het werd ingesteld door de toenmalige paus Bonifatius VIII. De laatste was in 2015, toen er een speciaal jaar van barmhartigheid was uitgeroepen door de paus.

De heilige deur bevindt zich in de St. Pieter in Rome, er zijn er nog drie in andere basilieken in Rome. Op kerstavond is deze Porta Santa in de St. Pieter geopend. Normaliter is de deur dichtgemetseld. Het thema van het jubeljaar is 'Pelgrims van Hoop'. Paus Franciscus zei bij het openen van de deur in de gevangenis dat hij wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om de deur van zijn hart te openen en te beseffen dat hoop nooit teleurstelt.

Oud-katholieken zijn geen rooms-katholieken, maar wel familie van elkaar. Het fenomeen jubeljaar vind ik een mooie traditie. Elke 25 jaar is er een jubeljaar zodat iedere generatie er één mee kan maken. Een aanleiding om je te bezinnen en opnieuw te beginnen. Goed plan toch?

Ankie Ligteringen

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 9 maart 10:00 uur 1e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Deuteronomium 5, 6-21	Romeinen 10, 8-13	Lucas 4, 1-13
Zo 16 maart 10:00 uur 2e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 34, 27-35	1 Korintiërs 13, 1-13	Lucas 9, 28-36
Zo 23 maart 10:00 uur 3e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 3, 1-15	Romeinen 5, 1-11	Lucas 13, 1-9
Zo 30 maart 10:00 uur 4e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	2 Kronieken 36, 14-23	2 Korintiërs 5, 14-21	Lucas 15, 11-32
Zo 6 april 10:00 uur 5e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Jesaja 58, 6a en 7-10	Filippenzen 3, 7-14	Lucas 20, 9-19
Zo 13 april 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11	Lucas 22,1 – 23,56

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week

DO 17 april 18:15	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 17 april; 19:00 Witte Donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korinthiërs 11, 23-32	Johannes 13,1-15
VR 18 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 18 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Micha 6, 1-8	Exodus 12, 21-28	Johannes 18,1 – 19,42
ZA 19 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg (Bert en Henriette)		
ZO 20 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Jesaja 51,9-11	Kolossenzen 3,1-4	Johannes 20,1-18

Mocht u niet fysiek naar de kerk kunnen komen, (zondags)vieringen worden vanuit de kathedrale kerken uitgezonden via de livestream in YouTube.

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem** worden uitgezonden op het kanaal [Oud-Katholiek Haarlem](#).*

*De livestreams vanuit de **kathedrale kerk van Sint Gertrudis te Utrecht** worden uitgezonden op het kanaal van [Oud-Katholiek Utrecht](#).*

Voor iedere viering is een liturgieboekje of een liturgiewijzer beschikbaar via de link op [oudkatholiek.nl](#).

Kerkasiel Kampen luidt de klok voor kinderen

Bij de Open Hof, een PKN wijkgemeente in Kampen, staat op 21 november een gezin voor de deur dat vraagt om asiel. Vader, moeder en vier kinderen vrezen te worden uitgezet naar het land waar de ouders geboren zijn: Oezbekistan. De predikant en de volledige kerkenraad zeiden 'ja'. Er zijn veel redenen om als kerkelijke gemeente 'nee' te zeggen op zo'n verzoek: respect voor rechterlijke uitspraken, al zoveel jaren geprocedeerd, al die andere gezinnen, hoop en verwachtingen scheppen die je waarschijnlijk niet waar kunt maken, enzovoort. Maar omwille van de kinderen uit het gezin die hier in ons land geworteld zijn, besloot de kerk in Kampen asiel te bieden door een voortdurende kerkdienst te houden. Dit allemaal in de hoop dat er tijd en rust komt om een oplossing te vinden voor dit gezin én voor die paar honderd in ons land gewortelde kinderen die het land moeten verlaten. Dit allemaal onder het motto 'Wij luiden de klok voor kinderen'. Voorgangers en gemeenteleden uit kerken uit het hele land zorgen ervoor dat de gebedsdienst voort gaat. Ik vond het een bijzondere ervaring om samen met een paar mensen van de Johanneskerk een deel van een nacht daar biddend, zingend en pratend over Bijbelteksten door te brengen! Het kerkasiel brengt veel kosten met zich mee, verwarming, eten en drinken, enzovoort. Voor wie mee wil doen door een bijdrage in de kosten: NL21 RABO 0373 7508 62 t.n.v. diaconie Kampen. Meer weten of een paar uur meedoen aan de doorlopende gebedsdienst? zie www.kerkasielkampen.nl



Lydia

Amersfoortse (binnenstads)kerken

In de binnenstadkerken zijn momenteel een aantal wisselingen aan de gang wat betreft de voorgangers. In de Johanneskerk nam ds. Alke Liebich afscheid op 12 januari.

Stadsdominee Diederiek van Loo nam afscheid eind september 2024. Haar opvolgster, ds. Marleen Kool is nu nog predikant van de Protestantse gemeente te Baarn. Vanaf april 2025 zal zij in Amersfoort werkzaam zijn.

Op zondag 26 januari 2025 deed de nieuwe predikant van de Ichtuskerk (CGK) aan de Grote Haag intrede. Na een vacature-periode van ruim 7 jaar, heeft deze gemeente weer een eigen predikant. Zijn naam is ds. Albert Hakvoort.

We bidden de nieuwe dominees en hun gemeentes Gods zegen toe.

De protestantse Joriskerk op de Hof is nog bezig om een nieuwe predikant te beroepen. Een spannend proces, wat ook uithoudingsvermogen vraagt. Bidden we om de Geest voor onze zusters en broeders, dat een nieuwe predikant naar hen geleid mag worden, als herder en leraar.

Als oud-katholiek pastoor kijk ik uit naar de voortgaande samenwerking van de kerken in de binnenstad én met de collegae.

In breder verband wordt ook samengewerkt in de Raad van Kerken Amersfoort. Tot voor kort was André daar onze vertegenwoordiger.

In de laatste vergadering van 2024 heeft hij afscheid genomen en daar werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Op de eerste vergadering van de Raad van Kerken Amersfoort was ondergetekende aanwezig als nieuwe vertegenwoordiger van onze parochie. De vergadering was bovendien in de Joriszaal, dus ook nog een 'thuiswedstrijd'.

De voorzitter van de Raad van Kerken Amersfoort, ds. Anna Walsma, heeft afscheid genomen als predikant van 't Brandpunt in Amersfoort-Noord en is sinds 1 januari 2025 predikant van de Fonteinkerk in Amersfoort-Zuid en van de Emmaüskerk in het Soesterkwartier.

pastoor Rudolf

Landelijke Kerk

Synode - verslag

De 98^{ste} synode werd wederom in Amersfoort georganiseerd. De voorbereidingen zijn soepel verlopen, al gaat daar voor mij als interim secretaris van het Presidium aardig wat tijd in zitten. Na het vertrek van Margot als secretaris mocht ik dit stokje overnemen. Uiteraard wel op interim basis omdat verkiezing op de synode nodig is om definitief deze rol te mogen vervullen. Met die verkiezingen is het gelukkig goed gekomen; 100% voorstimmers op mijn benoeming 😊.

De gebruikelijke punten stonden weer op de agenda, maar ook een aantal zaken die specifiek gaan over de toekomst van onze kerk. Naast de begroting voor 2025 was dat ook 'Passende Organisatievormen'. Niet alleen vanuit het CB (Collegiaal Bestuur), maar juist ook vanuit de synodalen van de verschillende parochies werd duidelijk dat de zorgen om de toekomst groot zijn. Het dalende ledenaantal, het tekort aan menskracht en de stijgende kosten maken de noodzaak van een lichtere kerk duidelijk. De nieuwe heffingssystematiek maakt dit ook financieel inzichtelijk. Onze aartsbisschop heeft de verschillende toekomstmogelijkheden voor parochies gepresenteerd. In het komende jaar zullen hier vervolggesprekken over plaatsvinden met de parochiebesturen.



Een andere mogelijkheid om een lichtere kerk te vormen is de vernieuwing van de Synodale Structuur, de presentatie hiervan stond op de agenda. De bedoeling is om de gehele kerk bijeen te brengen binnen een vernieuwde synodale structuur. Concreet betekent dit dat het CB deel wordt van de synode, waardoor episcopale en synodale elementen met elkaar verbonden worden in plaats van dat zij tegenover elkaar staan. De synode krijgt in de nieuwe structuur meer bevoegdheden. Het bestuur van de synode bereidt de synodevergaderingen voor, de bisschop wordt voorzitter maar benoemt een technisch voorzitter. De taken van het huidige presidium worden overgenomen door het nieuwe synodale bestuur.

Uiteraard heeft dit punt tot discussies geleid en waren er moties. Maar duidelijk werd dat het voorstel dat gepresenteerd werd pas een eerste verkenning was. Er werd positief gestemd om dit verder uit te werken. Het CB gaat dat het komende jaar doen met een kleine werkgroep.

Eén van de laatste agendapunten betrof de evaluatie van het magazine KOM&ZIE, de nieuwsbrief en andere vormen van communicatie. De reacties op het magazine zijn overwegend positief. In de overige communicatie wordt verdieping gemist en ook is er behoefte aan een platform om opinies uit te wisselen.

Lydia had haar eerste termijn als CB lid er al op zitten. Het CB was erg blij dat zij zich herkiesbaar stelde en de synode heeft daar ook positief over gestemd. Riet was vanuit Amersfoort als 1^e synodaal aanwezig. Helaas was onze 2^e synodaal Hans ziek en moest zich op het laatst afmelden. Maar gelukkig kon mijn vader - na snelle toestemming van pastoor Rudolf en Wilma - zijn plaats eenmalig innemen. Een eerste keer op de synode is altijd een beetje spannend, maar bijgestaan door mijn vader (met veel synode ervaring) is dat helemaal goed gegaan. Dank jullie wel!

Claudia

Synode - werk van Collegiaal Bestuur (CB)

Ruim vier jaar geleden werd Lydia lid van het CB van onze kerk als gekozen vertegenwoordiger van de (leken)gelovigen van het bisdom Utrecht. In november werd zij herkozen voor een tweede en laatste termijn. De redactie vroeg haar om een tussenbalans: Met welke vragen houdt het CB zich bezig en hoe is het om lid te zijn van het bestuur van de kerk?



Om met die laatste vraag te beginnen: ik vind het zinvol en interessant om lid te zijn van het CB. We staan voor grote vragen in onze kerk. Met maar 4.000 leden, verspreid over 25 parochies, zijn we kwetsbaar. Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van de leden en is het de vraag of er in de toekomst voldoende geestelijken zullen zijn.

Kernvraag waar we al enige jaren mee bezig zijn in het CB is hoe je het parochieleven (organisatorisch) wat lichter kunt maken zodat vrijwilligers niet overvraagd worden en in iedere parochie – groot en klein - het geloof met vreugde en lichte tred gevierd kan worden. Momenteel maken de bisschoppen

samen met algemeen secretaris (en Amersfoorts parochiaan) Miranda een tweede ronde langs alle parochies om de kansen en de bedreigingen voor de toekomst te bespreken en op maat van iedere parochie afspraken te maken over hoe verder. Dat proces van bezien wat in iedere parochie mogelijk en nodig is noemen we 'ter plekke geloofwaardig'. Ik vermoed dat dit proces ook in de komende jaren veel aandacht zal vragen.

De eerste twee jaren van mijn lidmaatschap van het CB vroeg het thema Veilige Kerk veel van onze aandacht. Ik ben blij dat we een aantal stappen hebben gezet in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties. Zo is er een handreiking voor iedereen die meent signalen te zien van dit type gedrag, er zijn vertrouwenspersonen bij wie ieder voor advies terecht kan die - in welke rol dan ook - geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag en er is een brochure voor betrokkenen (slachtoffers). Zie: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>. In feite komt nu de moeilijkste fase: alle stukken zijn geschreven, maar hoe houden we de aandacht voor dit onderwerp levend in onze kerk?

Wat ik bijzonder vind aan mijn CB-lidmaatschap is dat ik als regel een deel van het werkbezoek bijwoon dat de bisschop iedere drie á vier jaar aan een parochie brengt.

Het is heel boeiend om te zien hoe iedere parochie op een eigen manier een oud-katholieke geloofsgemeenschap vorm geeft. In grote lijnen lijken de parochies op elkaar, maar ze zijn toch verrassend veelkleurig!

Tot zover zomaar een paar ervaringen als lid van het CB.

Lydia

Inspiratiedag

Op 6 september 2025 zal in Amersfoort een Inspiratiedag gehouden worden. Deze Inspiratiedag maakt onderdeel uit van het lopende synodaal proces (zie toelichting hieronder) om te komen tot een bestuurlijk en organisatorisch lichtere kerk. Het CB nodigt vertegenwoordigers uit alle parochies graag uit om elkaar tijdens deze dag op een creatieve manier te inspireren op weg naar dat lichtere kerk zijn.

Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan dit synodale proces? Houdt de datum dan vrij in je agenda. Nadere informatie (locatie, tijd en aanmelding) volgt nog.

Verloop synodaal proces: De bisschoppen en de algemeen secretaris maakten in 2024 een ronde langs alle parochies en staties om de financiële gevolgen van de nieuwe heffingssystematiek te bespreken en om een beter inzicht te krijgen in het karakter en de groeikansen van elke parochie of statie, volgens henzelf. Mede op basis van deze gesprekken heeft het CB de kansen en uitdagingen van de verschillende kerkplekken in kaart gebracht met als doel landelijk een mozaïek te creëren van vormen van kerkelijke presentie in de nabije toekomst.

In een tweede ronde gesprekken in 2025 zal de visie van de bisschop en het CB op de parochie met de kerkbesturen worden gedeeld. De input van de kerkbesturen op deze visie is essentieel voor de verdere uitwerking.

Vervolgens zullen tijdens de Inspiratiedag vertegenwoordigers uit alle parochies aan de slag gaan met onderdelen van die, op de tweede ronde gebaseerde, uitwerking.

De input van de Inspiratiedag zal verwerkt worden in het definitieve plan van het CB dat tijdens de synode van november 2025 besproken zal worden.

Raad van Kerken Nederland

Concilie van Nicea

Aan kerken en christenen in Nederland

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8,35)



Broeders en zusters in Christus,

Aan het begin van het nieuwe jaar ontmoeten christenen uit alle kerken elkaar in de Week van Gebed voor de Eenheid. In gebed en ontmoeting laten we zien dat wij in Christus bij elkaar horen. In het gebed vragen we God om onze band van eenheid te versterken, opdat het getuigenis van ons geloof in de wereld geloofwaardig is.

De viering van de Week van Gebed voor de eenheid - met als motto *Ja, ik geloof* - sluit dit jaar aan bij de viering van het zeventiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea, dat in 325 heeft plaatsgevonden. Dit concilie kwam bij elkaar op een moment dat de eenheid van de christelijke kerk door enkele kwesties ernstig in gevaar kwam. Het was de eerste kerkvergadering in de geschiedenis waarbij vertegenwoordigers van christelijke geloofsgemeenschappen uit alle windhoeken van de bewoonde wereld (in het Grieks ‘oikoumenè’) bij elkaar kwamen. Daarom wordt deze bijeenkomst het eerste oecumenische concilie genoemd.

De eenheid van de christelijke geloofsgemeenschap werd op de proef gesteld door kwesties van theologische en van meer praktische aard. De grote theologische vraag was: hoe verhouden Jezus Christus en de Vader zich tot elkaar? De meer praktische vraag was: wanneer vieren wij Pasen? Pasen is het belangrijkste feest voor christenen, want ons geloof is een paasgeloof: wij ontlenen onze kracht en vreugde aan de verrezen Christus. Over beide kwesties werd tijdens het Concilie van Nicea overeenstemming bereikt. Die over de verhouding van Jezus tot de Vader, één in wezen, werd vastgelegd in een geloofsbelijdenis. Die werd tijdens een volgend concilie, dat van Constantinopel in 381, uitgebreid tot de geloofsbelijdenis, die tot de dag van vandaag door veel christelijke kerken in de hele wereld wordt gedeeld. De eenheid over de paasdatum werd helaas door verschillen in kalenders en berekeningswijzen niet bereikt. Deze kwestie verdeelt de christenen uit Oost en West tot de dag van vandaag.



Het Concilie van Nicea wijst ons als christenen een weg naar verdieping van onze eenheid. Dat is een weg van samen beraden als er verdeeldheid dreigt, van samen belijden wat wij geloven en van samen vieren van ons geloof. Het boekje *Zeventien eeuwen Concilie van Nicea: samen beraden, samen geloven, samen vieren* geeft informatie over wat er tijdens en rond het concilie gebeurde, alsmede concrete

handreikingen voor het gesprek in parochie, gemeente of in een plaatselijke raad van kerken. We bevelen dat van harte bij u aan en u kunt het gratis downloaden van de website oecumene.nl.

De Raad van Kerken organiseert rondom Nicea dit jaar nog enkele activiteiten. De oecumenelezing op vrijdag 16 mei in de Geertekerk in Utrecht en landelijke viering op zaterdag 14 juni in de Sint Janskerk in Gouda zijn kostbare momenten waarop we als christenen en kerken in Nederland het apostolische geloof in vreugde met elkaar mogen delen en vieren. We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

We hopen dat deze herdenking en viering van Nicea vruchten zal afwerpen voor de plaatselijke oecumene alsook dat het gezamenlijk getuigen en vieren van ons geloof een nieuwe impuls zal geven aan onze kerken op de weg van eenheid.

Duurzaamheid

In 2025 worden twee feestelijke jubilea rond duurzaamheid gevierd: het Zonnelied van Franciscus van Assisi viert zijn 800ste verjaardag en de encycliek *Laudato Si'* van paus Franciscus is 10 jaar oud. Beide teksten inspireren nog steeds tot een duurzame omgang met de aarde en elkaar. En dit is reden voor allerlei festiviteiten.



Ter ere van het jubileumjaar opent in 2025 het Zonneliedpad: een pelgrimstocht van Friesland naar Brabant. Onderweg organiseren lokale kunstenaars, natuurliefhebbers en parochies allerlei festiviteiten. Onder meer een kunstexpositie in Friesland; een

groene mis mét eigentijds Zonnelied in Den Bosch; een concertreeks in Megen; en als afsluiting een Zonneliedretraite in Huijbergen. Pelgrims lopen zoveel etappes mee als ze willen. Op de route worden zij hartelijk onthaald met koffie, vieringen en verdiepende activiteiten.

De Franciscaanse Beweging en de *Laudato Si'* Alliantie Nederland roepen mensen op om het jubileumjaar mee te vieren:

- Wandel één of meerdere etappes mee op het Zonneliedpad. [Daarvoor kun je je hier inschrijven.](#)
- Stel je tuin/huis/kerk open als rustpunt voor de pelgrims onderweg. [Bekijk hier de route.](#)

- Heet de pelgrims welkom op het eindpunt van een etappe. Dit kan variëren van een kan koffie tot een viering in de lokale kerk, en alles ertussenin. Dit wordt zeer gewaardeerd! Sta je hiervoor open, [laat het dan z.s.m. weten](#).

Organiseer een uitvoering, lezing of tentoonstelling over Laudato Si' of het Zonnelied in jouw eigen woonplaats. [Hier geeft de organisatie graag aandacht aan](#).

Heb je een prachtige versie van het Zonnelied of een mooi verhaal in de geest van Laudato Si', deel deze met ons, zodat ze verspreid kunnen worden.

Breng mensen in je eigen omgeving in contact met het Zonnelied of Laudato Si'. Laat het horen, praat erover en deel jouw ervaringen online.

Activiteiten

Leringweekend 2025

Van 4 t/m 6 april is het leringweekend! Een weekend om nooit te vergeten.

Van spellen en workshops tot bosavonturen en het jaarlijkse kampvuur. Voor oud-katholieke jongeren is dit hét moment om andere oud-katholieke jongeren te leren kennen, nieuwe vriendschappen te sluiten en samen op een leuke manier meer te ontdekken over het geloof.

Het leringweekend wordt georganiseerd voor jongeren tussen de 8-15 jaar.

Ditmaal verblijven we in de locatie 'de Hertekolk' in Epe. Wil jij er komend jaar

ook bij zijn? 👁👁 Meld je aan via: <https://forms.gle/JRitWZaj9HqpbHHC6>

Vragen? Neem contact op met Thelma Schoon via thelma.schoon@okkn.nl

Denken in de Driehoek

Op 29 januari is seizoen 2025 van Denken in de Driehoek van start gegaan; het thema dit jaar is:

Ongemak en schaamte

Denken in de Driehoek gaat in 2025 in op thema's waar je het bij de koffie of de borrel niet meteen over hebt – thema's waar je liever over zwijgt en die zelfs soms door de maatschappij onzichtbaar worden gemaakt. Toch is het goed om erover te praten, je te verdiepen in een andere wereld én het te laten schuren. Denken in de Driehoek gaat het ongemak en schaamte die daarbij horen niet uit de weg.

De reeks is gestart op 29 januari met een avond over zelfdoding, gevolgd door "verslaving" op 26 februari.

De overige data van 2025 zijn:

- 26 maart Armoede
- 23 april Misbruik en stigma
- 21 mei Onvruchtbaarheid

De avonden beginnen telkens om 20:00 uur, om 19:30 is de zaal open (Willemsplantsoen 1c, Utrecht). De toegang is vrij, u hoeft zich niet aan te melden. Aan het eind van de avond is er gelegenheid voor napraten en informele ontmoeting.



Seminariereeks

Op zaterdag 29 maart zal in de Gertrudiskathedraal het 70ste deel van de seminariereeks gepresenteerd worden.



De titel is “Een verborgen liederenschat - Het oud-katholieke kerklied en zijn receptie” en is geschreven door Floris van Gils, het is een bewerking van zijn masterscriptie uit 2021. De presentatie begint om 14.00 uur.

Aanmelden bij : marian.brand@okkn.nl

Summerschool

Van 6 tot en met 11 juli 2025 wordt de klassieke introductie cursus opnieuw aangeboden, maar nu onder een nieuwe naam: Old Catholic Theology: Faith, History and Praxis. Deze cursus biedt een diepgaande introductie in de basisprincipes van de oud-katholieke theologie, haar geschiedenis en haar praktische toepassing. Al meer dan tien jaar volgen diverse groepen van maximaal 30 studenten deze introductie cursus. Deze groepen zijn internationaal en intercultureel van aard. Mensen van allerlei leeftijden en ook verschillende religies sluiten aan.

De deelnemers bestaan uit theologen, zowel leken als geestelijken. Daarnaast zijn er ook studenten en professionals uit andere vakgebieden, die hun eigen perspectieven in de cursus inbrengen.



Van 13 tot en met 18 juli een nieuwe cursus: ‘Ecumenical Catholicity: The Old Catholic Witness’. Deze cursus onderzoekt de vraag of katholieken oecumenisch kunnen zijn, en beantwoordt die met een volmondig “Ja!”. De focus ligt op de oud-katholieke traditie, waarbij de groei van het oecumenische netwerk, de

theologische fundamenten, de invloed op liturgie en spiritualiteit, en de uitdagingen van de traditie centraal staan. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor wie zijn of haar kennis van de oud-katholieke theologie wil verdiepen.

Voor wie beide cursussen wil volgen, is er een gecombineerde optie beschikbaar: een twee weken durende ‘tour’ door de oud-katholieke traditie. Deze intensieve track, *Old Catholic Theology: Contexts and Calling*, biedt deelnemers de kans om zowel inleidende als verdiepende kennis op te doen over de oud-katholieke theologie en haar contexten. Deelnemers profiteren van een aantrekkelijke gereduceerde prijs bij inschrijving voor de gecombineerde cursus.

Voor meer informatie over de cursussen, het programma en inschrijving, kunnen geïnteresseerden terecht op

<https://seminarie.oudkatholiek.nl/summerschool/>

Vragen kun je ook stellen aan cursusleider [prof. dr. Peter-Ben Smit](#).

Retraitedagen

Sinds 2012 hebben oud-katholieken en andere christenen elk jaar de kans om zich onder te dompelen in een aspect van de oud-katholieke spiritualiteit. Dagen van stilte en bezinning zijn het. Ze vinden plaats van 11 tot 14 juli, in de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Deze bezinningsdagen bieden de mogelijkheid om meer bezig te zijn met de contemplatieve kant van onze spiritualiteit: stille meditaties, wandelingen in de natuur, persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen vormen samen met momenten van delen het kader voor een diepgaande ervaring. Meer informatie op de landelijke site: oudkatholiek.nl

Helpende handjes gevraagd voor de grote schoonmaak/klusdag

We willen de traditie van deze dag voor Palmzondag voortzetten en dus: zet zaterdagmorgen 12 april vast in uw agenda.

Bij mooi weer kunnen de zitkussens weer eens geklopt worden (en de burens wakker 😊). Vanuit het inspectierapport van Lakerveld (subsidieaanvraag voor 2026-2031) komen ook wat klussen zoals kerkbanken in de was zetten - ook de knielplanken - en buitenschilderwerk afnemen.

Er is altijd wel een klus die bij u past, dus wees welkom vanaf 9.30 uur.

Evensongs, concerten en meer

Vespers in de Sint Joriskerk

In de 40-dagentijd zijn er weer Evensongs gepland op zondag om 15:30 uur in het middenschip van de Sint Joriskerk, na afloop is er een collecte; contant of via QR in het programmaboekje.

Programma:

9 maart Capella Sint-Joris o.l.v. Lydia Liefting; Rien Donkersloot, orgel; ds. Karsten van Staveren, voorganger

16 maart Amersfoortse Cantorij o.l.v. Bas Ramselaar; ds. Peter Trimp, voorganger

23 maart Vocaal Ensemble Vocht o.l.v. Lydia Liefting; ds. Gerard Kansen, voorganger



Nacht van de Literatuur

In het laatste weekend van de Boekenweek, op zaterdag 22 maart, vindt de 10e editie van de Nacht van de Literatuur plaats in Amersfoort. Op maar liefst zeven indrukwekkende locaties in en rond het Eemhuis worden de podia gevuld met een diversiteit aan optredens, interviews en ontmoetingen. De Nacht van de Literatuur vormt daarmee weer een waardige afsluiter voor de 90ste Boekenweek. In onze kerk zal Anya Niewarra, schrijfster van De Camino en de meest verkochte schrijfster van Nederland te gast zijn. Meer informatie op: nachtvandeliteratuur.nl/2025/01/12/jubileumeditie-nacht-van-de-literatuur-2025/



Passieconcert



Op zaterdag 5 april zal het Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gerard Beemster in onze kerk een passieconcert uitvoeren, met o.a. *The Crucifixion* (1887) van de Engelse componist John Stainer. Dit is een stuk voor koor en orgel (Wouter van Belle), met solo's voor bas (Nic Beemster) en tenor (Harry Jaques).

Aanvang: 20.00 uur

Entree: €17,50 (voorverkoop), €20,00 (aan de zaal), incl. consumptie na afloop

Kaarten bestellen via ave.weticket.com of de QR-code

Agenda				
<i>iedere zondag om 10.00 uur viering</i>				
<i>iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed</i>				
<i>iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur Open Kerk</i>				
maart				
wo	5	19.30	Joriskerk	Aswoensdag
zo	9	15.30	Joriskerk	Evensong
wo	12	15.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	13	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
zo	16	15.30	Joriskerk	Evensong
ma	17			Spullen naar Voedselbank
za	22	20.00	Kerkgebouw	Nacht van de Literatuur
zo	23	15.30	Joriskerk	Evensong
di	25	19.30	Joriszaal	Toerustingsavond
wo	26	20.00	Utrecht	Denken in de Driehoek
za	29	14.00	Utrecht	Boekpresentatie
zo	30			Kopijsluiting Joris op 't Zand
april				
vr	4		Epe	Leringweekend t/m 6 april
za	5	20.00	Kerkgebouw	Concert AVE
wo	9	15.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	10	14.00	Joriszaal	Seniorencafé
za	12	9.30	Kerkgebouw	Grote schoonmaak- en klusdag
zo	13	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
wo	23	20.00	Utrecht	Denken in de Driehoek

Denkt u er nog aan om u aan te melden als u gebruik wilt maken van de kerk of Joriszaal? Gaarne via verhuur@amersfoort.okkn.nl zodat de agenda bijgehouden kan worden. De bezettingsagenda is nu weer zichtbaar op onze website.

Open de website, klik op “VERHUUR & WIE ZIJN WIJ?”, klik vervolgens op “VERHUUR” en daar kunt u op “HIER” klikken om de agenda te zien.



NIEUWS VERHUUR & WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ? AGENDA OUD-KATHOLIEK CONTACT



VERHUUR & WIE ZIJN WIJ?



VERHUUR



ONTSTAANSGESCHIEDENIS



KERKGEBOUW



NIEUWS VERHUUR & WIE ZIJN WIJ? WAT DOEN WIJ? AGENDA OUD-KATHOLIEK CONTACT

VERHUUR

Verhuur van Joriszaal en/of kerk

Het is mogelijk de kerk en de Joriszaal te huren voor bijvoorbeeld concerten, huwelijk (ook trouwlocatie burgerlijk huwelijk) of anderszins waarbij een sfeerrijke kerkelijke omgeving gewenst is. Tevens bestaat de mogelijkheid om uitsluitend de Joriszaal te huren voor kleinschalige vergaderingen. Tevens zijn de ruimtes zeer geschikt voor repetities met uw koor of (klein) orkest.

Informeer naar de mogelijkheden via verhuur@amersfoort.okkn.nl

Klik [HIER](#) voor de agenda met beschikbaarheid van de ruimte.



Redactie Joris op 't Zand:

Ankie, Henk, Rudolf en Wilma

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Kopijsluiting: 30 maart 2025

Administratie: ✉ jorisoptzand@gmail.com

Oud-katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2025 01